

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Για τη σημερινή συζήτηση έχουμε δύο επιλογές

Να συζητήσουμε μέσα σε κλίμα σύγκρουσης και έντονης αντιπαράθεσης όπως κάναμε μέχρι τώρα. Συζητώντας για το παρελθόν, με τους μισούς να κατηγορούν την προηγούμενη κυβέρνηση και τους άλλους μισούς τη σημερινή.

Η δεύτερη επιλογή είναι να συζητήσουμε, μέσα σε κλίμα συναίνεσης, συνεργασίας και κοινής ευθύνης. Συζητώντας για το μέλλον και κάνοντας απολογισμό που είμαστε σήμερα και που πρέπει να φτάσουμε αύριο.

Η δική μας θέση είναι ότι πρέπει να η συζήτηση μας να γίνει μέσα στο δεύτερο πλαίσιο, το πλαίσιο της κοινής ευθύνης.

Ως εκ τούτου στον χρόνο που έχω θα επικεντρωθώ σε αυτά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βγούμε από τη σημερινή τραγική κατάσταση και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πάθουμε τα ίδια στο μέλλον. Από την κρίση που βρισκόμαστε ή θα βγούμε ενωμένοι, ή δεν θα βγούμε καθόλου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Να μου επιτρέψετε να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι οι δανειστές μας ήταν άλλοι και όχι η Τρόικα. Ας υποθέσουμε ότι οι δανειστές μας δεν είχαν τις εκβιαστικές και απόλυτες απαιτήσεις της Τρόικας.

Σε μια τέτοια περίπτωση μπροστά στους κινδύνους της απόλυτης καταστροφής, θα ήμασταν αναγκασμένοι να συμφωνήσουμε μεταξύ μας.

Θα ήμασταν υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε τα αναγκαία μέτρα για τη διάσωση της οικονομίας μας.

Έχω την εντύπωση πως αν όλοι μαζί κατανοούσαμε ότι προέχει η πατρίδα και όχι τα κόμματα μας, τότε θα είχαμε 2 αποτελέσματα:

1. Θα ήταν πολύ λιγότερες οι διαφορές μας αναφορικά με το τι πρέπει να γίνει
2. Θα ήταν πιο ισχυρά τα επιχειρήματα μας απέναντι στις εκβιαστικές και υπερβολικές απαιτήσεις της τρόικας.

Όμως, δεν αναμένω να γίνει αποδεκτή αυτή η ορθολογιστική προσέγγιση. Επομένως, θεωρώ ότι είμαστε δύο χρόνια στη διαδρομή του μνημονίου, συζητούμε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση να εγκύψουμε όλοι για να βρούμε μια συλλογική προσέγγιση.

Στην οικονομία έχουν γίνει πολλά από τα αναγκαία αλλά δεν είναι αρκετά γιατί οι κίνδυνοι παραμένουν πολύ σοβαροί.

Η πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής οικονομίας άρχισε να αναβαθμίζεται. Όμως η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το εργαλείο για να αποκτήσουν ρευστότητα το κράτος και η αγορά για να προχωρήσουν σε αναπτυξιακές δράσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας.

Υπάρχει η άποψη ότι οι δείκτες της οικονομίας ευημερούν. Όμως για να έχει αξία η ευημερία των δεικτών πρέπει να οδηγεί σε ευημερία των πολιτών. Δεν αρκεί να ευημερούν λογιστικά οι αριθμοί αλλά επιβάλλεται να ευημερούν πραγματικά οι πολίτες.

Επομένως η προσπάθεια για δημοσιονομική προσαρμογή, για μεταρρύθμιση, για θέσεις εργασίας, για επενδύσεις, για στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ευάλωτων ομάδων πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο.

Από την άλλη, οι κυπριακές τράπεζες επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς τραπεζικών εργασιών. Αυτό που ΔΕΝ έγινε στις τράπεζες, είναι ότι έχουν αναβαθμίσει αντί να τιμωρήσουν και να διώξουν όσους από τα στελέχη τους έχουν αποδεδειγμένες ευθύνες για την καταστροφή του τραπεζικού τομέα.

Πρόσφατα οι κυπριακές τράπεζες πέρασαν και τις ασκήσεις αντοχής χωρίς μάλιστα να επηρεάζονται από τις εκκρεμότητες στον νόμο για τις εκποιήσεις.

Διαψεύστηκαν έτσι τα εκβιαστικά διλλήματα που κάποιοι πρόβαλλαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα αναμένουμε από τις τράπεζες ότι θα ανοίξουν τις στρόφιγγες των ταμείων τους για να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Αναμένουμε ότι θα ασχοληθούν σοβαρά για να αναδιαρθρώσουν πολλά από τα προβληματικά δάνεια. Αναμένουμε ότι θα προχωρήσουν σε πραγματικές μειώσεις των δανειστικών τους επιτοκίων. Χωρίς όλα αυτά δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επιδημία των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Υπάρχει και η άποψη από αναλυτές ότι οι τράπεζες δεν έκαναν αναδιαρθρώσεις σκόπιμα. Άφησαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια να αυξηθούν για να τα χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο να προσελκύσουν επενδυτές για να περάσουν τα stress test.

Αυτή τη στιγμή, όλοι φοβόμαστε ότι η μείωση της επιδημίας των ΜΕΔ θα είναι οι μαζικές εκποιήσεις. Και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση ούτε τρόπος να χαλιναγωγήσουμε την πρόθεση των τραπεζών και των κερδοσκόπων να προχωρήσουν σε αυτές.

Ταυτόχρονα δεν υπάρχει διάθεση να γίνει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αφερεγγυότητας ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις μαζικές εκποιήσεις. Ως εκ τούτου εμείς θα καταθέσουμε πρόταση κλιμακωτής φορολογίας με αυξημένο το ποσοστό του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών αντιστρόφως ανάλογο του χρόνου κατοχή μιας περιουσίας. Δηλαδή αν κάποιος αγοράσει μια κατοικία και την πουλήσει αμέσως θα πληρώνει πολύ ψηλό φόρο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Η φετινή συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού διεξάγεται κάτω από τις συνεχιζόμενες αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Κάτω από ένα ιδιάζοντα πολιτικό περιβάλλον.

Συνεπώς, διευκρινίζουμε οι επιφυλάξεις ή και διαφωνίες του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποτελούν μια υπεύθυνη στάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον τόπο. Για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ πρώτιστο καθήκον είναι η εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου δημοσίου συμφέροντος. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.

Ο Προϋπολογισμός που και φέτος έχουμε ενώπιον μας είναι αυστηρός και περιορισμένος λόγω μνημονίου. Όμως έχουμε υποχρέωση με αυτό τον προϋπολογισμό περισυλλογής και οικονομικής στενότητας, να πετύχουμε το μέγιστο κοινό αγαθό για τους συμπολίτες μας.

Ακούσαμε πολλούς να παρατηρούν ότι έπρεπε να μπουν περισσότερα λεφτά στην υγεία, την παιδεία κλπ. Εμείς συμφωνούμε με όλα αυτά. Αλλά όλοι αυτοί θα πρέπει να μας πουν

από να βρούμε τα περισσότερα λεφτά. Επιτέλους ο φτηνός λαϊκισμός που χαϊδεύει τα αυτιά των πολιτών πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Έστω και αργά πρέπει να φανούμε σοφότεροι, συνετότεροι και πιο δημιουργικοί. Τι εννοώ! Για όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς σαράντα και πλέον ετών, αφήσαμε τις δαπάνες και τα έξοδα του κράτους να αυξηθούν ανεξέλεγκτα και υπέρμετρα. Και όταν τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν φτάσαμε στην οικονομική δυσπραγία του κράτους.

Με σωφροσύνη λοιπόν, οφείλουμε στον προϋπολογισμό που έχουμε ενώπιον μας, να περιορίσουμε τις δαπάνες που δεν αποβλέπουν άμεσα στο γενικό καλό. Εάν δεν καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τις δημόσιες δαπάνες μέσα σε αποδεκτά πλαίσια, τότε θα ακυρωθεί η προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών.

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ θα στηρίξει και θα υποστηρίξει κάθε πρόταση που περιορίζει τις καταναλωτικές δαπάνες και περιορίζει το σπάταλο κράτος. Αμετάθετη θέση μας είναι ο καθορισμός, δια νόμου, οροφής στους πολύ ψηλούς μισθούς και στις ψηλές συντάξεις του δημοσίου. Στην Κύπρο έχουμε δημιουργήσει και συντηρούμε μια κάστα προνομιούχων με ηγεμονικούς μισθούς.

Απέναντί τους είναι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας με τους ανέργους, τις χιλιάδες πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και συνωστίζονται στα κοινωνικά παντοπωλεία για ένα κομμάτι ψωμί.

Υπάρχει υπηρεσία στην πατρίδα μας που οι μισθοί των στελεχών της είναι: 2 στελέχη πάνω από €140.000 το χρόνο, τρία με μέσο μισθό €130.000, εικοσιπέντε με μέσο μισθό €110.000, δεκαέξι με μέσο μισθό €90.000, εξήντα τέσσερις με μέσο μισθό €70.000 και εκατόν τριάντα με μέσο μισθό €50.000.

Με μια απλή μαθηματική πράξη οι απολαβές των περισσότερων υψηλόμισθων του δημοσίου για μια ή δυο μέρες είναι ο μηνιαίος μισθός των ανέργων επιστημόνων που εργοδοτούνται από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας.

Δηλαδή, ένας που παίρνει μισθό €80.000 τον χρόνο, έχει ημερήσιες απολαβές περίπου κοντά στα 300 ευρώ την ημέρα. Ένας πτυχιούχος επιστήμονας που συμμετέχει στα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας λαμβάνει 500 ευρώ τον μήνα.

Αυτό το τεράστιο χάσμα μεταξύ των υψηλά αμειβομένων του δημοσίου και των πολιτών που μειονεκτούν και υστερούν πρέπει να μειωθεί. Ενώ θα εξοικονομηθούν χρήματα για άλλες δράσεις του κράτους.

Ταυτόχρονα μετά την απόφαση του ανωτάτου, επιβάλλεται η Βουλή να προχωρήσει σε νέα νομοθεσία ώστε να τεθεί τέρμα στο καταχρηστικό φαινόμενο των πολλαπλών συντάξεων και των πολλαπλών μισθών στο δημόσιο.

Ακόμα και τα λογής-λογής επιδόματα που καταβάλλονται, φανερά ή συγκαλυμμένα, πρέπει να μειωθούν δραστικά.

Σε μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας, δεν νοείται οι υψηλά αμειβόμενοι να συνεχίσουν να εισπράττουν προκλητικά επιδόματα για καθηκόντως επιτελούμενη εργασία.

Ακόμα είναι απογοητευτική η διαπίστωση ότι το κράτος καταβάλει εκατομμύρια για λιμουζίνες, για πολυτελή γραφεία και άλλες προκλητικές και αχρείαστες καταναλωτικές δαπάνες της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι σημερινές συνθήκες μας υπαγορεύουν να ξεφύγουμε από την πεπατημένη και να επινοήσουμε τρόπους και μεθόδους που να καθιστούν την εργασία όλων μας πιο αποτελεσματική και παραγωγική.

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα, από της ίδρυσής του, έχει θέσει ως στρατηγική του επιδίωξη τη μεταρρύθμιση και την επανίδρυση του κράτους.

Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Θέλουμε ένα ευέλικτο, λιτό κράτος που να δημιουργεί έσοδα, να γεννά υπεραξίες, να έχει ανταγωνιστικότητα, να είναι ελκυστικό σε επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να μας κάνει περήφανους.

Η οργανωτική διάθρωση, το μοντέλο και οι διαδικασίες του 1960 δεν μπορούν σήμερα να εξυπηρετήσουν με επάρκεια τις ανάγκες της κυπριακής πολιτείας και πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Το Κυπριακό Κράτος πρέπει να εισέλθει σε πορεία «επανίδρυσης».

Η δοκιμασμένη μέθοδος που χρησιμοποίησαν πολλές χώρες, είναι η θεμελίωσή του κράτους εξ αρχής σε νέες καλά σχεδιασμένες αρχές, αξίες και διαδικασίες.

Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος από τη μέρα της ίδρυσης του ήταν και είναι συγκεκριμένες και εδράζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

- ☒ την δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών,
- ☒ τη θεσμοθέτηση μιας αποδεκτής κλίμακας αξιών στον δημόσιο τομέα,
- ☒ την εμπέδωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας,
- ☒ την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής δημόσιων λειτουργών,
- ☒ τη δημιουργία κουλτούρας στο προσωπικό του δημοσίου τομέα ώστε να εξυπηρετεί και όχι να ταλαιπωρεί τους πολίτες,
- ☒ την ανάπτυξη διαδικασιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
- ☒ την αύξηση της παραγωγικότητας, τη εισαγωγή κινήτρων, και την εκπαίδευση του προσωπικού,
- ☒ τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του δημοσίου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Για να τα πετύχουμε αυτά, έχω την αίσθηση ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε από τον δικό μας χώρο. Πρέπει να ενισχυθεί ο οικονομικός έλεγχος που πρέπει να ασκεί η Βουλή των Αντιπροσώπων στην εκτελεστική εξουσία.

Η εμπλοκή της Βουλής θα επιτρέψει την πληρέστερη παρακολούθηση του βαθμού εκτέλεσης των όσων προνοούνται στον εκάστοτε προϋπολογισμό.

Αυτό θα επιτρέψει τη λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου διαπιστώνεται παρέκκλιση από τους στόχους. Ο έλεγχος της Βουλής θα εμπεδώσει και θα επαυξήσει το βαθμό ευθύνης όσων διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα.

Εισήγηση μας είναι να εγκαταλειφθεί η πρακτική του μαζικού σταυρώματος που πολλές φορές οδηγεί σε γελοίες προσεγγίσεις και να υιοθετήσουμε μηχανισμούς και διαδικασίες πραγματικού ελέγχου.

Πρέπει όμως να βρεθεί η χρυσή τομή και να τηρηθεί ένα ισοζύγιο μεταξύ της τήρησης της τυπικότητας των ελέγχων και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ευθυνοφοβίας και δυσκολίας διεκπεραίωσης εργασιών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Βουλή και η κυβέρνηση θα πρέπει, να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς που να διευκολύνουν τον κοινοβουλευτικό οικονομικό έλεγχο.

Ένα σοβαρό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που εκτρέφει την ανομία, είναι το φαινόμενο της πολυνομίας και της κακονομίας. Έχουμε πολλούς νόμους που αλληλεπικαλύπτονται. Ακόμα έχουμε πολλούς κακούς νόμους που πρέπει να διορθώσουμε.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει, να βρει τους τρόπους για την εφαρμογή της αρχής για «καλή νομοθέτηση».

Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η εγκαθίδρυση των απαραίτητων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών οι οποίες να αξιολογούν από κάθε άποψη τα προτεινόμενα νομοθετήματα, κωδικοποιώντας τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη.

Κάθε θεσμική νομοθεσία, πρέπει να αναλύεται σε εύληπτη και κατανοητή γλώσσα, πρέπει να γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό με την ευθύνη των καθ' ύλην αρμοδίων. Αν οι πολίτες κατανοούν και γνωρίζουν τους νόμους, τότε θα μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη θεωρούμε αναγκαίο να κωδικοποιηθούν και να απλοποιηθούν όλες οι ισχύουσες εγκύκλιοι της δημόσιας υπηρεσίας.

Μέσα από αυτή τη διεργασία θα πρέπει να καταργηθούν οι επικαλυπτόμενες ή και οι συγκρουόμενες ή και οι παράνομες ρυθμίσεις με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Την πορεία της κυπριακής κοινωνίας προς το μέλλον εμποδίζει ένα σπάταλο, αδιαφανές και αναποτελεσματικό κράτος, που το χαρακτηρίζουν η διαφθορά, ο κομματισμός και η αναξιοκρατία.

Η καθιέρωση της αρχής της πλήρους διαφάνειας πρέπει να διέπει όλους τους τομείς του κυπριακού κράτους.

Όλες οι αποφάσεις και οι διοικητικές πράξεις των δημοσίων φορέων και οργάνων πρέπει να δημοσιοποιούνται. Το πόθεν έσχες των πολιτικών να ελέγχεται από Ανεξάρτητη Αρχή.

Όλοι οι αξιωματούχοι του κράτους θα πρέπει να λογοδοτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση του έργου τους. Θα πρέπει να ελέγχονται και να δημοσιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και κατά τη λήξη της θητείας τους.

Η διαφάνεια αυτή θα εδραιώσει τη χρηστή διοίκηση και θα περιορίσει τα φαινόμενα διαφθοράς.

Τα όσα ανέδειξε η κοινοβουλευτική έρευνα και συμπεριλήφθησαν στην έκθεση της Επιτροπής Θεσμών, αλλά και τα όσα σκανδαλώδη βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, κάνουν φανερή την αλήθεια της ανεπάρκειας, της παθογένειας, της διαπλοκής και της διαφθοράς του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου.

Ο παράνομος πλουτισμός και το «μαύρο» χρήμα είναι μια γάγγραινα που φθείρει και καταστρέφει αργά και προοδευτικά την κυπριακή κοινωνία.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, μαζί με άλλους συναδέλφους εργαστήκαμε εντατικά και συγκεντρώσαμε στην τελική μας έκθεση πολλά και σοβαρά στοιχεία για το σκάνδαλο του τραπεζικού τομέα.

Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να τιμωρηθούν κάποιοι από τους ενόχους της μεγάλης τραπεζικής καταστροφής.

Θέλω να τονίσω ότι το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ στηρίζει την προσπάθεια για λογοδοσία και παραδειγματική τιμωρία όλων όσων εμπλέκονται στην οικονομική καταστροφή του τόπου και όλων όσων έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Ταυτόχρονα στηρίζουμε την καθολική απαίτηση της κοινωνίας όσοι καταδικαστούν να επιστρέψουν στο κράτος όλα τα περιουσιακά στοιχεία που απόκτησαν με παράνομες δραστηριότητες.

Η φυλακή πρέπει να συνοδεύεται από δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσοι έκλεψαν από το κράτος ή τις τράπεζες θα πρέπει να μπουν στη φυλακή. Την ίδια ώρα πρέπει να επιστρέψουν τα κλεμμένα.

Πρόσφατα ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι έχουμε νομοθεσία για δήμευση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.

Είναι επομένως επιτακτικά αναγκαίο να εφαρμοστούν οι υφιστάμενοι νόμοι δήμευσης με παραδειγματική αυστηρότητα. Ταυτόχρονα πρέπει η Βουλή να αναλάβει να εξετάσει την αποτελεσματικότητα των νόμων αυτών.

Να τους βελτιώσει με συμπληρωματικές αυστηρές πρόνοιες οι οποίες θα τους καθιστούν περισσότερο αποτελεσματικούς και ικανούς να τιμωρήσουν τα αδικήματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με παράνομες δραστηριότητες.

Δυστυχώς όμως η βελτίωση της νομοθεσίας θα καλύπτει αδικήματα που θα γίνουν στο μέλλον και δεν θα καλύπτει αυτά που έγιναν. Για αυτό πρέπει η πολιτεία να εξαντλήσει την αυστηρότητα της στους υφιστάμενους νόμους.

Εάν θέλουμε να μη ζήσουμε ξανά τον εφιάλτη, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και να φτιάξουμε νόμους για να τιμωρούμε έγκαιρα τις παράνομες συμπεριφορές που μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής.

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Η μεγαλύτερη ευκαιρία και η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε σήμερα στον τόπο μας είναι να βάλουμε τις βάσεις για νέο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου σε τομείς που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την κυπριακή οικονομία, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες, η ενέργεια.

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές της Κύπρου που την καθιστούν ένα σημαντικό κόμβο μεταφοράς δεδομένων και δορυφορικό σταυροδρόμι, μπορούν να αποτελέσουν τομείς προσέλκυσης επενδύσεων.

Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα.

Η τουριστική υποδομή πρέπει να βελτιωθεί και να επεκταθεί σε ειδικές μορφές τουρισμού.

Η ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και σύγχρονων καλλιεργειών που μπορούν να φέρουν έσοδα στον τομέα της Γεωργίας είναι εφικτή.

Τα κυπριακά αγροτικά προϊόντα πρέπει να τα τυποποιήσουμε και με εξωστρέφεια να τα προωθήσουμε στις ξένες αγορές.

Ο ενεργειακός πλούτος επιτρέπει στην Κύπρο να μπει με αξιώσεις στην αγορά των ενεργειακών προϊόντων.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έχουμε σήμερα μπροστά μας, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε μια νέα αρχή, να φτιάξουμε μια πιο ισχυρή οικονομία και ένα καλύτερο κράτος.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Η δεινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει μας καθιστά ευάλωτους.

Αυτό μαζί και οι εξελίξεις στην περιοχή μας και τη δράση του ισλαμικού κράτους, έδωσαν την ευκαιρία στην Άγκυρα να κλιμακώσει την προκλητικότητα της, επιχειρώντας πλέον πειρατικές ενέργειες μέσα στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Η Τουρκία με την εισβολή της στη θάλασσα της Κύπρου, επιδιώκει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στοχεύει να ακυρώσει τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς και να προωθήσει τα δικά της ενεργειακά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα όπως και το 1974 εκμεταλλεύεται τους Τουρκοκύπριους για να δικαιολογήσει τις νέες παρανομίες της και επιχειρεί να εμπεδώσει και να εδραιώσει την εικόνα των δύο λαών και των δύο κρατών στην Κύπρο.

Το ελάχιστο που επιχειρεί να εξασφαλίσει η Άγκυρα από τις παράνομες βόλτες του Μπαρπαρός στις κυπριακές θάλασσες είναι το φυσικό αέριο να γίνει δικοινοτικό θέμα και να αποτελέσει μέρος της διαπραγμάτευσης για το κυπριακό.

Η Τουρκία διαχρονικά μας επέβαλε τους δικούς της όρους και τις δικές της προδιαγραφές για τη συζήτηση λύσης του Κυπριακού. Η προσπάθεια της Άγκυρας να μας τρομοκρατήσει με τις κανονιοφόρους και τις απειλές του κυρίου Ερντογάν ότι θα φέρει τουρκική πλατφόρμα για εξόρυξη στην κυπριακή ΑΟΖ, είναι μια απαράδεκτη και απορριπτέα εχθρική κίνηση της Τουρκίας.

Θέλω να εξάρω τη συμπεριφορά όλων που ταυτίστηκαν με την ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου να απορριφθεί η τουρκική προκλητική προσέγγιση.

Ανησυχώ όμως γιατί κάποιοι πρωτίστως εκ των έξω, αλλά και κάποιοι εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα φλερτάρουν με την τάχα ρεαλιστική προσέγγιση να βρεθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος επανόδου στις συνομιλίες το ταχύτερο δυνατό.

Ναι πρέπει να πάμε σε συνομιλίες για λύση του Κυπριακού, αφού όμως πρώτα ξεκαθαρίσει η Άγκυρα ότι γίνεται απόλυτα σεβαστό το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της και πριν και μετά τη λύση.

Ο απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ είναι ο μόνος τρόπος εξυπηρέτησης των συμφερόντων όλων των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.

Το δίλημμα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι απλώς συνομιλίες ή μη συνομιλίες. Το δίλημμα είναι αν θα αποδεχτούμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης υπό την απειλή των κανονιοφόρων για να διαπραγματευτούμε το διαμοιρασμό του φυσικού αερίου, ή αν θα ξεκαθαρίσουμε ότι το φυσικό αέριο δεν ήταν και δεν θα γίνει μέρος των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό και ότι στις συνομιλίες θα πάμε μόνο αν η Τουρκία αλλάξει στάση και τερματίσει τις παραβιάσεις.

Οι διπλωματικές πιέσεις και οι υποδείξεις για συζήτηση του θέματος του φυσικού αερίου στις συνομιλίες, αποτελούν επιπλέον λόγους που μας επιβάλλουν να μην επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις.

Το φυσικό αέριο ανήκει στο νόμιμο κράτος και είναι υπόθεση, της Κυπριακής Δημοκρατίας η εκμετάλλευση και η διαχείριση του και κανενός άλλου.

Η καλύτερη απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις και στις πρακτικές εκφοβισμού της Άγκυρας είναι η διεύρυνση των διακρατικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και με άλλες ενδιαφερόμενες χώρες στη γειτονιά μας.

Η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο περιφερειακού μετώπου για προστασία της διεθνούς νομιμότητας και του Δικαίου της

Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο και μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή των πειρατικών ενεργειών της Άγκυρας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Η συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Αιγύπτου πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει και άλλες γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ και ο Λίβανος, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το πλέγμα προστασίας και ασφάλειας που χρειαζόμαστε σήμερα πάνω από το χώρο των γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ.

Την ίδια ώρα με ανησυχία διαπιστώνουμε ότι το φιλοτουρκικό λόμπι στις Βρυξέλλες έχει κινητοποιηθεί και επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα και να ασκήσει πιέσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία για άνοιγμα κάποιων ενταξιακών κεφαλαίων για την Τουρκία.

Δεν πρέπει να αποδεχτούμε να ανοίξει κανένα κεφάλαιο για την Τουρκία, αυτό θα ήταν αυτοχειρία και επιβράβευση των πειρατών. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεπαγώσουν κεφάλαια για την Τουρκία με τη δική μας αποδοχή.

Την ώρα μάλιστα που ο κύριος Νταβούτογλου με τα περί φόρμουλας και κοινής επιτροπής Ελλάδας - Τουρκίας για το φυσικό αέριο, προσπάθησε να κλονίσει τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Σήμερα είναι πιο εμφανές από ποτέ ότι δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση, αλλά είμαστε ξανά μπροστά στις πάγιες επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας για την περιοχή μας. Ως εκ τούτου οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί.

Όμως την ίδια στιγμή, τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή μας, ανατρέπουν παγιωμένες ισορροπίες δεκαετιών και προσφέρουν οικονομικές και πολιτικές ευκαιρίες στην Κύπρο.

Σήμερα μπορούμε να πείσουμε ισχυρές χώρες που έχουν οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα στην περιοχή μας, να πιέσουν την Τουρκία να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα και να αφήσει τους Ε/Κ και τους Τ/Κ να καθορίσουν το κοινό τους μέλλον.

Μπορούμε να πείσουμε ότι η σωστή λύση του κυπριακού μπορεί να εδραιώσει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Διαφορετικά μια δοτή, κακή λύση στο κυπριακό, θα γίνει αιτία για ευρύτερη αποσταθεροποίηση που θα πλήξει τα ξένα συμφέροντα και τις ξένες επενδύσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Κυρίες και Κύριοι

Η ενότητα και η συσπείρωση όλων μας γύρω από συντεταγμένους στόχους είναι η βάση της επιτυχίας της προσπάθειας μας. Ομόψυχοι, συντεταγμένοι και αδελφωμένοι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την τελική λύση. Έχουμε χρέος να παραμείνουμε απτόητοι, με πίστη, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

Έχουμε χρέος να θωρακίσουμε την πατρίδα μας και να αγωνιστούμε με αξιώσεις και προοπτική για την απελευθέρωση και την άρση της κατοχής.

Τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής πατρίδας που να επιτρέπει στους Κύπριους πολίτες ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς σε όλη την επικράτεια της Κύπρου υπό καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

Εμείς λέμε ευθαρσώς ότι ο κρατικός μηχανισμός παρουσιάζει αδυναμίες.

Αυτές τις αδυναμίες μπορούμε συλλογικά να τις αντιμετωπίσουμε.

Αρκεί, οι κομματικοί σχεδιασμοί και οι πολιτικές διαφορές να μπουν στο περιθώριο.

Αρκετά ταλαιπωρήσαμε τους πολίτες με τις σκοπιμότητες, τις εμμονές και τις φιλοδοξίες μας.

Απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αφήσουν κατά μέρος όσα μας χωρίζουν και να κοιτάξουμε όλοι μπροστά συμβάλλοντας στη σωτηρία της πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ.