

27 Μαΐου 2013

Κύριο  
Δημήτρη Συλλούρη  
Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Κόμματος  
Στασάνδρου 27  
1060 Λευκωσία

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα υποβάλλω την παραίτηση μου από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα αλλά και από μέλος του κόμματος.

Δεν νομίζω να χρειάζεται ή να εξυπηρετεί κανένα ιδιαίτερα χρήσιμο λόγο η απαρίθμηση των λόγων αποχώρησης μου. Για χάρη της ιστορίας όμως καταγράφω τα ακόλουθα:

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα ιδρύθηκε σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τη παρτίδα μας. Στην αμέσως μετά το δημοψήφισμα του 2004 περίοδο όταν οι δυνάμεις που αντιστάθηκαν στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναζητούσαν κοινή πολιτική έκφραση. Κοινή στέγη η οποία θα μετουσίωνε το αγωνιστικό φρόνιμα του λαού μας, σε ρεαλιστική πολιτική πρόταση επίλυσης του Κυπριακού.

Η ίδρυση του κόμματος συνέπεσε επίσης, και βεβαίως όχι τυχαία, με μια περίοδο αμφισβήτησης των κατεστημένων, του ίδιου του συστήματος, των παραδοσιακών κομμάτων και πρακτικών που στήριξαν διαχρονικά την διαπλοκή, την αναξιοκρατία και την οπισθοδρόμηση.

Στο καίριο ζήτημα του Κυπριακού, καθορίσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας. Δεσμευτήκαμε να αγωνιστούμε ενάντια στην Διζωνική Δικονομική Ομοσπονδία επειδή διαπιστώναμε ότι «συγκρούεται με τις αρχές, τις αξίες, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που ακυρώνει την κατοχή, να ανατρέπει την διαίρεση, να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του λαού και να επιτρέπει στους Κύπριους πολίτες να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισμούς υπό καθεστώς ισονομίας και ισοπολιτείας». (Ευρωπαϊκό Κόμμα, Υπόμνημα θέσεων για το Κυπριακό, Συνεδρία Εθνικού Συμβουλίου, 26-28/4/2010).

Σε αυτές της συνθήκες συμπολίτες μας από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, ενσυνείδητα, διέγραφαν σε αρκετές περιπτώσεις τους αγώνες μιας ζωής εντός άλλων κομμάτων και παρατάξεων. Συσπειρώθηκαν με ενθουσιασμό για να ιδρύσουμε όλοι μαζί το Ευρωπαϊκό Κόμμα.



Επένδυσαν στο Ευρωπαϊκό Κόμμα, εμπιστεύτηκαν την ηγεσία του, ελπίζοντας για μια νέα αρχή.

Δεν εντάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κόμμα προς επιδίωξη αξιωμάτων ή για να βουλευτούν. Αντίθετα επέλεξαν τον δύσκολο, κακοτράχαλο αλλά έντιμο δρόμο τοποθετώντας πάνω απ' όλα τις αρχές, τα ιδανικά και την αξιοπρέπεια τους. Στην πορεία, βέβαια, αποδείχθηκε ότι ορισμένοι συστρατεύθηκαν μόνο και μόνο για να διασώσουν την πολιτική τους καριέρα.

Τα πιο πάνω είναι αναγκαία και απαραίτητα ώστε να θυμηθούμε την αφετηρία και τα οράματα, τους συνεκτικούς μας δεσμούς και προσδοκίες ώστε να αναλογιστούμε που, δυστυχώς, καταλήξαμε.

Οι απόψεις μου για την κατάσταση στο κόμμα γενικά και ειδικότερα σε σχέση με τις Προεδρικές εκλογές βρίσκονται καταγραμμένες στην ομιλία μου ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κόμματος ημερομηνίας 3/11/20012, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτω. Σημειώνω ότι μέχρι σήμερα, ουδείς ένιωσε την ανάγκη απάντησης στα όσα με πλήρη σαφήνεια, εντιμότητα και χωρίς περιστροφές καταγράφονται στην πιο πάνω ομιλία.

Είχα εισηγηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κόμμα θα έπρεπε να εξετάσει σοβαρά επιλογές που θα του επέτρεπαν (i) να προβάλλει και ενδυναμώσει στο εκλογικό σώμα τη διαφορετική, αλλά εκ των πραγμάτων δικαιωμένη, αντίληψη και προσέγγιση του σε σχέση με το Κυπριακό και την αντίθεση του στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, (ii) να συμβάλει θετικά προς την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο μας και (iii) να διατηρήσει την ενότητα, αυτονομία, πολιτική αξιοπρέπεια και αξιοπιστία του.

Είχα εκφράσει την άποψη ότι εάν αντίθετα με τα πιο πάνω ληφθούν αποφάσεις στην βάση σκοπιμοτήτων και εξυπηρέτησης ατομικών προτεραιοτήτων «το κόμμα θα καταλήξει ένα πολιτικά αναξιόπιστο παράσιτο, που θα προσπαθεί να επιβιώσει ως αμελητέος νομέας εξουσία και διαχειριστής ρουσφετιού και εξυπηρετήσεων. Θα είναι η ταφόπλακα και το κύκνειο άσμα ενός κόμματος που έζησε αξιοπρεπώς αλλά απέθανε λοιδορούμενο από την κοινωνία και τους πολίτες».

Είναι γνωστές οι μεθοδεύσεις, οι δεσμεύσεις, τα ανταλλάγματα τα οποία λήφθηκαν και τα αξιώματα που διατυμπανίζουν κάποιοι ότι θα αναλάβουν εκποιώντας το ίδιο το κόμμα, τις αρχές και τις πολιτικές του θέσεις. Είναι γνωστές οι παλινδρομήσεις (των ίδιων ανθρώπων) μεταξύ υποστήριξης υποψηφίου με Ακελικά δεκανίκια (ώστε να αποφευχθεί πάση θυσία η επιλογή Νίκου Αναστασιάδη) και τελικής κατάληξης υποστήριξης του ίδιου του Νίκου Αναστασιάδη!



Δεν αντιδίκησα, ούτε και αντιδικώ με τους συναγωνιστές μου οι οποίοι είχαν διαφορετικές αντιλήψεις ή απόψεις στο Κόμμα ιδιαίτερα, στο θέμα των πρόσφατων Προεδρικών Εκλογών. Αντίθετα τους τιμώ και τους σέβομαι. Αυτό το οποίο, όμως, δεν ανέχομαι είναι τις μεθοδεύσεις ερήμην της βάσης του κόμματος και τον καιροσκοπισμό.


Κύριε Πρόεδρε,

Ένας πολιτικός φορέας οφείλει να δρα και να δίνει την μάχη του εξυπηρετώντας τις ιδεολογικές του αρχές και πολιτικές του θέσεις. Έτσι μόνο θα επιτελέσει τον θεσμικό του ρόλο και θα συνεισφέρει θετικά στην κοινωνία και στους πολίτες. Εάν καταλήξει ένας βατήρας απόκτησης αξιωμάτων, διαχείρισης ρουσφετιού και υλοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης.

Δυστυχώς αυτό ακριβώς είναι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Ένα κόμμα συγκεντρωτικό, μνημονιακό και ασπόνδυλο. Ένα κόμμα το οποίο έχει καταστήσει τις εκπτώσεις στις αρχές του συνεχή πολιτική πρακτική επιβίωσης. Στον βωμό συμμετοχής στην εξουσία και της διασφάλισης πολιτικού μέλλοντος για κάποιους διέγραψε την ίδια την ιδρυτική του διακήρυξη, ξέχασε τον λόγο ύπαρξης του, συμφιλιώθηκε με την διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία, αποδέχθηκε το μνημόνιο και έπαθε αμνησία ακόμα και για τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Η αποχώρησή μου συνεπώς από το κόμμα είναι μονόδρομος και η μόνη αξιοπρεπής, υπό τις περιστάσεις, πράξη.

Με εκτίμηση,

  
Στέλιος Αμερικάνος  
Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκό