

**Απολογισμός του έργου της Κυβέρνησης
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Νίκο Αναστασιάδη**

Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Θέλω θερμά να σας καλωσορίσω αλλά θερμότερα να σας ευχαριστήσω για την εδώ παρουσία σας.

Ευχαριστώ τους απλούς πολίτες, τις καταξιωμένες προσωπικότητες από τους χώρους της νεολαίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των ελευθέρων επαγγελματιών, της επιχειρηματικής κοινότητας, των μικρομεσαίων, των γεωργών, των εργατών και υπαλλήλων, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Καλωσορίζω ακόμα τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, των ευάλωτων ομάδων, των πολυτέκνων, των αγωνιστών στους υπέρ ελευθερίας αγώνες, τους αγωνιστές της αντίστασης του 1974, αλλά και τον Πρόεδρο, την ηγεσία και τα στελέχη και μέλη της μεγάλης παράταξης που είχα την τιμή να ηγούμαι για 17 χρόνια.

Άφησα, την έκφραση των ευχαριστιών μου προς τις γυναίκες στο τέλος, και τούτο όχι τυχαία, γιατί πέραν από τη μαζική προσέλευση σας, ξεχωριστή τιμή για μένα, την Κύπρο και το γυναικείο πληθυσμό αποτελεί η εδώ παρουσία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κας Στέλλας Κυριακίδη.

Αγαπημένη μου Στέλλα, τα θερμότερα συγχαρητήρια του ιδίου, της πολιτείας και του λαού μας ευρύτερα για την επάξια εκλογή σου σ' ένα των ανωτάτων αξιωμάτων της Ευρώπης.

Μαζί μας είναι ακόμη και ο φίλος Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα, κ. Χρίστος Στυλιανίδης.

Σας ευχαριστώ όλους.

Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπημένες φίλες και φίλοι,

Σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης είναι πρώτον η εκ καθήκοντος υποχρέωση για απολογισμό του έργου της κυβέρνησης που εσείς, και δεκάδες άλλες χιλιάδες πολιτών, αναδείξατε το 2013.

Και δεύτερον η ανάγκη που νοιώθω να σας γνωστοποιήσω τις αποφάσεις που έλαβα και αφορούν την επιθυμία ολοκλήρωσης του κοινού οράματος για την Κύπρο μας.

Είναι καλά γνωστό κάτω από ποιες συνθήκες παρέλαβα τη διακυβέρνηση της χώρας. Χωρίς καμία πρόθεση να αποδώσω ευθύνες ή να υπεισέλθω σε μια καθόλα αχρείασθη αντιπαράθεση, θα παραθέσω κάποια στοιχεία που καταδεικνύουν την τραγική κατάσταση στην οποία ευρίσκετο το κράτος και ο τραπεζικός τομέας κατά την ανάληψη της εξουσίας.

Θέλω να επαναλάβω πως οι αναφορές που ακολουθούν μόνο σκοπό έχουν να αξιολογηθεί με αντικειμενικό τρόπο η συλλογική προσπάθεια κυβέρνησης, πολιτικών δυνάμεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ιδιαίτερα οι θυσίες του λαού μας, για να φτάσουμε με επιτυχία εδώ που σήμερα βρισκόμαστε.

Προς τούτο υπενθυμίζω πως:

(α) Από τον Μάιο του 2011 η Κύπρος ευρέθη εκτός διεθνών αγορών με ένα απαγορευτικό επιτόκιο δανεισμού που έφτασε στα μέσα του 2012 στο 16%.

(β) Κατά την ανάληψη της εξουσίας τα ρευστά διαθέσιμα αρκούσαν για κάλυψη των υποχρεώσεων του κράτους που δεν υπερέβαιναν τις 30 μέρες.

(γ) Η οικονομία ήταν ήδη σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση. Το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης ανερχόταν στο 5.7% για να κορυφωθεί στο δεύτερο τρίμηνο στο 6.5%.

(δ) Την ίδια ώρα ο Τραπεζικός τομέας και ιδιαίτερα οι δύο συστημικές Τράπεζες, Λαϊκή και Κύπρου, εκρατούντο στον αναπνευστήρα, όπως ελέχθη, με έκτακτη παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έφτανε τα 11.4 δις. ευρώ.

(ε) Η αγορά βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους ανασφάλειας, με πάγωμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, με τις επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη και ως συνεπακόλουθο η ανεργία να φτάσει στο 16%.

Με αυτά τα δεδομένα, η νέα κυβέρνηση εκαλείτο να διαχειριστεί μια χωρίς προηγούμενο κρίση με μόνο δίλημμα: ή την καθολική κατάρρευση του κράτους και του τραπεζικού τομέα ή την ανάληψη αποφάσεων ευθύνης προκειμένου να μειώσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο άτακτης χρεωκοπίας.

Η πρώτη απόφαση του Eurogroup προνοούσε την απομείωση καταθέσεων με μια εφ' άπαξ φορολογία που δεν υπερέβαινε τους τόκους δύο ετών, ενώ την ίδια ώρα κρατούσε στη ζωή και τις δύο τράπεζες.

Μια απόφαση που δυστυχώς απερρίφθη από την Βουλή για να οδηγηθούμε στις οδυνηρότερες αποφάσεις της 25 Μαρτίου, με την κατάρρευση της Λαϊκής και το κούρεμα των καταθετών της Τράπεζας Κύπρου.

Κυρίες και Κύριοι,

Κατά την κορύφωση της κρίσης, πολλοί ήσαν εκείνοι, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που θεωρούσαν πως η Κύπρος ήταν καταδικασμένη σε μια παρατεταμένη ύφεση.

Κάποιοι πρόβλεπαν δεύτερο και τρίτο μνημόνιο, ενώ κάποιοι άλλοι έφταναν στο σημείο να μας καλούν να εγκαταλείψουμε το ευρώ, προκειμένου να αποφύγουμε την χρεωκοπία.

Αγνοώντας τα όσα δυσοίωνα ελέγοντο, προχωρήσαμε με τόλμη και αποφασιστικότητα στον ανασχεδιασμό του κυβερνητικού προγράμματος, θέτοντας ως προτεραιότητες:

(α) Την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του κράτους,

- (β) Την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
- (γ) Την προσέλκυση επενδύσεων με μια σειρά πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων,
- (δ) Τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και
- (ε) Την υιοθέτηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων προκειμένου μέσα από τον εκσυγχρονισμό να αντιμετωπίσουμε τις διαχρονικές παθογένειες και αγκυλώσεις ενός κράτους που παρέμενε σε εποχές του παρελθόντος.

Φίλες και φίλοι,

Μεταξύ των πρώτων αποφάσεων προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας και του κύρους του κράτους, ήταν η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών.

Το χρεωκοπημένο αλλά σπάταλο κράτος έπρεπε να νοικοκυρευτεί.

Φίλες και φίλοι,

Θεωρώ αχρείαστο αλλά και ιδιαίτερα κουραστικό να απαριθμήσω λεπτομερώς τη σωρεία μέτρων που λήφθηκαν προς εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και των μέτρων βελτίωσης απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Θα αρκεστώ ενδεικτικά να αναφέρω πως:

- (α) την πενταετία μέχρι το 2013 λειτουργούσαμε ως κράτος με ελλείμματα που έφταναν το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο.

Με τα μέτρα που πήραμε έγινε κατορθωτό από το 2014, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας, να εξαλείψουμε το έλλειμμα αλλά και να λειτουργούμε με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και με υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα.

(β) Με σοβαρότητα, σκληρή δουλειά και θυσίες καταφέραμε να βγούμε από το μνημόνιο νωρίτερα απ' όσο ολόκληρη η διεθνής κοινότητα ανέμενε.

(γ) Βγήκαμε ξανά στις αγορές και δανειζόμαστε πλέον με τα χαμηλότερα επιτόκια που είχαμε ποτέ.

(δ) Μετά από 22 διαδοχικές υποβαθμίσεις της οικονομίας, σήμερα βρισκόμαστε πλέον ένα σκαλί πριν την επενδυτική βαθμίδα.

(ε) Μέσα από τις ίδιες πολιτικές, από τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του 6,5% του 2013, η κυπριακή οικονομία βαδίζει, σε τρίτη συνεχόμενη χρονιά σταθερής ανάπτυξης που αναμένουμε να ξεπεράσει το 3,6%, ένα από τους ψηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Φίλες και φίλοι,

Εξ' ίσου στοχοπροσηλωμένη ήταν η πολιτική που ακολουθήσαμε στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 εξαιρετικά σημαντικό για την βιωσιμότητα του κράτους ήταν και η ενδυνάμωση του Τραπεζικού συστήματος, με στόχο την επανάκτηση της εμπιστοσύνης και του τερματισμού της διαρροής καταθέσεων που είχε λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις από τα μέσα του 2011.

Μέσα από μια σειρά νομοθετικών μέτρων, την ένταξη των συστημικών Τραπεζών και του Συνεργατισμού κάτω από την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, αλλά και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κράτους, έγινε κατορθωτή η ανακεφαλαιοποίηση των εμπορικών τραπεζών με προσέλκυση επενδύσεων και κεφαλαίων ύψους 1.4 δις. ευρώ.

Πρόσθετη επιβεβαίωση συνιστούν και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της ευρωστίας των εμπορικών τραπεζών από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ενώ η ενίσχυση ρευστότητας επέτρεψε στην Τράπεζα Κύπρου την πλήρη αποπληρωμή του ELA ύψους 11.4 δις. ευρώ.

Ως επακόλουθο, ο τραπεζικός δανεισμός είναι ξανά διαθέσιμος και μάλιστα με τα χαμηλότερα επιτόκια που είχαμε ποτέ στη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι,

Παράλληλα με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και του Τραπεζικού τομέα ήταν και η ανάγκη αναθέρμανση της οικονομίας.

Προς τον πιο πάνω σκοπό λάβαμε άμεσα αποφάσεις και εξαγγείλαμε πολεοδομικά και φορολογικά κίνητρα που οδήγησαν σε σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις.

Και πάλι θα αρκεσθώ σε ενδεικτική αναφορά των ελκυστικών φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που έχουμε προωθήσει.

- Καταργήθηκε η φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας,
- Μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη κατά 50%,
- Προωθήθηκαν φορολογικές εκπτώσεις για όλα τα νέα κεφάλαια που επενδύονται σε κάθε κυπριακή επιχείρηση,
- Επεκτάθηκε η επιταχυνόμενη απόσβεση για βιομηχανικά κτήρια και ξενοδοχεία,
- Δόθηκαν φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες και νεοφανείς επιχειρήσεις,
- Καθώς και σωρεία άλλων φορολογικών κινήτρων σε ξένους επενδυτές, που είχαν ως αποτέλεσμα οι μέχρι στιγμής ξένες επενδύσεις να ξεπερνούν τα 7,5 δις ευρώ.

Όλα τα πιο πάνω οδήγησαν στην δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεις εργασίας, μειώνοντας την ανεργία από το 16% που ήταν το 2013 σε λιγότερο από 11% το πρώτο εξάμηνο του 2017 με περαιτέρω πτωτική τάση.

Ταυτόχρονα υλοποιήσαμε και συνεχίζουμε να υλοποιούμε στοχευμένα σχέδια για την στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας αντλώντας πέραν των 100 εκατομμυρίων από Ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των οποίων στηρίχθηκαν 25,000 συμπολίτες μας για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Παρ' όλα αυτά δεν παραγνωρίζω ότι η ανεργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων μας, γι' αυτό και κυρίαρχο στοιχείο στους σχεδιασμούς είναι να εργαστούμε έτσι ώστε να επιστρέψουμε στα χαμηλά ποσοστά ανεργίας πριν την κρίση.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Σ' αυτά τα πέντε δύσκολα χρόνια στοχεύσαμε να νοικοκυρέψουμε το κράτος, να αποκαταστήσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και να προσελκύσουμε επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, θέσαμε τα στέρεα θεμέλια για ένα πραγματικό Κράτος Πρόνοιας μεταρρυθμίζοντας το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας και εισάγοντας το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Για πρώτη φορά νέες ομάδες συμπολιτών μας καθίστανται δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος, όπως μακροχρόνια άνεργοι, αυτοεργοδοτούμενοι που στερούνται του δικαιώματος ανεργιακού επιδόματος, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι.

Συνολικά σήμερα 35,100 οικογένειες – 11,300 από τις οποίες το κράτος δεν κάλυπτε προηγουμένως – έχουν πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοια.

Πέραν της εισαγωγής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και μέσα στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, υιοθετήσαμε μια σειρά άλλων στοχευμένων δράσεων.

Αναφέρω ενδεικτικά:

- Την επαναφορά επιδόματος πολύτεκνης μάνας, το οποίο είχε καταργηθεί το 2012.

- Την παροχή, για πρώτη φορά, άδειας πατρότητας μετ' απολαβών.
- Την επιδότηση της προσφοράς υπηρεσιών παροχής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.
- Την αύξηση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων.
- Την δημιουργία του πρώτου κέντρου πολυθεματικής αξιολόγησης και παρέμβασης για τον Αυτισμό.
- Ενώ λήφθηκε σειρά μέτρων για προστασία των ευάλωτων ομάδων και συμπολιτών μας με χαμηλά εισοδήματα, όπως το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και η λειτουργία του θεσμού του χρηματοοικονομικού επιτρόπου.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλοι και φίλες,

Η κρίση δεν έπληξε μόνο την οικονομία αλλά ανέδειξε και μια σειρά διαχρονικών παθογενειών του συστήματος, η οποία σε συνδυασμό με τη γενικότερη κρίση θεσμών μας οδήγησε στη υιοθέτηση θαρραλέων μεταρρυθμιστικών δράσεων.

Στόχος μας ήταν η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγιναν, σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους και πάνω από όλα με την ενθάρρυνση του Κυπριακού λαού, ιστορικής σημασίας μεταρρυθμίσεις.

Μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία μπορούμε σήμερα να μιλούμε για πετυχημένες Μεταρρυθμίσεις στους τομείς:

- Της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα σειρά μέτρων που αφορούν την διαχείριση του αξιόλογου ανθρωπίνου δυναμικού, την διασύνδεση του μισθολογίου με την

ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αναδιοργάνωση κλιμάκων και την κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων,

- Της Υγείας, με κορυφαία μεταρρύθμιση την υιοθέτηση του ΓΕΣΥ που η υλοποίηση του έχει ήδη τροχοδρομηθεί και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υγείας,
- Της Παιδείας, με την ψήφιση μετά από 26 χρόνια ατέρμονων συζητήσεων του νόμου που εισάγει το νέο, αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών,
- Στον τομέα των Μεταφορών με την λειτουργία του Λιμανιού Λεμεσού υπό νέο καθεστώς και την ανάληψη της διαχείρισης του από εταιρείες κολοσσούς,
- Στους τομείς της Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Ναυτιλίας με την κατάθεση νομοσχεδίων που προνοούν την σύσταση σχετικών Υφυπουργείων,
- Στη δραστική αντιμετώπιση της Διαφθοράς όπου για πρώτη φορά γινόμαστε μάρτυρες της ουσιαστικής αντιμετώπισης των φαινομένων κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος,
- Μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης με τη σύσταση του διοικητικού δικαστηρίου και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,
- Στον εκσυγχρονισμό του τομέα της Άμυνας με ανακατεύθυνση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και πρόσληψη επαγγελματιών στρατιωτών με συνακόλουθο τη μείωση της θητείας από τους 24 στους 14 μήνες, υλοποιώντας μια διαχρονική δέσμευση,
- Μεταρρυθμίσεις που καθιστούν το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την πλήρη μηχανογράφηση του Τμήματος Φορολογίας, του Κτηματολογίου και του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών.

Κυρίες και κύριοι,

Όλα όσα έχω αναφέρει, εάν αποτελούσαν τη δική μου προσωπική μαρτυρία, θα είχαν ενδεχόμενα το στοιχείο της υπερβολής.

Δεν αποτελούν όμως μόνο δικές μας διαπιστώσεις.

Είναι οι διαπιστώσεις που καταγράφονται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Δεν είμαστε εμείς που αποκαλούμε το τι επιτεύχθηκε στην Κύπρο ως success story, είναι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και τα πιο έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Γι' αυτό δικαιούμαστε όλοι να νοιώθουμε περήφανοι.

Γιατί μετατρέψαμε τον κίνδυνο χρεοκοπίας σε σταθερότητα και ανάπτυξη.

Γιατί κρατηθήκαμε όρθιοι και σήμερα κάνουμε Σταθερά Βήματα Μπροστά.

Φίλες και φίλοι,

Με τα όσα έχω αναφέρει δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε αντιμετωπίσει το σύνολο των προβλημάτων, πως δεν υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που υποφέρουν, πως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να μην επιτρέψουμε επιστροφή στο παρελθόν.

Δεν είναι η ώρα των πειραμάτων. Είναι η ώρα, με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Φίλες και φίλοι,

Κυρίες και κύριοι,

Όλη αυτή την περίοδο, παρά την προσήλωση μας στην διάσωση της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των σοβαρών κοινωνικών προκλήσεων, κινηθήκαμε παράλληλα στο διεθνές πεδίο ενισχύοντας στην πράξη την οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουμε χαράξει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη στρατηγική σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιήσουμε κατά το βέλτιστο τρόπο τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεωστρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή.

Με μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι πλέον μονοθεματική, έχουμε μετατρέψει την πατρίδα μας σε σημείο θετικής αναφοράς και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εξωτερικής μας πολιτικής αναβαθμίσαμε τις σχέσεις μας με όλα τα γειτονικά κράτη καθιερώνοντας θεσμοθετημένες και τακτικές συναντήσεις με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Παλαιστινιακή Αρχή.

Ενώ ταυτόχρονα, εμβαθύναμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες του Αραβικού κόλπου.

Συμμετέχουμε πλέον ενεργά στα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύοντας στην πράξη το ρόλο μας ως γέφυρα της Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο ίδιο ευρωπαϊκό πλαίσιο περιλαμβάνεται και η ενεργός συμμετοχή μας στις συνόδους κορυφής των επτά Μεσογειακών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο πριν το τέλος του χρόνου.

Ταυτόχρονα αναβαθμίσαμε και εμβαθύναμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και σωρεία άλλων κρατών, συνεργαζόμενοι σε μια πλειάδα θεμάτων και αναδεικνύοντας το ρόλο που η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει.

Κυρίες και κύριοι,
Φίλοι και φίλες,

Η αναντίλεκτη ενίσχυση του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς και η ανάδειξη του γεωστρατηγικού ρόλου που αποκτά η Κύπρος ως Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Κέντρου μας επέτρεψε με επιτυχία να ακολουθήσουμε τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς προκειμένου να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους της χώρας μας.

Ο τρίτος γύρος αδειοδότησης, οι συνεργασίες με τις κορυφαίες πετρελαϊκές εταιρείες και η ομαλή συνέχιση των διερευνητικών γεωτρήσεων είναι το αποτέλεσμα της σταθερής, χωρίς τυμπανοκρουσίες, υλοποίησης μιας καλά σχεδιασμένης ενεργειακής πολιτικής.

Δεν αρέσκομαι στις υπερβολές, αλλά η πραγματικότητα είναι πως το διεθνές αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σήμερα κατά πολύ μεγαλύτερο του μικρού, γεωγραφικού μας μεγέθους.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτό μας το αποτύπωμα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, θα ήταν ακόμη ισχυρότερο εάν οι προσπάθειες μας για επανένωση της πατρίδας μας είχαν καρποφορήσει.

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει ο κορυφαίος μου στόχος.

Η δυνατότητα του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να μπορέσουν μια μέρα να μοιραστούν τα οφέλη μιας ευημερούσας πατρίδας χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις, μιας πατρίδας που οι νόμιμοι πολίτες της ελεύθερα θα σχεδιάζουν το μέλλον, συνεχίζει να κρατά ζωντανό το όραμα μου.

Εργαστήκαμε για να φτάσουμε στη λύση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και στην πορεία αυτή πετύχαμε να δημιουργήσουμε σημαντικά θετικά δεδομένα όχι μόνο για την πλευρά μας, αλλά για το σύνολο του Κυπριακού λαού.

Σ' αυτή μας την προσπάθεια πολιτευτήκαμε με σύνεση, αλλά και τόλμη, χωρίς την ίδια ώρα να παραγνωρίζουμε τα όρια πέραν των οποίων η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα μιας επιδιωκόμενης λύσης θα τίθεται σε κίνδυνο.

Είναι η βαθιά πεποίθησή μου πως μια επιδιωκόμενη λύση δεν πρέπει να αφήνει νικητές ή ηττημένους.

Χρειάζεται μέτρο και σοβαρότητα για να πείσεις για τη λογική των θέσεων σου, στηριζόμενος πάνω σε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική αλλά και διεθνείς συνεργασίες.

Οι ακρότητες είναι πάντα επικίνδυνες, δημιουργώντας ανασφάλεια και αστάθεια.

Όσο επικίνδυνη είναι η άποψη ότι η λύση στο κυπριακό μπορεί να προέλθει μόνο με υποχωρήσεις της Ελληνοκυπριακής πλευράς, άλλο τόσο επικίνδυνη είναι και η πρόταξη υπερβολικών προϋποθέσεων για την επίτευξή της.

Η ανεπιθύμητη κατάληξη του πρόσφατου κύκλου διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε ελπιδοφόρα πριν δύομισι περίπου χρόνια είναι λογικό να έχει προκαλέσει απογοήτευση και αισθήματα πικρίας στον καθένα από μας.

Ουδέποτε όμως επέτρεψα στην όποια απογοήτευση ή πικρία να μειώσει το πείσμα που με διακρίνει προκειμένου να πετύχω ένα στόχο.

Έχω ήδη δια ζώσης μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα μας για συνέχιση των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτύχουμε μια λύση που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας προσδοκίες, τις προσδοκίες του κυπριακού λαού, ο οποίος θα έχει και τον τελικό λόγο σε μια ενδεχόμενη λύση.

Η μη λύση του Κυπριακού δεν είναι προς όφελος ούτε των Ελληνοκυπρίων ούτε και των Τουρκοκυπρίων. Ούτε φυσικά και της Τουρκίας, η οποία σύντομα, ευελπιστώ, θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Φίλες και φίλοι,

Σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται η εντολή που ο λαός μου έδωσε το 2013.

Μια εντολή που συνέπεσε με τις δυσκολότερες ώρες που η πατρίδα μας κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Χάρη στην αποφασιστικότητα, τις τολμηρές αποφάσεις ευθύνης, τη συμβολή των συνεργατών μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και όχι μόνο, τη συνεργασία των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων, αλλά κυρίως στις θυσίες του κυπριακού λαού πετύχαμε πολλά.

Πετύχαμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του κράτους και του Χρηματοπιστωτικού τομέα.

Πετύχαμε να αναβαθμίσουμε το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πετύχαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών φέρνοντας σταθερότητα και ανάπτυξη.

Κάναμε σημαντικά βήματα στον εκσυγχρονισμό της Πολιτείας.

Εμπεδώσαμε τη μηδενική ανοχή στην διαφθορά.

Ανασχεδιάσαμε τον προσανατολισμό της οικονομίας σε νέους δημιουργικούς τομείς, με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία.

Δημιουργήσαμε και κτίζουμε το κοινωνικό κράτος που γνιοιάζετε για όσους, των πολιτών του, έχουν πραγματική ανάγκη.

Βάλαμε τις βάσεις για εξεύρεση μιας λύσης που θα μας οδηγή σ' ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος απόλυτα εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Φίλες και φίλοι,

Αναφερόμενος στα όσα έχουμε πετύχει δεν μου λείπει η αυτογνωσία γι' αυτό και δεν παραγνωρίζω τα όσα ακόμα απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρώσουμε ένα όραμα:

- Που θα φέρει την ειρήνη στην πατρίδα μας,
- Που θα δώσει νέες ευκαιρίες και ελπίδες στους νέους μας,
- Που θα ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δομών της Πολιτείας και θα εμπεδώσει την αξιοκρατία,
- Που θα διαφυλάξει όσα ο λαός μας με τις θυσίες του έχει κατακτήσει αλλά και θα συνεχίσει με σταθερότητα τα βήματα μπροστά,
- Που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με πραγματισμό τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων, των ευάλωτων ομάδων, των όσων κλήθηκαν με προσωπικές θυσίες να σώσουν την οικονομία και το κράτος, όπως τα θύματα των τραπεζών, οι καταθέτες και οι κάτοχοι των αξιόγραφων,
- Που θα υλοποιήσει και θα ολοκληρώσει τις αποφάσεις για ένα κράτος πρόνοιας με πλήρες σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους,
- Που θα ολοκληρώσει με επιτυχία τους ενεργειακούς σχεδιασμούς,
- Που με αποφασιστικότητα αλλά και σωστό προγραμματισμό θα αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Αυτό είναι το όραμα μου, φίλες και φίλοι, γι' αυτό το όραμα είναι που αποφάσισα να θέσω το έργο της Κυβέρνησής μου και την υποψηφιότητά μου στην Κρίση του Κυπριακού λαού.

Μια υποψηφιότητα για μια δεύτερη και τελευταία θητεία.

Μια δεύτερη θητεία που θα συνεχίσει να την διακρίνει το πάθος, το πείσμα, η αποφασιστικότητα αλλά και η ισχυρή βούληση για συνεργασία με όλους.

Γι' αυτό και παρά τους ψηλούς τόνους αμφισβήτησης που επικρατούν σε κάθε προεκλογική περίοδο, δεν είναι πρόθεση μου να ακολουθήσω τον δρόμο της αντιπαράθεσης, με κανένα, όπως άλλωστε έπραξα και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πενταετίας.

Γιατί σε μια τελευταία θητεία κανένας δεν θα είναι αντίπαλος, αντίπαλος όλων θα είναι τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει.

Σ' αυτά τα προβλήματα είμαι αποφασισμένος να επικεντρώσω όλες μου τις προσπάθειες, το πρόγραμμα και τους σχεδιασμούς μου.

Και δεν έχω αμφιβολία πως όσες και όποιες διαφορές κι' αν μας χωρίζουν σήμερα, αυτό που μας ενώνει είναι το όραμα ή το καθήκον, το 2023 εκείνος που θα με διαδεχθεί, αν φυσικά ο λαός μου ανανεώσει την εντολή, να παραλάβει ένα κράτος ελεύθερο, σύγχρονο, απόλυτα συμβατό με τις προσδοκίες του λαού μας.

Γι' αυτές τις προσδοκίες είναι που καλώ όλους να ενώσουμε δυνάμεις ώστε με σταθερά βήματα μπροστά, να κτίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.