

**Εισαγωγική ομιλία για την επίσημη εξαγγελία
της υποψηφιότητας Σταύρου Μαλά για την
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας**

Φίλες και φίλοι,

Ανακοινώνω σήμερα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Αυτή μου η απόφασή μου είναι το ώριμο αποτέλεσμα της συνεχούς επαφής μου με την κοινωνία των πολιτών.

Από τα σπλάχνα της προέρχομαι και σε αυτήν απευθύνομαι.

Στις αγωνίες των πολιτών ανταποκρίνομαι και τις ανησυχίες τους φιλοδοξώ να εκφράσω.

Τίς προσδοκίες τους θέλω να αναπτερώσω και τα συμφέροντά τους προσδοκώ να υπερασπιστώ.

Δεν με ενδιαφέρει η κομματική ταυτότητα κανενός.

Με ενδιαφέρει η δικαίωση της μεγάλης πλειοψηφίας του κυπριακού λαού που αξιώνει εδώ και τώρα Ανανέωση, Αξιοπιστία, Αξιοκρατία και βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευημερία για όλους.

Πεποίθησή μου είναι ότι μια αληθινή και δημιουργική αλλαγή είναι επιτακτική ανάγκη για την Κύπρο μας.

Όραμά μου είναι ένα μέλλον ανοιχτών οριζώντων για όλους και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Σχέδιό μου είναι μία νέα, προοδευτική διακυβέρνηση μακριά από φθαρμένες συνταγές, ακρότητες, επικίνδυνα πειράματα και ακροβατισμούς.

Σας ζητώ να αφήσουμε οριστικά στο χθες τους παλαιοκομματικούς διχασμούς, τις άγονες προσωπικές συγκρούσεις, τη συναλλαγή, τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια και να κοιτάξουμε το αύριο με αισιοδοξία.

Μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια και να σας μιλώ με τη γλώσσα της αλήθειας.

Δυστυχώς, για πέντε χρόνια είχαμε ένα Πρόεδρο που υπήρξε σταθερός σε ένα και μόνο πράγμα: στην αναξιοπιστία του.

Από εδώ λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από ένα νέο και αξιόπιστο Πρόεδρο, από ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης και από ένα πιο πλούσιο μοντέλο ανάπτυξης.

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα έχει ως μέλημα της και την ευημερία των πολλών, που θα στηρίζει τους αδύναμους και που δεν θα εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των λίγων και προνομιούχων.

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από νέα πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης και πρωτίστως νέα πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς.

Η χώρα μας φίλες και φίλοι πέρασε μια άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς σε αρκετά στρώματα της κοινωνίας.

Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι πρόσφατα η οικονομία επανήλθε σε ρυθμούς ανάπτυξης. Βέβαια μικρές οικονομίες εύκολα ανακάμπτουν και ακόμα πιο εύκολα βυθίζονται σε ύφεση.

Διοχετεύονται όμως τα οφέλη αυτής της ανάκαμψης σε ολόκληρη την κοινωνία και είναι στέρεα η βάση της;

Η πραγματικότητα είναι ότι η κοινωνική ανισότητα έχει διευρυνθεί. Το ΑΕΠ της χώρας, σε πραγματικούς αριθμούς είναι χαμηλότερο και ο πραγματικός αριθμός ανέργων είναι ψηλότερος σε σχέση με το 2012. Αυτά και πολλά άλλα συνθέτουν μια οικονομική κατάσταση που, παρόλα τα μετρά που πάρθηκαν, καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλος δρόμος να διανύσουμε για να βάλουμε τη χώρα μας σε υγιή οικονομική τροχιά.

Έχοντας αυτά υπόψη, πρώτιστο μέλημα της νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι από τη μια να διαχειριστεί τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης και από την άλλη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ευημερία για όλους.

Θεωρώ όμως επιβεβλημένο να υποδείξω ότι χωρίς επανένωση της πατρίδας μας, δεν μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για **βιώσιμη** ανάπτυξη η οποία να αντέχει στους κραδασμούς μιας νέας κρίσης.

Όσοι πιστεύουν ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα, δηλαδή ανάπτυξη υπό συνθήκες κατοχής, μπορεί να αποτελεί την απάντηση, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν το αφήγημα της Τουρκίας η

οποία διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι από την ημέρα που εισέβαλε στην Κύπρο υπάρχει ασφάλεια, ηρεμία και ευημερία.

Φίλες και φίλοι,

Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας μας. Δημιουργήσαμε το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος σε όλη την Ευρώπη το οποίο λειτουργεί ως ένας ογκόλιθος στην προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας.

Η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ε.Ε αλλά και της Ευρωζώνης, θα πρέπει να ακολουθήσει πειθαρχημένη δημοσιονομική πολιτική που να της επιτρέπει να μειώσει περαιτέρω το κόστος δανεισμού. Δεν έχουμε περιθώρια να ακολουθήσουμε παλιές πρακτικές. Έχουμε όμως την ευχέρεια να επαναξιολογήσουμε την ανακατανομή των πόρων, εντός ενός πειθαρχημένου δημοσιονομικού πλαισίου.

Δεν μπορεί η νέα γενιά να συνεχίσει να πληρώνει το μεγαλύτερο και βαρύτερο τίμημα της κρίσης.

Η ανεργία και η προσωρινή απασχόληση των νέων με αναξιοπρεπείς απολαβές αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα η οποία απειλεί την κοινωνική συνοχή και το βιοτικό επίπεδο της χώρας μας.

Αφουγκράζομαι την αγωνία των νέων, ειδικά των νέων επιστημόνων, που βλέπουν τα όνειρα τους να εξανεμίζονται και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν.

Έχουμε το πλάνο, τη γνώση και την εμπειρία για να στηρίξουμε, μέσω εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας με πολλαπλάσια εθνική δαπάνη σε σύγκριση με το σήμερα. Στόχος να μετατρέψουμε τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα σε μια ατμομηχανή παραγωγής πλούτου και ποιοτικών θέσεων εργασίας για νέους.

Είμαστε εδώ πρώτα απ' όλα για τη νέα γενιά του λαού μας.

Τους καλώ να πάρουν την Κύπρο στα χέρια τους.

Να μην αφήσουν κανένα να αποφασίσει για λογαριασμό τους.

Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την αγωνία σας και να εκφράσουμε τη θέληση σας για καλύτερο μέλλον.

Απευθύνομαι σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Προεδρία μας στοχεύει σε σωρεία αναπτυξιακών κινήτρων. Όσα κίνητρα και σας δοθούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι οι εργαζόμενοι σας. Θα είμαι δίπλα σας, αλλά και εξίσου δίπλα στους εργαζόμενους.

Αυτή είναι η έννοια της ισοζυγισμένης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, θα επανεξετάσουμε και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό.

Η τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να στηρίξει τόσο τα Κυπριακά προϊόντα όσο και το ντόπιο ανθρώπινο δυναμικό. Οι σχεδιασμοί στον Τουρισμό δεν πρέπει να βασίζονται σε συγκυριακές

αναταράξεις στην περιοχή, αλλά να στηρίζονται στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Στην αγροτική οικονομία επιβάλλεται εισαγωγή επιστημοσύνης σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και εμπορίας ποιοτικών προϊόντων. Επιβάλλεται επίσης προγραμματισμός σε συνδυασμό με τις ανάγκες της Τουριστικής βιομηχανίας.

Η τεράστια εξαγωγική δυναμική του χαλουμιού πρέπει να διασφαλιστεί.

Μια σύγχρονη χώρα πρέπει να έχει ποιοτική παιδεία εναρμονισμένη με τις ανάγκες του σήμερα. Οι αποσπασματικές πολιτικές και οι πολιτικές παρεμβάσεις δεν αρμόζουν σε μια πολυ-πολιτισμική Ευρωπαϊκή χώρα. Ούτε αρμόζει όμως μια παιδεία που προάγει μόνο την ακαδημαϊκή επιβράβευση και όχι όλο το φάσμα δεξιοτήτων. Πρόθεσή μου είναι η δημιουργία Ανεξάρτητου Ινστιτούτου Παιδείας, με αρμοδιότητα να καταρτίζει τα ωρολόγια προγράμματα, την διδακτική ύλη και τα κριτήρια εισδοχής σε όλα ανεξαρτήτως τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Απαίτηση όλων των πολιτών είναι η ολοκλήρωση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ όπως αυτό σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε. Τα δημόσια νοσηλευτήρια, θα αποτελούν το στυλοβάτη παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και οι λειτουργοί της υγείας πρέπει να έχουν τα κίνητρα που χρειάζονται για να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα επιφέρει αναταράξεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η μεταρρύθμιση είναι και επιβεβλημένη και αναγκαία.

Δεν θα επιτρέψω σε ιδιοτελή συμφέροντα να εμποδίσουν την έναρξη και εφαρμογή αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου.

Τις τελευταίες δεκαετίες βιώνουμε την συνεχή μείωση των κατοίκων της υπαίθρου. Στην ύπαιθρο γεννήθηκε ο κυπριακός πολιτισμός και παράδοση. Η ύπαιθρος πρέπει όχι απλά να επιβιώσει αλλά να ανθήσει ξανά. Πρόθεση μου η διοχέτευση, εντός της πενταετίας, σημαντικών εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Το κράτος φίλες και φίλοι αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα μας. Η προσπάθεια για περεταίρω εκσυγχρονισμό πρέπει να περάσει στις πράξεις. Πυξίδα και στόχος μας, πρέπει να είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εντοπίζω βασικές αδυναμίες που επιβάλλεται και μπορούν να αλλάξουν άμεσα. Όπως είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο καταρτισμός, η υλοποίηση και η διαχείριση του προϋπολογισμού, η εκχώρηση υπηρεσιών στον Ιδιωτικό τομέα, όπου το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, η αναβάθμιση, το κλείσιμο και η ενίσχυση υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου πρόσληψης και αξιολόγησης των Δ.Υ και αλλά πολλά.

Οι ημικρατικοί οργανισμοί πρέπει να εκσυγχρονιστούν τόσο διοικητικά όσο και λειτουργικά. Το κράτος έχει υποχρέωση να στηρίξει αυτούς τους οργανισμούς όχι για να αποτελούν ακόμα ένα εργαλείο εξυπηρέτησης ημετέρων, αλλά για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εκεί και όπου επιβάλλονται καινοτόμες διοικητικές δομές, αυτές πρέπει να υιοθετούνται.

Τέλος θέλω να απευθυνθώ στους εργαζόμενους, αυτοεργοδοτούμενους και μισθωτούς και στους συνταξιούχους που βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται συνεχώς και τις συντάξεις τους να μειώνονται. Θα είμαστε δίπλα σας. Μαζί σας.

Στην προσπάθειά μας για οικονομική ανάκαμψη, έχουμε χρέος απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στην ίδια τη γενιά μας, να διαφυλάξουμε το κράτος πρόνοιας ως κόρην οφθαλμού.

Πρόκειται για κατάκτηση που όχι μόνο πρέπει να διαφυλαχθεί, αλλά επιβάλλεται να διευρυνθεί και να ενισχυθεί. Όσο πιο αλληλέγγυα είναι μια κοινωνία, τόσο πιο μπροστά μπορεί να πάει, να προοδεύσει και να ευημερήσει.

Απαίτηση της κοινωνίας φίλες και φίλοι είναι να πατάξουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Είναι πολλά που χρειάζονται να αλλάξουν, ειδικά στον τρόπο σκέψης μας και στην ίδια μας την κουλτούρα.

Με αυτή την ευκαιρία απευθύνομαι στους ανεξάρτητους θεσμούς και τους εκπροσώπους τους. Η ανεξαρτησία σας αποτελεί πυλώνα διαφάνειας και σωστής λειτουργίας μιας σύγχρονης χώρας.

Όταν ο ΠΤΔ δεν σέβεται τους θεσμούς τότε η αξιοπιστία της χώρας σε όλα τα επίπεδα εξανεμίζεται. Η ίδια η Δημοκρατία απειλείται.

Ο ΠΤΔ **επιβάλλεται και οφείλει να σέβεται** τους θεσμούς, να συνεργάζεται μαζί τους για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κράτους.

Αναγνωρίζω το τεράστιο ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν τόσο η Ελεγκτική όσο και η Νομική

Υπηρεσία. Θεωρώ ότι η οικονομική τους ανεξαρτησία είναι και αναγκαία αλλά και επιβεβλημένη.

Φίλες και φίλοι,

Η εξωτερική πολιτική μιας χώρας πρέπει να είναι άρρηκτα συνυφασμένη και με την οικονομική της πολιτική. Προσδίδω τεράστια σημασία στην οικονομική διπλωματία με τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα με το Ισραήλ. Οι δύο χώρες πρέπει να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα οικονομικής δραστηριότητας με τρόπο που να μη διαταράζει τις σχέσεις μας με άλλες γειτονικές χώρες και με πλήρη σεβασμό στο δίκαιο αίτημα των Παλαιστινίων για την δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Προς το σκοπό έχω στόχο τον διορισμό Προεδρικού απεσταλμένου με εντολή το συντονισμό της στρατηγικής διασύνδεση της χώρας μας με το Ισραήλ. Αυτή η προσπάθεια θα αγγίζει όλους του τομείς της οικονομίας.

Φίλες και φίλοι,

Η χώρα μας παραμένει διαιρεμένη και μέρος της υπό Τουρκική κατοχή. Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος θα πρέπει να επιδιωχθεί στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των περί Κύπρου ψηφισμάτων των Η.Ε, αλλά και των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η επανένωση της χώρας μας στα πλαίσια λύσης ΔΔΟ με μια κυριαρχία μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα. Αναγνωρίζουμε όλες τις δυσκολίες,

συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκικής αδιαλλαξίας, που αποτελεί και την κύρια αιτία μη επίλυσης του Κυπριακού.

Αυτές τις δυσκολίες είναι που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για να ξεπεράσουμε. Σε αυτή την προσπάθεια δεν χωράνε πειραματισμοί και ακροβασίες. Όπλο μας πρέπει να είναι η αξιοπιστία μας και επιμονή μας στις θέσεις αρχών μας.

Η χώρα μας διανύει 57 χρόνια ανεξαρτησίας. Δυστυχώς λάθη, παραλείψεις, εξωτερικές παρεμβάσεις αλλά και ο άκρατος εθνικισμός που επικράτησε οδήγησε σε τραγικές περιπέτειες με αποτέλεσμα για μόνο τρία από τα 57 αυτά χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας να βιώνουμε συνθήκες ειρήνης. Αυτό αποτελεί μια μοναδική παγκοσμιότητα.

Αποτελεί όμως και μοναδική παγκοσμιότητα όταν Ευρωπαϊκό έδαφος βρίσκεται υπό κατοχή, η διεθνής κοινότητα να συμβιβάζεται και να εναποθέτει την ευθύνη άρσης αυτής της παρανομίας, πρωτίστως στις δύο κοινότητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες χωρίς ευσεβοποθισμό και αυταπάτες, πρέπει όλοι να αναλογιστούμε το βάρος της μεγάλης ευθύνης που μας αναλογεί και να διαχειριστούμε το Κυπριακό με σύνεση και σωφροσύνη.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τόσο το πλαίσιο των προτάσεων του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών που κατέθεσε πρόσφατα στην Ελβετία όσο και την ιδιότητα μέλους της Ε.Ε.

Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί και το

πολιτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορεί να στεριώσει μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση η οποία να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των Κυπριών και καμιάς άλλης χώρας.

Λέγοντας όμως αυτά δεν μπορώ παρά να υπομνήσω ότι στη δική μας κοινότητα δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες ποικίλες πολιτικές σκοπιμότητες ιεραρχήθηκαν πολύ πιο ψηλά από το συμφέρον της χώρας μας. Αυτά είναι που βλέπουν τρίτοι και αμφισβητούν τις προθέσεις μας για σύντομη λύση και επανένωση.

Η πρόσφατη ενέργεια του ΠτΔ να διανέμει απόρρητα έγγραφα των διαπραγματεύσεων δεν είναι μόνο μια πράξη που θέτει εν αμφίβολο την πολιτική του κρίση, αλλά αποτελεί και το σύμπτωμα μιας πολιτικής κουλτούρας ιδιοτελών σκοπιμοτήτων που υποσκάπτουν την σοβαρότητα και αξιοπιστία της χώρας μας διεθνώς.

Το ισχυρότερο όπλο μιας μικρής και ημι-κατεχόμενης χώρας δεν είναι μόνο η γεωπολιτική της θέση αλλά πρωτίστως η αξιοπιστία, η ωριμότητα αλλά και διορατικότητά των πολιτικών της. Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά παύσουν να υφίστανται, τότε η όποια ελπίδα εξανεμίζεται.

Παρόλες τις δυσκολίες αλλά και την δυσπιστία που αναπτύχθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών, απευθύνομαι και προς του Τ/Κ συμπατριώτες μας οι οποίοι είναι και αυτοί θύματα του διαμελισμού της χώρας μας.

Η δική μας η πατρίδα έχει όντως μοιραστεί στα δυο. Χρέος μας είναι τα δύο να τα κάνουμε ένα, χωρίς σύνορα και στρατούς και χωρίς επιβουλές τρίτων.

Χωρίς επεμβατικά δικαιώματα, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικό στρατό. Μπορούμε να βρούμε διέξοδο στα αδιέξοδα, φτάνει να σκεφτόμαστε με λογικές ευημερίας του μέλλοντος και όχι με τις φοβίες του παρελθόντος.

Τα προπατορικά αμαρτήματα δεν κληρονομούνται, κληροδοτούνται αν οι νοοτροπίες που τα προκάλεσαν αποτελούν τον τρόπο σκέψης του σήμερα. Η κοινή μας πατρίδα ανήκει πλέον στη μεγάλη Ευρωπαϊκή οικογένεια και σε αυτή την οικογένεια όλοι οι Κύπριοι μπορούν να ευημερήσουν.

Η ανακάλυψη Φυσικού αερίου αποτελεί ακόμα ένα λόγο για το οποίο η χώρα μας πρέπει να βιώσει συνθήκες ασφάλειας.

Οφείλω όμως να τονίσω: **Άλλο ανακάλυψη και άλλο εμπορία.**

Δεν θα πρέπει να μας διακατέχει το σύνδρομο μικρο-μεγαλείας και ούτε θα πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν αν φτάσουμε στο στάδιο εμπορίας του Φ.Α χωρίς την επίλυση του Κυπριακού.

Φίλες και φίλοι,

Όραμα μου είναι η Κύπρος και η ευημερία των πολιτών της. Δεν πρόκειται ούτε να καμουφλάρω, ούτε να «καλλωπίσω» θέσεις, αρχές, αξίες και ιδανικά, έτσι που όλα να ακούγονται εύηχα στα αυτιά όλων.

Θέλω και μπορώ να είμαι η επιλογή κάθε δημοκρατικού πολίτη που θέλει ένα κράτος ανεπτυγμένο και κοινωνικά ευαίσθητο με σαφή Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και χαρακτήρα.

Που θέλει να ζει σε μια κοινωνία ισονομίας και διαφάνειας χωρίς ίχνος διακρίσεων. Που πιστεύει στην επανένωση και την ειρηνική συμβίωση. Αντιλαμβάνομαι την πολιτική μέσα από την ευρύτητα, τη συλλογικότητα και τον ορθολογισμό.

Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από άτομα με αποδεδειγμένες ικανότητες προσφοράς στην κοινωνία, άτομα με ήθος, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Οι πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν θα αποτελούν το κριτήριο επιλογής τους.

Στο σημείο αυτό, θέλω να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο των γυναικών. Θέλω να σας καλέσω να διεκδικήσετε με περισσότερο ζήλο πολιτικά αξιώματα. Διεκδικήστε όλα αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν. Θα σας στηρίξω με ειλικρίνεια και σεβασμό στην ισότητα. Δεν νοείται ευρωπαϊκή χώρα να αντιπροσωπεύεται με μια μόνο γυναίκα στο υφιστάμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Στη δική μας προοδευτική διακυβέρνηση, οι γυναίκες θα έχουν το ρόλο που πραγματικά αξίζουν. Η ισότητα των φύλων θα αντικατοπτρίζεται σε κάθε μας βήμα. Και η αρχή θα γίνει από τη σύνθεση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου.

Καταθέτοντας σήμερα την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου προσδοκώ στη στήριξη τόσο από το ΑΚΕΛ, όσο και από άλλα κοινωνικά σύνολα και οργανώσεις αλλά και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.

Το ΑΚΕΛ έχει θέσει τη σφραγίδα του σε πολλούς αγώνες του τόπου μας. Οι θυσίες και οι αγώνες στελεχών της παράταξης της αριστεράς είναι γνωστές.

Συνεργάστηκα και στο παρελθόν με το ΑΚΕΛ και είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι και αυτή η συνεργασία θα είναι και γόνιμη και παραγωγική.

Το ΑΚΕΛ αποδεδειγμένα στήριξε αρκετούς προέδρους στη βάση του αμοιβαίου αλληλοσεβασμού.

Διαφωνίες σε μια δημοκρατία πάντα θα υπάρχουν αλλά όταν αυτές εδράζονται σε καλόπιστες προθέσεις προάγουν και βελτιώνουν τη δημοκρατία.

Η στήριξη του ΑΚΕΛ προς τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού τα τελευταία τρία χρόνια υπήρξε υποδειγματική αλλά θα έλεγα και ιστορική. Εύχομαι να θυμούνται όλοι στο μέλλον αυτή τη στάση.

Φίλες και φίλοι,

Διεκδικώντας το ύπατο αξίωμα της Πολιτείας μας, φιλοδοξώ να αγωνιστώ μαζί σας για ένα καλύτερο αύριο, σε μια πατρίδα ελεύθερη και ενωμένη, σε μια κοινωνία ευημερούσα και σύγχρονη.

Θα σταθώ απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές.

Θα σταθώ απέναντι στις πολιτικές της ακρότητας και του ακροβατισμού.

Θα σταθώ απέναντι στις πολιτικές των πειραματισμών και των περιπετειών.

Σας καλώ λοιπόν όλους να ενώσουμε τις δυνάμεις.

Να κλείσουμε την πόρτα στο χθες και να φράξουμε το δρόμο στα ιδιοτελή συμφέροντα.

Να φέρουμε ξανά την **ελπίδα σε όλους τους πολίτες της χώρας.**

Πιστεύω στη δύναμη που έχει ο λαός μας που δε λύγισε μπροστά στις συμφορές που συνάντησε.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί, μπορούμε να δουλέψουμε συλλογικά, αξιοκρατικά και πρωτίστως ενωμένα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Πιστεύω στο μέλλον που κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει. Σήμερα ξεκινά ένας μακρύς διάλογος με ολόκληρη την κοινωνία. Την κατάληξη του είμαι βέβαιος ότι θα την ακολουθήσει μια καινούρια σελίδα για τον τόπο μας.

Ως άνθρωπος που βλέπει το μέλλον και όχι το παρελθόν, αφουγκράζομαι τους προβληματισμούς της κοινωνίας και δηλώνω ότι μοναδικό μου μέλημα είναι να υπηρετήσω τη χώρα μας **ως Πρόεδρος όλων των Κυπριών.**

Αυτό είναι και το δικό μου **απαράβατο** συμβόλαιο με την κοινωνία.