



Το γράμμα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΓΙΕ ΒΑΣΙΛΗ,

Το ξέρω πως έχει χρόνια να σου στείλω γράμμα. Μπορεί και να έχεις σβήσει τη διεύθυνσή μου από το αρχείο σου. Δεν φταίω όμως εγώ, άλλοι μου είπαν ότι δεν υπάρχεις. Μα είναι κουβέντα αυτή να την πεις σε ένα μικρό παιδί; Εγώ ήξερα πως έστελνα το γράμμα, το έβαζα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και σύμφωνα με τον μπαμπά μου, θα ερχόταν ο ταχυδρόμος σου να το πάρει για να στο δώσει. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να το ψάξω κάτω από το δέντρο, το πρωί των Χριστουγέννων. Και να ήμουν φρόνιμη. Αυτό έκανα τόσα χρόνια και μια χαρά δούλευε.

Θα διερωτηθείς, γιατί σου στέλνω τώρα γράμμα. Καταρχάς ποτέ δεν πίστεψα ότι δεν υπάρχεις. Και το άλλο είναι πως τα τελευταία χρόνια, έχω ανάγκη να πιστεύω στην ύπαρξή σου.

Άγιε μου Βασίλη, όπως θα έχεις αντιληφθεί ίθα σου έχουν πει, τα πράγματα τις μέρες μας είναι κάπως δύσκολα. Η κοινωνία όπως την ξέραμε δεν υπάρχει, το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο και εμείς διερωτούμαστε συνεχώς αν ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Η διάθεσή μας έχει αλλάξει. Μου φαίνεται ότι έχουμε γίνει άλλοι λίγο μουντοί. Ρωτάς τον άλλο τι κάνει και έχει το παράπονο έτοιμο στο στόμα. Ήμουν και εγώ έτσι. Φέτος όμως αποφάσισα να κάνω κάτι γι' αυτό. Προσπαθώ να γκρινιάζω λιγότερο, να ακούω περισσότερο, να βλέπω και να ξετρυπώνω ό, τι θετικό υπάρχει σε κάθε κατάσταση. Παραδέχομαι πως είναι δύσκολο. Όμως νομίζω δεν έχω άλλη επιλογή από τη να προσπαθώ να είμαι ευτυχισμένη.

Μια κολλητή μου, έλεγε πάντα αυτή τη φράση «Η ευτυχία, δεν είναι τρόπος. Είναι καιρός να το εμπεδώσουμε.

Ετοι φέτος τα Χριστούγεννα, θα τα περάσω όμορφα με εκείνους που αγαπώ και που χάνω μέσα στην καθημερινότητα. Θα βολτάρω στη φωτισμένη πόλη, θα απολαύσω κρασί και κοκτέιλ στα αγαπημένα μου μπαράκια, θα φτιάξω μελομακάρονα με τη μαμά μου, θα στολίσω το σπίτι, θα απολαύσω χριστουγεννιάτικο κέικ και σοκολάτες απενοχοποιημένα, θα πάω σε ωραία πάρτι και μετά θα πεταχτώ μέχρι την Αθήνα για να δω τους αγαπημένους μου φίλους σε μια πόλη που αγαπώ και που άρχισε να παίρνει τα πάνω της.

Ας μπούμε όμως στο θέμα μας. Ήλθε η ώρα να ζητήσω το δώρο μου. Ή μάλλον τα δώρα μου. Καταρχάς, θέλω να μπορώ να κάνω πολλά ταξίδια. Να γνωρίσω άλλες κουλτούρες, να ανακαλύψω κι άλλες ομορφίες της γης. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμώ περισσότερο τη δική μου ζωή εδώ.

Το άλλο μου δώρο, είναι πολύ απλό. Θέλω να είναι καλά όλος ο κόσμος.

Θα τα περιμένω τη μέρα των Χριστουγέννων, κάτω από το δέντρο.

Υ.Γ Θα σου φυλάξω ένα κομμάτι βασιλόπιτα.



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

1 EDITORIAL

4 INSIDERS GUIDE Οι νέες

αφίξεις, τα καινούρια μενού και ο γαστρονομικός χάρτης της Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία.

12 COOKING LESSONS Ο σεφ Ανδρέας Ανδρέου και η ηθοποιός Ιωάννα Λαμπροπούλου, ετοιμάζουν ένα γιορτινό πιάτο με πάπια και πουρέ από κολοκύθα.



14 IT'S

CHRISTMAS TIME

Πώς να περάσεις τέλεια τις γιορτές στο σπίτι, σε εστιατόρια, στην εξοχή, στην Ευρώπη και πώς να στολίσεις όμορφα το χώρο σου.

24 KITCHEN FANATICS Η Γαλάτεια

Παμπορίδη ετοιμάζει ένα δείπνο για οκτώ άτομα.

32 ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ Συνταγές για πρωινό με Philadelphia Cheese.

36 BE MY CHEF Ελληνική κουζίνα με κρυπτικά στοιχεία από τον σεφ του εστιατορίου «Αυλή του Βασιλέα» στη Λεμεσό.

42 KITCHEN DIARIES Στην κουζίνα του γνωστού σεφ Μάριου Χατζηιωσήφ.

44 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Συμβουλές και tip για το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο κέικ.

46 XMAS AROUND THE WORLD Υπέροχες χριστουγεννιάτικες συνταγές απ' όλο τον κόσμο.

54 ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ Αυτό το μήνα,

δίνουμε τη συνταγή για ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο κέικ εμποτισμένο με κουμανταρία.

56 IT'S LUNCHTIME Δημιουργικές συνταγές για το μεσημεριανό με Philadelphia Cheese.

60 WINE & SPIRITS Τα γιορτινά εδέσματα ταιριάζουν πολύ με γλυκό κρασί.

62 MARKET Τα νέα της αγοράς.

64 ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΙ/TAY-TOTHTA Διαγωνισμός για τους αναγνώστες του Taste.

