



Η προσωπική συλλογή του Νίκου Παττίχη και του Φιλελεύθερου αποτε-Λεί μια από τις πιο αυτιπροσωπευτικές και ολοκληρωμένες καταγραφές της ιστορίας της σύγχρονης κυπριακής τέχνης, χωρίς συνάμα να αυτοπεριορίζεται γεωγραφικά. Η συλλογή έχει μια μοναδική αξία για τον τόπο και τον πολιτισμό μας και φανερώνει το μέγεθος της συμβολής ενός ιδιώτη στη συλλογική προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας, που πρέπει να διακρίνει την προσήλωσή μας στην τέχνη.

Το Συγκρότημα της Τράπεzas Κύπρου συνειδητά και διαχρονικά αποτε-Λεί ένα θεσμικό αρωγό στήριξης κάθε πολιτιστικής έκφρασης. Ως εκτιμητές κάθε ανάλογης, ευγενικής φιλοδοξίας, δεν θα μπορούσαμε παρά να σταθούμε δίπλα στον Νίκο Παττίχη και τον Φιλελεύθερο στη σημαντική απόφασή τους να μοιραστούν με το ευρύ κοινό τον πλούτο της συλλογής τους.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΗΠΙΑΟΗΣ/ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΠΕΣΤΙΚΟΣ ΟΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ











editorial

Η πρώτη φορά που μου ανατέθηκε να πάρω συνέντευξη από γνωστό Κύπριο καλλιτέχνη ήταν πολλά χρόνια πριν. Ήμουν -θυμάμαιενθουσιασμένη, αμήχανη, έκανα πρόβες τις ερωπήσεις, είχα τεράστιο άγκος. Γιατί πάντοτε αισθανόμουν ένα δέος απέναντι στο ταλέντο. Και πάντοτε είχα την περιέργεια να κρυφοκοιτάξω στον κόσμο των καλλιτεχνών. Στο σπίτι που μεγάλωσα η τέχνη ήταν κάτι περισσότερο από παρούσα. Ο πατέρας μου - μανιακός με την τέχνη - στην προσπάθειά του να με μυήσει, μου κάρισε πολύ νωρίς μια σειρά από βιβλία για το πώς μπορεί κανείς να διακρίνει ένα μεγάλο έργο τέχνης. Τότε βέβαια βαριόμουνα αφόρητα να τα διαβάσω, τώρα μετανιώνω που ποτέ δεν το έκανα. Μου εξηγούσε επίσης γιατί ο πίνακας του Στας, του Σφήκα, του Βότση ή του Σκοτεινού, που κρέμονταν στο σαλόνι μας ήταν σπουδαίοι. Μου περιέγραφε τη γειτονιά του Διαμαντή στη Λάπηθο και την πρώτη φορά που τον είχε γνωρίσει. Μου ΄λεγε κι άλλες ιστορίες τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερο την περίεργειά μου για το τι σημαίνει ταλέντο και ποια είναι η ουσία της τέχνης.

Στην πρώτη εκείνη συνέντευξη λοιπόν, κατέφθασα με δεκάδες απο-

ρίες. Φεύγοντας, ωστόσο, αισθάνθηκα περίεργα στη διαπίστωση πως το μόνο που κατάφερα να κρατήσω σαν κύριο στοιχείο της συνομιλίας μου με εκείνο τον γνωστό καλλιτέχνη, ήταν η πίκρα του. Η πίκρα του απέναντι σε ένα κράτος που δεν βοηθά και δεν υποστηρίζει τον πολιτισμό του παρέχοντας κίνητρα και εφόδια στους καλλιτέχνες του. Σε ένα κράτος που δεν φροντίζει να υποστηρίξει την τέχνη υπογραμμίζοντας έτσι τη σημαντικότητα και την αναγκαιότητά της. Τότε μου έκανε εντύπωση αυτή η διαπίστωση, τώρα όταν τη θυμάμαι μου προκαλεί θλίψη. Γιατί στα δεκαπέντε χρόνια που εργάζομαι σαν δημοσιογράφος, άκουσα αυτή τη φράση εκατοντάδες φορές. Από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες αλλά και από νεαρά ταλέντα που προσπαθούσαν να βρουν το δρόμο τους. Από κριτικούς τέχνης, από δημοσιογράφους, από ανθρύπους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται χρόνια με τον πολιτισμό. Την άκουσα εκατοντάδες φορές χωρίς, ωστόσο, ποτέ να ακούσω ένα ικανοποιητικό επιχείρημα από το στόμα των κρατικών φορέων που να απαντά σε αυτό το «κατηγορώ». Δεν κατάφερα, λοιπόν, ποτέ να καταλάβω γιατί ο πολιτισμός ήταν και παραμένει δευτερευούσης σημασίας στην αντίληψη των κυβερνώντων μας. Το μόνο που κατάφερα, στα χρόνια, ήταν να πειστώ πανηγυρικά πως οι καλλιτέχνες μας είχαν απόλυτο δίκαιο να αισθάνονται πίκρα και θυμό.

«Where do we go from here?» Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται με αφορμή την έκθεση με έργα από τη συλλογή του Νίκου Παττίχη, δεν γεννήθηκε απλά και μόνο για να χαρακτηρίσει αυτό το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός. Γεννήθηκε κυρίως για να προβληματίσει. Πού πάει η τέχνη στην Κύπρο σήμερα; Όταν κανείς μέχρι τώρα δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση να θέσει τον πολιτισμό ως προτεραιότητα αυτού του κράτους ποιο μπορεί να είναι το μέλλον της τέχνης και ποιο το μέλλον των ταλέντων σ΄ αυτό τον τόπο; Προσωπικά εύχομαι αυτό που στα χρόνια καταχώρησα σαν βεβαιότητα – μέσα από τις επαφές μου με τους καλλιτέ- χνες και τους ανθρώπους της τέχνης – ότι δηλαδή ο πολιτισμός παραμένει δευτερευούσης σημασίας, να ανατραπεί. Και να υπάρξει μια ειλικρινής απάντηση-δέσμευση στο ερώτημα Where do we go from here?

ΦΩΤΟ: ΠΟΛΥΣ ΠΕΣΛΙΚΑΣ / ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ













ταν αυθόρμητα είχα την ιδέα γι' αυτή τη ουνέντευξη, ήμουν ανυποψίαστη πως τελικά θα αισθανόμουνα αμήχανα στην πραγματοποίησή της. Γιατί είναι αλλιώς όταν το μαγνητόφωνο το τοποθετείς απέναντι σε ένα φίλο, με τον οποίο έχεις χήσει πολλά στα χρόνια. Θυμάμαι πως μια χωή τον πείραχα, πως θα 'βρισκα τον τρόπο να τον πείσω για να μου δώσει μια συνέντευξη. Εκείνος, βέβαια, κάθε φορά με διέψευδε, παραμένοντας πιστός στην άρνησή του να δίνει συνεντεύξεις, όχι από βεντετισμό, αλλά γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας του, εσωστρεφής

και χαμηλών τόνων. Όταν μου ανακοίνωσε - με τον ενθουοιασμό ενός μικρού παιδιού - πως πρόκειται να εκθέσει έργα τέχνης της συλλογής του, τότε ήμουν σίγουρη πως δεν θα έβρισκα ποτέ καλύτερη αφορμή για να επαναφέρω το αίτημά μου. «Πότε να 'ρθω στο σπίτι σου, λοιπόν, για συνέντευξη:», ήταν η άμεση αντίδρασή μου. Και ήξερα πως δεν είχε περιθώριο να αρνηθεί. Γιατί άγγιξα την ευαίσθητή του χορδή. Το πάθος του για την τέχνη.

Φλωρεντία χρόνια πριν. Τον περιμέναμε στον σταθμό του τρένου. Εκείνος περνούσε τις διακοπές του στη Ρώμη. Εγώ με μια κολλητή μας μετρούσαμε ήδη την τέταρτη μέρα στη Φλωρεντία. Τηλεφωνηθήκαμε, «έλα να μας βρεις», «έρχομαι με το πρωινό τρένο» και έτοι κλείσαμε ραντεβού. Κατέφθασε ενθουσιασμένος, με ένα πρόγραμμα έτοιμο στην ατζέντα του, μιλούσε γρήγορα, εμείς δεν είχαμε καταφέρει να ανοίξουμε καλά καλά τα βλέφαρά μας, δεν προλαβαίναμε τις παραγράφους του, προσπαθήσαμε να τον παρασύρουμε - θυμάμαι - σε μια καφετερία για να αράξουμε κοντά στις γέφυρες και να κοιτάμε τους περαστικούς. Αυτά τα πλάνα όμως δεν ήταν ποτέ για τον Νίκο. «Τρελαθήκατε;», μας είπε σχεδόν θυμωμένα. «Θα πάμε στα μουσεία και στις γκαλερί και ύστερα θα καταλήξουμε σε εκείνο το μικρό δρομάκι με τις αντικερί. Δεν πρόκειται να χάσουμε τη μέρα μας με καφέδες». Και ήταν κατηγορηματικός. Εμείς για μέρες περνούσαμε έξω από την Uffizi και κάθε φορά αναβάλλαμε την επίσκεψή μας καθώς βρισκόμασταν αντιμέτωπες με μια τεράστια ουρά από Γιαπωνέχους τουρίστες. Δεν Βαριέσαι, λέγαμε n μια στην άλλη και περνούσαν οι μέρεs. Ο Νίκοs, όμωs, ποτέ δεν βαριόταν, όταν επρόκειτο για μουσεία, γκαλερί, καλλιτέχνες και οτιδήποτε είχε να κάνει με την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Έτσι ήταν πάντα. Γυρνούσε τον κόσμο και κάθε φορά που επέστρεφε από τα ταξίδια του, με φώναzε στο γραφείο του για να μου πει τα νέα. Και τα νέα ήταν βέβαια, οι υπέροχει εκθέσεις που είδε, εγώ άκουγα ονόματα που δεν ήξερα, χάzευα καταλόγους με έργα τέχνης που δεν είχα ξαναδεί κι ύστερα μου εξιστορούσε τις παραστάσειs που είχε παρακολουθήσει στα θέατρα και στις όπερες. Μου τις περιέγραφε με κάθε λεπτομέρεια και κάθε φορά με τον ίδιο ενθουσιασμό. Έφερνε πίσω μαzί του πολυτελείς εκδόσεις τέχνης που τις τοποθετούσε στη μεγάλη βιβλιοθήκη του και τις θεωρούσε - και είναι - πολύτιμες. Δεν τον είχα ποτέ ρωτήσει τι τον έκανε να έχει τόσο πάθος με την τέχνη. Μάλλον γιατί το θεωρούσα δεδομένο, λόγω των αρχιτεκτονικών του σπουδών και της διάθεσής του να ψάχνει οτιδήποτε είχε να κάνει με την αιοθητική. Μου άρεσε που διέθετε αυτό το υπόβαθρο. Το έβρισκα σπάνιο για έναν εκδότη αλλά και πολύτιμο σε ένα φίλο.

Στην πρώτη του μετακόμιση, σε ένα διώροφο διαμέρισμα εκεί κάπου κοντά στη Σχολή Τυφλών, τον θυμάμαι να σημειώνει σε ένα κομμάτι χαρτί για μέρες πού θα τοποθετούσε τα έργα τέχνης τής τότε συλλογής του. Έσβηνε και έγραφε συνέχεια, άλλαζε τις θέσεις τους, όπως, υποθέτω, κάνει ένας επιμελητής σε μια καινούρια γκαλερί. Όταν πια το σπίτι ήταν τελειωμένο, η πρώτη ξενάγηση δεν είχε να κάνει ούτε με τα δωμάτια, ούτε με τα έπιπλα, αλλά με τους πίνακες, το πού είχε βάλει τον καθέναν και ποιοι αποτελούσαν τα καινούρια του αποκτήματα. Με ένα παρόμοιο κομμάτι χαρτί τον έβρισκα συχνά και τους τελευταίους μήνες. Να οβήνει και να γράφει στο γραφείο του. Να τραβάει γραμμές και να σημειώνει ονόματα και θέσειs. Για την έκθεση που του προτάθηκε από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, με έργα τέχνης της συλλογής του, της ιδιωτικής αλλά και του Φιλελεύθερου. Δύσκολα μπορούσε κάποιο άλλο θέμα να του αποσπάσει την προσοχή. Μου έδειχνε φωτογραφίες από έργα, τα οποία σκόπευε να αγοράσει για να εμπλουτίσει την έκθεση. Μου zητούσε τηλέφωνα Κύπριων νεαρών καλλιτεχνών για να κλείσει ραντεβού μαzί τους και να τους ρωτήσει κατά πόσο θα τους ενδιέφερε n ανάθεση να φτιάξουν κάτι καινούριο. Κι αυτό κράτησε μήνες. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτή η ιστορία δεν περιοριzόταν απλά στην πραγματοποίηση μιας έκθεσης. Η κινητοποίηση των καλλιτεχνών, η συzήτηση γύρω από τα έργα που θα γίνονταν αλλά και τα ήδη υπάρχοντα, άρχισε να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που ξεπερνούσε τις ανάγκες ενός συλλέκτη και επεκτείνετο στις ανάγκες της τέχνης οήμερα στην Κύπρο. Έτσι όταν με ρώτησε κατά πόσο ο τίτλος της έκθεσής του «Where Do We Go From Here?» ήταν εύστοχος, τότε ήμουνα σίγουρη πως η συνέντευξη είχε ήδη βρει το βασικό της ερώτημα...

- Δεν είναι παράξενο που ποτέ, μέχρι τώρα, δεν σε ρώτησα πώς γεννήθηκε αυτό το πάθος σου για την τέχνη; (γέλια)...Να υποθέσω ότι αυτό είναι το πρώτο σου ερώτημα;
- -Έτσι ακριβώς... Η επαφή μου με την τέχνη έγινε όταν ήμουν πολύ μικρός. Ο παππούς μου, Στέλιος Κοντόπουλος, είχε μανία με τα αρχαία. Θυμάμαι πως με πήγαινε μαχί του σε παλαιοπωλεία κι εγώ εκεί μέσα έκανα τις εξερευνήσεις μου. Εντυπωσιαχόμουν τόσο πολύ, που έλεγα, πως όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω αρχαιολόγος.
- Δεν διερωτήθηκες ποτέ τι ήταν αυτό που σου κινούσε το ενδιαφέρον; Είναι παράξενο για ένα τόσο μικρό παιδί να εντυπωσιάζεται από τα αρχαία. Τοως είχε να κάνει και με το γεγονός ότι κι εγώ είχα ένα ταλέντο στην τέχνη. Δηλαδή ζωγράφιζα από μωρό. Το πατρικό μου ήταν γεμάτο για χρόνια από τους βλακώδεις (γέλια) πίνακες που έκανα. Στο σχολείο δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχω ανάμιξη σε στιδήποτε καλλιτεχνικό. Έφτιαχνα κοστούμια για τις παραστάσεις, έκανα σκηνικά, αφίσες, προγράμματα, έγραφα θεατρικά και παράλλασσα γνωστά τραγούδια με σατιρικό τρόπο. Ο Λαζόπουλος στο Τοαντίρι του μιμείται εμένα (γέλια και οι δυο). Και διάβαζα πάρα πολλά βιβλία τέχνης. Είχα μανία με τα βιβλία γενικώς.
- Από τότε, λοιπόν, είχει αυτή τη μανία. Ναι, βέβαια. Λάτρευα μάλιστα τις βιογραφίες των καλλιτεχνών. Πρέπει να ήμουν γύρω στα δώδεκα όταν διάβασα τη βιογραφία του Βαν Γκονκ
- Αυτό πρώτη φορά μου το αποκαλύπτεις... Επειδή με ενδιέφερε η τέχνη, ήταν φυσικό επακόλουθο να θέλω να μαθαίνω και για τη χωή των καλλιτεχνών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διαχωρίζεται ο καλλιτέχνης από το έργο του. Υπήρξαν πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες οκατοχαρακτήρες και καθίκια αλλά τα έργα τους είναι εξαίρετα. Αυτή ακριβώς η αντίφαση με συνάρπαζε, όπως με συνάρπαζαν πάρα πολύ τα πάθη, οι ακραίες καταστάσεις, σε βαθμό που είχα από πολύ νωρίς και για πολλά χρόνια την πεποίθηση πως το πάθος, το βάσανο, η ταλαιπωρία, είναι απόλυτα συνυφασμένα με τη δημιουργία. Απλαδή ήξερες τη ζωή του Βαν Γκογκ πριν ακόμα δεις δικό του έργο τέχνης σε κάποιο μουσείο; Αιώνες πριν. Σου λέω, είχα μανία με τα βιβλία. Θυμάμαι πως πήγαινα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και δανειζόμουν όποια ωραία έκδοση τέχνης έβρισκα τότε, του Μικελάντζελο, του Ρέμπραντ...
- Ήταν κάτι σαν τα δικά σου παραμύθια; Κάπως έτσι. Επίσης θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πως από πολύ μικρός βοηθούσα τον οικογενειακό μας φίλο αντικέρ Τίτη Κουδουνάρη να στήνει τις εκθέσεις του με τα υπέροχα έπιπλα κι αντικείμενα, πράγμα που κάνω μέχρι σήμερα. Λατρεύω αυτή τη διαδικασία.
- -Όλα αυτά, υποθέτω, σου δημιουργούσαν έναν παράλληλο κόσμο με εκείνον που zούσες; Αν με ρωτούσες ποιο ήταν το πιο έντονο χαρακτηριστικό μου σαν παιδί, θα σου απαντούσα, η αχαλίνωτη φαντασία. Ναι, υπήρχε αυτός ο παράλληλος κόσμος ο οποίος δεν εξαντλείτο μόνο στις βιογραφίες των καλλιτεχνών, θυμάμαι διάβαzα Βερν και Λούις Κάρολ κι ύστερα όλους τους κλασικούς που γνώριχα τότε: Ντίκενς, Ουγκό, Τουέιν, που επίσης έπλαθαν υπέροχους κόσμους στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή μάλιστα είχα περάσει και μια άλλη φάση. Ήμουν υστερικός με την αιγυπτιολογία. Ήθελα να γίνω αιγυπτιολόγος, το πιστεύεις; Μέχρι πρόσφατα! (γέλια)
- Αρχαιολόγος, αιγυπτιολόγος (γέλια), πώς καταλήξαμε στον αρχιτέκτονα τελικά; Είναι απόλυτα αλληλένδετο. Γιατί είναι αυτή ακριβώς η ροπή μου προς τις καλές τέχνες
 που με έκανε να επιλέξω την αρχιτεκτονική. Οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι, δεν υπήρχε τότε, όπως ξέρεις, η προοπτική να αναμιχθώ με την εφημερίδα. Και η αρχιτεκτονική
 εκείνα τα χρόνια ήταν το μόνο καλλιτεχνικό επάγγελμα που ήταν και... κοινωνικώς αποδεκτό ως «σοβαρό» και προσοδοφόρο.
- Κι ύστερα πηγαίνοντας πια στη Γερμανία, στο Μόναχο, για να οπουδάσεις αρχιτεκτονική, υποθέτω ότι αυτό το πάθος σου για την τέχνη ενδυναμώθηκε; Εκεί άνοιξαν ακόμη περισσότερο οι ορίχοντές μου. Οι Γερμανοί είναι πολύ αυστηροί, πρέπει να ξέρεις τα πάντα για να σου επιτρέψουν να ξεχωρίσεις κι εγώ τότε ήθελα να είμαι μέσα στους πρώτους μη γελάς, είχα ανέκαθεν και αυτή τη μανία γι' αυτό και προσπαθούσα να ενημερώνομαι και να διαβάχω. Από τότε ξεκίνησαν και τα ταξίδια μου. Φοιτητικά στην αρχή ταξίδια που γίνονταν με κύριο στόχο την κουλτούρα, είτε αυτή ήταν θέατρο ή όπερες ή μουσικές ή κινηματογράφος. Και βιβλιοπωλεία! (με έμφαση)
- Η τέχνη ήταν τελικά που καθόρισε τον τρόπο σκέψης σου; Αναμφισβήτητα. Πιστεύω ότι η κουλτούρα και ο πολιτισμός είναι που εξευγενίζουν τον άνθρωπο. Και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανέλιξή του. Είμαι σίγουρος πως αν δεν ήμουν αρχιτέκτονας και αν δεν αγαπούσα την τέχνη, ίσως να μη λειτουργούσα με τον ίδιο τρόπο στη δουλειά μου σαν εκδότης.
- Πώς θα λειτουργούσες νομίzεις; Θα ήταν όλα πολύ πιο στεγνά, γειωμένα και ανιαρά. Δεν θα είχα σαν αίτημα και σαν προτεραιότητά μου την αισθητική. Η ενασχόληση με την τέχνη ανεβάζει τον πήχη των αισθητικών σου απαιτήσεων κι αυτό αφορά οποιαδήποτε δραστηριότητά σου. Και δεν αρκείσαι μόνο στο περιτύλιγμα. Σε ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί αισθητική δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και η γλώσσα, είναι και η γραφή, είναι τα πάντα. Όταν ζητούμενό σου είναι, λοιπόν, η αισθητική, τότε δεν μπορείς να περιοριστείς στους επιχειρηματικούς κανόνες. Γι' αυτό και εδώ, στη δουλειά μας, όπως το

«Το κράτος αρκείται σε κινήσεις για το θεαθήναι ή σε προεκλογικές υποσχέσεις για βαρύγδουπα και μεγαλόπνοα σχέδια, που ικανοποιούν βασικά τη φιλοδοξία μερικών ανθρώπων, αρχόντων με ημερομηνία λήξης, οι οποίοι θα δουν το όνομά τους γραμμένο σε μια χρυσή πλακέτα. Ακόμα συζητούν αν θα γίνει μουσείο σύγχρονης τέχνης ή ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Απαράδεκτο!».

- zεις κι εσύ, χρόνια τώρα, δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα. Μας ενδιαφέρει να ανεβάσουμε τον πήχη της ποιότητας. Να υπενθυμίσουμε τη σημασία της αισθητικής.
- Είχες πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι θέλεις να γίνεις συλλέκτης; Μα δεν θεωρώ καταρχήν τον εαυτό μου συλλέκτη με την αυστηρή έννοια του όρου.
- Τι εννοείs; Εννοώ πως το κριτήριό μου όταν αγοράzω ένα έργο, δεν είναι ούτε η συλλεκτική του αξία ούτε και η θέση του στο χρηματιστήριο της τέχνης. Ούτε και ήταν ποτέ αυτή η ανάγκη μου.
- Ποιο είναι το κριτήριό σου; Αυτό που ανέκαθεν ήταν. Ο κεραυνοβόλος έρωτας.
- Μ΄ αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη «έρωτας». Όταν μπαίνω σε μια γκαλερί, ξέρω αμέσως ποιο έργο θα αγοράσω. Είναι εκείνο που θα έχω ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Και αρρωσταίνω αν το χάσω (γέλια). Γι' αυτό πάω πάντα την προηγούμενη των εγκαινίων.
- Και ισχύει και εδώ ό,τι ισχύει και στον έρωτα; Μήπως τα «αντικείμενα του πόθου σου» έχουν κοινά χαρακτηριστικά; Πάντα με ενδιέφεραν τα ανθρωποκεντρικά έργα τέχνης. Στην ιστορία της τέχνης αν κοιτάξεις, πάντα οι μεγαλύτερες ανατροπές είχαν να κάνουν με την ανθρώπινη φιγούρα. Την ερωτεύσιμη.
- Ποιο έργο τέχνης είναι τελικά εκείνο που αντέχει στο χρόνο και θεωρείται σημαντικό; Θα σου δώσω μια απάντηση που ίσως σου φανεί απλή αλλά την πιστεύω απόλυτα. Εκείνο που είναι καλοκαμωμένο. Με ό,τι εμπερικλείει αυτός ο όρος. Σίγουρα σημαντικά έργα είναι όσα χάραξαν, συχνά αλλάζοντάς την, την πορεία και την εξέλιξη της τέχνης, όσα έφεραν επανάσταση στην εποχή τους. Αλλά τελικά η ουσία παραμένει πως το καλό έργο είναι που διαρκεί και ξεχωρίζει. Αυτό, θυμάμαι, το είχαμε παρατηρήσει πριν μερικά χρόνια, μαζί με τη Μύρνα, σε ένα ταξίδι μας στην Αθήνα, κοιτώντας νέα έργα τής συλλογής του, πολύ καλού μας φίλου και σημαντικού συλλέκτη διεθνώς, Δάκη Ιωάννου. Μια συλλογή με εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους έργα τα οποία έχουν όμως αυτό το κοινό χαρακτηριστικό: είναι όλα καλοκαμωμένα.
- -Αναφέροντας τον Δάκη Ιωάννου, μου δίνεις αφορμή να σε ρωτήσω, αν ο ίδιος έπαιξε σημαντικό ρόλο στις αισθητικές σου ανασητήσεις. Μα και βέβαια. Με τον Δάκη πήγα για πρώτη φορά σε δημοπρασία στο εξωτερικό, αυτός με οδήγησε σε άγνωστες για μένα γκαλερί, όπου είδα άβαντ γκαρντ εκθέσεις νέων καλλιτέχνων. Εκθέσεις που καθορίσουν την πορεία της τέχνης, διεθνώς. Και επίσης μέσω του Δάκη γνωρίσαμε πολύ σπουδαία ονόματα-μύθους της σύγχρονης τέχνης. Και πραγματικά μας έκανε εντύπωση πως όταν γνωρίσεις από κοντά αυτούς τους ανθρώπους και μιλήσεις μαζί τους για το έργο τους, τότε συνειδητοποιείς πόσο ταπεινοί παραμένουν απέναντι στην τέχνη τους. Πριν απ' τον Δάκη σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Δημήτρης Πιερίδης. Η αγάπη του Δημητράκη για την τέχνη. Και η αισθητική του! Τιμή μου που τους έχω φίλους.
- Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο έργο που αγόρασες; Το πρώτο σημαντικό έργο που αγόρασα ήταν «Ο Κήπος» του Σάββα Χριστοδουλίδη και αργότερα «Η Κόρη σε Ψηλά Πόδια» της Μαρίας Λοϊzίδου. Δύο καλλιτέχνες που αγαπώ ιδιαίτερα. Με τον Σάββα δε είμαστε και φίλοι.

καλλιτεχνών, που εκτιμώ και αγαπώ, δέχτηκε να φτιάξει καινούρια έργα, τα οποία θα παρουσιαστούν πρώτη φορά σ' αυτή την έκθεση. Αυτή η διαδικασία της ανάθεσης με απογείωσε. Γιατί επέστρεψα ξανά μετά από χρόνια στα στούντιο καλλιτεχνών, μίλησα με τις ώρες μαζί τους, κοιτάζαμε μαζί τη δουλειά τους, συμφωνήσαμε στη δημιουργία νέων έργων, ιδεών που είχαν χρόνια στο μυαλό τους αλλά δεν διέθεταν τα μέσα κυρίως αλλά και το ουσιαστικό ερέθισμα να τις υλοποιήσουν...

- Γιατί σε απογείωσε αυτή η διαδικασία; Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως γιατί προσγειώθηκα και μάλιστα απότομα. Μιλώντας με αυτούς τους καλλιτέχνες και πηγαίνοντας στα στούντιό τους συνειδητοποίησα πού βρίσκεται σήμερα η τέχνη στην Κύπρο και συγκεκριμένα πού βρίσκονται οι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες αξιόλογοι, όχι μόνο σύμφωνα με την προσωπική μου άποψη, αλλά σύμφωνα και με την άποψη του κράτους. Ανθρώπους που στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό. Αυτοί οι καλλιτέχνες λοιπόν φυτοχωσύν, δουλεύουν σε στούντιο-τρώγλες, έχουν υπέροχες ιδέες και υπέροχα όνειρα για να φτιάξουν έργα τέχνης αλλά δεν βρίσκεται κανείς αρωγός για να τα υλοποιήσουν. Κάνουν εκθέσεις χωρίς αντίκρισμα, γιατί κανένας πια δεν αγοράχει έργα σύγχρονων καλλιτέχνών παρά μόνο οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά και αυτοί με χίλιες δύο ντιρεκτίβες και περιορισμούς. Τα δύο μεγάλα τραπεζικά συγκροτήματα τα οποία αγόραζαν έργα τέχνης, έχουν σταματήσει πια να το κάνουν. Όλα αυτά με έκαναν να κοιτάξω την τέχνη σήμερα από μια άλλη θέση, από μια απόσταση και να καταλάβω πως είναι πολύ σημαντικό να στηρίξω με κάθε τρόπο τη δημιουργία στην Κύπρο.
- -Να υποθέσω πως δεν είχες υποψιαστεί πως θα βρισκόσουν αντιμέτωπος με αυτή την εικόνα; Σοκαρίστηκα! Για μένα ήταν και ένα τεράστιο χαστούκι. Μπαίνοντας σ' αυτή τη διαδικασία δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάθομαι μέσα στο πολικό, νυχτερινό ψύχος σε ένα ανοιχτό γιαπί, που είναι το στούντιο του νέου, πολλά υποσχόμενου Φάνου Κυριάκου και να μιλάμε εκεί, με την Έλενα Πάρπα να ξεπαγιάζει, τρεις ώρες για την τέχνη. Πέρα από το ρομαντικό της όλης υπόθεσης είμαι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος θα ήθελε να δουλεύει κάτω από καλύτερες συνθήκες. Νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν από μένα μια χείρα βοηθείας, πραγματικά χρειάζονται ουσιαστικά εφόδια. Είναι απίστευτο ότι είναι τόσο αφημένοι. Η έλλειψη χρημάτων και κινήτρων τους αναγκάζει να περιορίζουν τη δημιουργικότητά τους, ενώ δεν στερούνται ταλέντου. Τουναντίον.
- -Τι φταίει κατά τη γνόμη σου για όλα αυτά; Πάρα πολλά. Γι' αυτό και ο τίτλος «Where Do We Go From Here?». Ο οποίος προσδοκώ πως θα δώσει ερέθισμα στο κράτος και στο κοινό να μπουν σε ένα νέο διάλογο γύρω από την τέχνη σήμερα στην Κύπρο. Η εικόνα που υπάρχει τώρα, είναι μια απαξίωση. Ή καλύτερα η πεποίθηση ότι η σύγχρονη τέχνη αφορά πολύ λίγους. Και μιλώντας με τους καλλιτέχνες συνειδητοποίησα πως εκείνο που θέλουν να κάνουν με αυτό που τελικά καταλήγουν να κάνουν, έχει ελάχιστη σχέση, γιατί στην πορεία πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές και τους κανόνες, του τι πουλά. Και οι γκαλερίστες μας, κυρίες τις οποίες εκτιμώ, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, εντείνουν αυτή τη μιχέρια της προώθησης νέων καλλιτεχνών. Υπήρξαν

«Είμαστε λαός σαρδανάπαλος. Δεν ξέρουμε πότε να είμαστε σοβαροί και πότε όχι. Λέμε για μέγαρα μουσικής... διαστάσεων που σπάνια θα γεμίζουν. Θέλουμε μουσείο π.χ. αρχαιολογικό, κάνουμε διαγωνισμό για να επιλεγεί το κτίριο, το οποίο για τους πολλούς δεν θα είναι αρκετά ελληνοπρεπές ή θα είναι από τσιμέντο και κινδυνεύει να το ντύσουμε πουρόπετρα, όπως ντύσαμε την εκκλησία του Νεοπτόλεμου. Και όπως αύριο θα κάνουμε με την πλατεία της Ζάχα Χαντίντ, που θα καλύψουμε το άγριο τσιμέντο που χρησιμοποιεί, πετραδάκι-πετραδάκι».

- Ετοιμάζεσαι να κάνεις έκθεση έργων της συλλογής σου και ωστόσο λες πως δεν είσαι συλλέκτης; Εννοώ με την κλασική έννοια του όρου. Για να σου δώσω να καταλάβεις, τώρα που κλήθηκα να κάνω αυτή την έκθεση, χώνομαι κυριολεκτικά μέσα στα κιτάπια μου για να βρω τα ονόματα των έργων τέχνης που έχω, τις ακριβείς τους διαστάσεις, τα υλικά από τα οποία είναι δημιουργημένα. Δεν τα έχω καν φωτογραφημένα. Τώρα με αφορμή την έκθεση γίνεται για πρώτη φορά η ουσιαστική καταγραφή της συλλογής. Που μέχρι τώρα δεν προοριζόταν για ανοικτή έκθεση. Και επέλεξα να παρουσιάσω κυρίως έργα Κυπρίων καλλιτεχνών, έργα τα οποία έχουν γίνει στην Κύπρο τα τελευταία είκοοι χρόνια. Και κάποια παλαιότερα, σημαντικών Ελλήνων δημιουργών.
- Με όλα αυτά που μου περιγράφειs, με προκαλείs να σε ρωτήσω, γιατί δέχτηκεs λοιπόν την πρόταση του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών; Μα στην αρχή αργήθηκα!
- Ήμουν βέβαιπ... Για να είμαι εντελώς ειλικρινής, η πρόταση ικανοποίησε εν πρώτοις τη ματαιοδοξία μου. Αλίμονο. Γρήγορα όμως συνήλθα, τους τηλεφώνησα λέγοντας ότι δεν θέλω να το κάνω. Γιατί δεν ήθελα να προβληθώ εγώ σαν ο μεγάλος και τρανός που έχει αυτά τα υπέροχα έργα τέχνης.
- Και τι σε έκανε να αλλάξεις γνώμη; Άρχισε να με προκαλεί ξανά η ιδέα όταν μου είπαν πως θα είμαι και ο επιμελητής της έκθεσης. Και τότε πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, όπως συνήθως κάνω, ξεκίνησα να στήνω την αρχιτεκτονική της έκθεσης. Να τοποθετώ το ένα έργο απέναντι στο άλλο. Να συνειδητοποιώ ότι με αυτή την τοποθέτησή τους αρχίζει ένας άλλος διάλογος, διαφορετικός από εκείνον που συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου ή στα γραφεία του Φιλελεύθερου. Και ακόμη περισσότερο στις αποθήκες που τα πιο πολλά είναι φυλαγμένα. Έβλεπα το διάλογο ενός έργου πολύ παλαιότερου με ένα σύγχρονο και ήταν πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Αυτό ομολογώ με τοίγκλησε. Εκείνο όμως που έπαιξε και την καθοριστική σημασία για να αποδεχτώ, ήταν άλλο.
- Να υποθέσω πως μιλάς για την ανάθεση; Να τα πεις εσύ; (γέλια)
- Απολογούμαι...(γέλια ξανά). Σ' ακούω. Στην πορεία, μια μικρή ομάδα νέων κυρίωs

γκαλερί εξαιρετικές όπως για παράδειγμα η Diaspro της Χαράς και του Ιωάννη που καθόρισε την πορεία της σύγχρονης τέχνης στην Κύπρο αλλά δεν άντεξε και έκλεισε, η γκαλερί Archimede Staffolini της Παυλίνας Παρασκευαίδου που διοργάνωσε άβαντ γκαρντ εκθέσεις οι οποίες στην Αθήνα εμφανίστηκαν χρόνια μετά, ούτε και αυτή δεν άντεξε και έκλεισε. Η τέχνη έχει ξεφύγει από τον καμβά και ο Κύπριος αγοραστής δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα μ' αυτό. Ούτε με τα υλικά που φθείρονται, το χαρτί, το πλαστικό. Σημαντικό είναι κι ότι δεν υπάρχουν ούτε οι μεγάλες εταιρίες που να επενδύουν στη σύγχρονη τέχνη.

- Θα μπορούσε να επενδύσει βέβαια το κράτοs. Υπάρχουν τόσοι δημόσιοι χώροι, τόσες πλατείες... Όταν η έννοια του υπαίθριου έργου τέχνης εξακολουθεί να εξαντλείται στον ανδριάντα ή στο άγαλμα κάποιου, τι να περιμένει κανείς; Τον τελευταίο δε καιρό τους κυκλοφοριακούς κόμβους φιλοτεχνεί υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Επ' αμοιβή!
- Η απουσία του κράτους μέσω μιας πολιτιστικής πολιτικής είναι κατά τη γνώμη μου η πιο εκνευριστική από όλα όσα ανέφερες. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται και ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για τον πολιτισμό, ούτε υπάρχει σοβαρή πολιτική πολιτισμού. Έστω και μακρόχρονη. Το κράτος αρκείται σε κινήσεις για το θεαθήναι ή σε προεκλογικές υποσχέσεις για βαρύγδουπα και μεγαλόπνοα σχέδια όπως για παράδειγμα το Μέγαρο Πολιτισμού και αυτά που ανεγείρει ο κάθε δήμος από μόνος του, που ικανοποιούν βασικά τη φιλοδοξία μερικών ανθρώπων, αρχόντων με ημερομηνία λήξης, οι οποίοι θα δουν το όνομά τους γραμμένο σε μια χρυσή πλακέτα. Χωρίς υποδομή. Ενιαία πολιτιστική πολιτική. Ακόμα συζητούν αν θα γίνει μουσείο σύγχρονης τέχνης ή ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Απαράδεκτο!
- Εδώ με αναγκάzεις όμως να σε ρωτήσω, ως εκδότης της μεγαλύτερης εφημερίδας στην Κύπρο, αισθάνεσαι μια επιπλέον υποχρέωση να κάνεις κάτι γι' αυτή την κατάσταση; Μέσα από τα μέσα που διαθέτουμε, γίνεται μια έντονη κριτική. Υπάρχουν



ιστορικοί τέχνης στον Οργανισμό και πολλοί άλλοι ειδικοί συνεργάτες. Το ΥΓ. θεωρώ ότι είναι ουσιαστική στήριξη στον πολιτισμό. Ομολογώ όμως πως αυτοί οι μήνες, μέσα στους οποίους είδα από μια άλλη σκοπιά τη θέση της τέχνης, με προτρέπουν σε μια ουσιαστικότερη παρέμβαση. Και θα το κάμω, με νύχια και με δόντια.

-Σε ποιες κατευθύνοεις; Ξεκινώ από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τους διοικούντες, καλοί μεν αλλά άρρωστα εδραιωμένοι. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες Ιδρυμάτων (Πιερίδη, Λανίτη, Λεβέντη) κάνουν σημαντική δουλειά αλλά δεν φτάνει. Οι τράπεzες με τα εκατομμύριά τους; Σκέφτομαι οοβαρά να επισκεφθώ Ηλιάδη και Βγενόπουλο για να δραστηριοποιηθούν ξανά με τις συλλογές των Τραπεχών Κύπρου και Λαϊκής. Δημιουργώντας μικρές ομάδες με ειδικούς που θα τους βοηθούν στις επιλογές. Θα φροντίσω να συναντηθώ για τον ίδιο λόγο και με μεγαλοεπικειρηματίες. Το πιο σημαντικό: Θα δω το θέμα πολύ σοβαρά με τη νέα κυβέρνηση, που δείχνει να έχει ευαισθησίες. Ο φίλος Πρόεδρος, τουλάχιστον, ξέρω ότι έχει. Δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι. Είναι, αν θες, ένα προσωπικό μου στοίχημα πια. Διερωτώμαι τι κοστίχει στο κράτος π.χ. να δίνει κάθε χρόνο 20 χορηγίες σε καλλιτέχνες για να μπορούν να δουλέψουν άνετα και να μην καταλήγουν όλοι να γίνονται δάσκαλοι τέχνης, για να επιβιώσουν. Δεν το υποτιμώ, αλλά η τέχνη δεν είναι πάρεργο. Ξέρεις τι καταπληκτικές ιδέες είδα μέσα στα κιτάπια τους αυτό τον καιρό που μιλούσα μαχί τους που δεν μπορούν να τις υλοποιήσουν; Ούτε το χρόνο έχουν, ούτε τα μέσα.

-Θα μπορούσε ο Φιλελεύθερος να δίνει αυτές τις υποτροφίες; Είμαι σε μια διαδικασία να βρω πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε για να βοηθήσουμε το πολιτιστικό δυναμικό της Κύπρου. Να 'σαι σίγουρη πως θα μορφοποιηθεί πολύ σύντομα ο τρόπος ώστε να δουλέψουμε για το γενικότερο καλό της τέχνης. Κι εγώ προσωπικά αλλά και ο Φιλελεύθερος.

- Τελικά έχεις απάντηση στο ερώτημα where do we go from here; Και βέβαια έχω. Όσο αφορά την τέχνη επιβεβαίωσα με τον πιο άσχημο τρόπο την ανυπαρξία του κράτους και τη μηδαμινή, συχνά ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη παρουσία των φορέων. Και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν εταιρίες κολοσσοί που θα μπορούσαν να επενδύσουν στην τέχνη. Το γκρουπ Σιακόλα, για παράδειγμα, με τον φίλο κύριο Νίκο που αγαπά την τέχνη, στο πηδάλιο. Εταιρία ευρωπαϊκών μεγεθών. Γιατί να μη δημιουργήσει, λοιπόν, μια επιτροπή από ειδικούς που να τον συμβουλεύουν στην αγορά έργων τέχνης Κυπρίων; Να κτίσει μια αξιόλογη σύγχρονη συλλογή αξίας και να στηρίξει παράλληλα τη δημιουργία στον τόπο. Είμαι σχεδόν βέβαιος πως θα ενθουσιαστεί με την προοπτική. Και όχι μόνο αυτός.

- Μου φαίνεται καταπληκτική αυτή η ιδέα. Και ελπίzω να υπάρξει ανταπόκριση. Διάλεξε ένα έργο απ' αυτά που έγιναν τώρα. Κάποιο που ξεχωρίzειs. Θα ξεχωρίσω κάποιο για το συμβολισμό του και μόνο στο πλαίσιο της έκθεσης. Όλα τα νέα έργα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μου. Και τα αποκαλώ, αριστουργήματα. Κι όταν με αγωνία επικοινωνούσα με τον κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά, για την πρόοδο των έργων, ρωτούσα «τι γίνεται το αριστούργημά μου;» (γέλια). Επιστρέφω, λοιπόν, στο καινούριο έργο του Δημήτρη Νεοκλέους. Ήξερα τη δουλειά του, είναι ο καλλιτέχνης που έκανε κυρίως περίεργα αντίσκηνα, τα οποία δεν αγόραzε κανείs. Σε πρόσφατη έκθεση που έγινε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, παρουσίασε έναν τεράστιο πίνακα με λάδι, τον οποίο είδα, ενθουσιάστηκα και τον αγόρασα αμέσωs. Του το είπα, ενθουσιάστηκε κι αυτός και άρχισε να δουλεύει σε ένα καινούριο έργο τέχνης, το οποίο θα παρουσιάσουμε τώρα. Κι αυτό zωγραφική. Πρόκειται για απόδοση ενός οπουδαίου έργου του φιλέλληνα Ντελακρουά με τίτλο «Ο Θάνατος του Σαρδανάπαλου» (το έργο του Νεοκλέουs λέγεται «Death of the Snailman»). Ο τίτλος του πρωτότυπου και μόνο απέκτησε για μένα μεγάλη σημασία: Γιατί το ερώτημα «Where Do We Go From Here?» δεν αφορά μόνο στην τέχνη αλλά έχει και πολιτική διάσταση. Όπως τα έργα Ντελακρουά – Νεοκλέουs. Άσε δε που ο χαρακτηρισμός «σαρδανάπαλος» ταιριάzει απόλυτα στην ψυχοσύνθεση του Κύπριου.

- Είμαστε σαρδανάπαλοι πιστεύεις; Είμαστε λαός σαρδανάπαλος. Δεν ξέρουμε πότε να είμαστε σοβαροί και πότε όχι. Λέμε για μέγαρα μουσικής... διαστάσεων που οπάνια θα γεμίζουν. Θέλουμε μουσείο π.χ. αρχαιολογικό, κάνουμε διαγωνισμό για να επιλεγεί το κτίριο, το οποίο για τους πολλούς δεν θα είναι αρκετά ελληνοπρεπές ή θα είναι από τοιμέντο και κινδυνεύει να το ντύσουμε πουρόπετρα, όπως ντύσαμε την εκκλησία του Νεοπτόλεμου. Και όπως αύριο κι αυτό γράψε το θα κάνουμε με την πλατεία της Ζάχα Χαντίντ, που θα καλύψουμε το άγριο τοιμέντο που χρησιμοποιεί, πετραδάκι-πετραδάκι.
- Αυτό που κατάλαβα τελικά, είναι πως με την επιλογή των έργων τέχνης που θα παρουσιάσεις, επιδιώκεις να εγείρεις ερωτηματικά που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αισθητική της τέχνης αλλά και την αισθητική της πολιτικής μας; Τα έργα που συλλέγω και ανήκουν στη συλλογή του Φιλελεύθερου, είναι πιο κοντά στην ιστορία του τόπου και στο πολιτικό πρόβλημα. Η επιλογή προδίδει το αγωνιώδες ερώτημα για την πολιτική κατάσταση, μέσα από τα μάτια τα δικά μου και μέσα από τα μάτια των καλλιτεχνών. Επίσης υπάρχουν έργα τα οποία εστιάζουν στην έννοια του διττού, του διπλού, του εμείς και εκείνοι, το πώς θα συμβιώσουμε, το πώς θα προχωρήσουμε. Το διττό δεν αφορά μόνο εμάς και τους Τουρκοκύπριους αλλά και τη μάχη με τον ίδιό μας τον εαυτό. Αφορά σε αυτή τη διπλή προσωπικότητα που κουβαλά ο καθένας μας μέσα του.
- Ποια είναι αυτή η διττή προσωπικότητα που κουβαλάμε; Ο Κύπριος σαρδανάπαλος έχει δύο πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο του θεαθήναι και το πρόσωπο της πραγματικότητάς του. Έχει το πρόσωπο που βιώνει η οικογένειά του και εκείνο που βγάzει προς τα έξω. Έχει το πρόσωπο που φοράει για να γίνει αρεστός σε κοινωνικό επίπεδο ή για να ανελιχθεί επαγγελματικά και εκείνο το οποίο πραγματικά είναι. Το πρόσωπο που βγάzουμε προς τα έξω, μπορεί να μην έχει καμία σχέση μ' αυτό που πραγματικά είμαστε. Γιατί πιστεύω ότι είμαστε καταπιεσμένοι. Και στη σεξουαλικότητά μας. Είναι απόλυτα κρυμμένη, προσπαθεί να απελευθερωθεί κάπως τα τελευταία χρόνια αλλά μάταια. Γι' αυτό βλέπεις γύρω σου

δυστυχισμένους γάμους, σχέσεις ανύπαρκτες, πολλούς με ψυχοφάρμακα ή σε ψυχιάτρους. Γι' αυτό κερδίzουν σε θεαματικότητα κακές εκπομπές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Οι μόνοι που είναι συνειδητοποιημένοι και δεν κουβαλούν αυτή τη σαρδανάπαλη φύση διαπιστώνω, τελικά, πως είναι οι καλλιτέχνες μας.

- Εκείνοι δεν κρύβονται μέσα σε διαφορετικά πρόσωπα; Ο Κύπριος καλλιτέχνης είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Ξέρει ποιος είναι και από πού κατάγεται, δεν έχει αυτή τη σχιχοφρένεια που χαρακτηρίζει τους υπολοίπους, οι οποίοι παλινδρομούμε μεταξύ ανατολής και δύσης. Με την κακή έννοια. Ο Κύπριος καλλιτέχνης ξέρει τις ρίζες του κι αυτό φαίνεται στη δουλειά του. Σπάνια μιμείται και δεν αναπαράγει συνταγές για να πουλήσει. Όπου έχει αναφορές, το κάνει με σεβασμό. Ξέρει πολύ καλά από πού ξεκίνησε και τι έχει αφομοιώσει στην πορεία.
- Τελικά μήπως με αυτή την έκθεση εκθέτεις και τις δικές σου προσωπικές πεποιθήσεις; Γι' αυτό φοβήθηκα και αρνήθηκα αρχικά. Διότι αναπόφευκτα η έκθεση είναι ένας καθρέφτης του εαυτού μου. Και από τη στιγμή που, όπως ξέρεις πολύ καλά, οπάνια εκθέτω τον εαυτό μου, τότε ήταν ένα μεγάλο δίλημμα, το οποίο ευτυχώς υπερπήδησα (γέλια).
- -Αν και συνήθως αυτή η ερώτηση απευθύνεται σε καλλιτέχνες, ωστόσο θα σου τη θέσω. Πώς θα ήθελες να φύγει κανείς από το Κέντρο Τεχνών; Εκείνο που με ενδιαφέρει, είναι μέσα από αυτή την έκθεση να δει κάποιος και να εκτιμήσει την πορεία της τέχνης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια. Να δει έργα τα οποία είναι ίσως πιο γνωστά και πιο οικεία σε εκείνον μαχί με έργα πιο περίεργα, που θα του κεντρίσουν το ενδιαφέρον. Να γνωρίσει τη δουλειά των πιο νέων καλλιτεχνών. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, είναι να δισργανώνονται δημοπρασίες ή εκθέσεις-μπουτίκ με ό,τι θυμάται-χαίρεται ο «γκαλερίστας», όπου πάνε οι Κύπριοι και ξοδεύουν δεκάδες χιλιάδες λίρες πάνω σε έργα τρίτης διαλογής. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Ότι τώρα όπως αισθάνονται την ανάγκη να κρατάνε μια επώνυμη τσάντα, έτσι θέλουν να αγοράσουν και ένα Φασιανό για το σπίτι τους και μπορεί να δώσουν και 15 χιλιάδες λίρες, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι δεν σημαίνει τίποτα ένας Φασιανός 15 χιλιάδων λιρών. Διότι αν θέλεις να αγοράσεις έναν καλό Φασιανό, πρέπει να δώσεις 150.000 λίρες (καθ' υπερβολήν). Αν έχεις 15 χιλιάδες, τότε καλύτερα να επενδύσεις σε έργα σημαντικών Κυπρίων καλλιτεχνών. Που η αξία τους θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Η έκθεση ελπίζω να ανοίξει το παράθυρο και σε αγορές νέου ύφους.
- Λεν ικανοποιεί λιγάκι και τη ματαιοδοξία σου αυτή η έκθεση; Σίγουρα υπάρχει η ματαιοδοξία μέσα μου, είμαι αρκετά μεγάλος πια και μπορώ να το παραδεχτώ απενοχοποιημένα. Αλλά την έκθεση δεν την κάνω γι' αυτό το λόγο, για να πούνε, δηλαδή, τι ωραία έργα που έχει ο Νίκος Παττίχης. Επιθυμώ να αποτελέσει την αφετηρία μιας σημαντικής παρέμβασης στην εξέλιξη του πολιτισμού και της τέχνης στην Κύπρο. Δικής μου αλλά και άλλων. Η Κύπρος έχει σαν κύριο όπλο της τον πολιτισμό της και πρέπει κάποτε να τον αναδείξουμε. Αφού τον πιστέψουμε. Ο πολιτισμός θα μας κάνει καλύτερους. Και με αυτόν σαν όπλο, να σκοτώσουμε επιτέλους τον σαρδανάπαλο εαυτό μας.
- Εσένα η τέχνη σε έχει κάνει καλύτερο; Επιστρέφω πάλι στα πιο προσωπικά σου... Αναμφισβήτητα. Ό,τι είμαι σήμερα, το οφείλω στην τέχνη. Πουθενά αλλού. Θα ήμουν τελείως διαφορετικός, από τη στιγμή μάλιστα που ασχολούμαι και με τις επιχειρήσεις, αν δεν είχα την τέχνη να με καθοδηγεί. Η τέχνη σε εξαγνίχει κι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και το μόνο πράγμα στο οποίο υποκλίνομαι, είναι το ταλέντο. Στο μόνο πράγμα που λυγίχω και κλαίω.

 - Μ' αρέσει που το παραδέχεσαι και το ομολογείs. Μα θα ήταν ηλίθιο να μη στο πω, από τη στιγμή που πολλές φορές με είδες να κλαίω σε μια παράσταση, σε μια αίθουσα κινηματογράφου, ακούγοντας ένα μουσικό κομμάτι ή θαυμάzοντας έναν πίνακα. Έχουμε κλάψει μαzί πάρα πολλές φορές.

- Mnv τα αποκαλύπτειs όλα (γέλια). Αυτόs είναι δικόs μου ρόλος... Τι άλλο ετοιμάzεσαι να αποκαλύψειs;
- -Όταν έρχομαι σπίτι σου και μου δείχνεις τα καινούρια έργα, νιώθω ότι κάτι έχει αλλάξει στα χρόνια, στον τρόπο που τα zεις μέσα στο χώρο σου. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Παλιά πταν θεατρικά στημένα. Μέρος μιας συνολικής εικόνας. Δεν διανοούμουν να μετακινήσω ένα έργο τέχνης από τη θέση που το έβαzα. Τα τελευταία χρόνια θέλω να δημιουργώ πιο ευέλικτους χώρους για να μπορώ να τα εναλλάσοω. Πριν ήταν πολύ ουσιαστικό για μένα να zω και να αναπνέω με τα έργα μου, δεν ήθελα να φεύγουν, ούτε να μετακινούνται. Τώρα επιχητώ την αλλαγή. Και θεωρώ ότι είναι πιο υγιής αυτή η αντιμετώπιση. Δεν είναι υγιής η προσκόλληση σε ένα έργο τέχνης λες και είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού σου.
- Άρα κάτι άλλαξε σε σένα στα χρόνια, που δεν περιορίzεται μόνο στον τρόπο που zeιs τα έργα... Νομίzω ότι έχω γίνει πιο ανοιχτός σαν άνθρωπος. Με βοήθησε πολύ σ' αυτό η Μύρνα. Έγινα πιο κοινωνικός. Νιώθω πιο ελεύθερος. Και η ελευθερία σε κάνει να γίνεσαι και πιο ευέλικτος.
- Αυτό θα το κρατήσω. Γιατί το θεωρώ κέρδος μεγαλώνοντας να γινόμαστε πιο ευέλικτοι. Μεγαλώνοντας θέλω να μοιράzομαι πια...
- Ενώ κάποτε κλειδωνόσουνα στο σπίτι μαzί με τα έργα σου. Κάποτε η τέχνη ήταν το καταφύγιό μου. Τώρα πια όχι. Θυμάσαι παλιά, έμπαιναν σπίτι μου μόνο πέντε άτομα και τώρα ποιος να σου το 'λεγε πως θα έμπαινα εγώ στη διαδικασία να στήσω μια ολόκληρη έκθεση, εκθέτοντας τον εαυτό μου (γέλια).
- Παραδέχομαι πως με εκπλήσσεις ευχάριστα... Είμαι κι εγώ λίγο σαρδανάπαλος...(γέλια). Πουτοίνι, Dead Can Dance, Κωνσταντίνος Βήτα, Diamanda Galas και Τοιτοάνης (οι μουσικές που μας συνόδευσαν στη διάρκεια της συνέντευξης). Δεν βγάzω τον εαυτό μου απ' έξω. Το παραδέχομαι τελικά: Είμαι σαρδανάπαλος.
- Mnv το πεις ξανά γιατί με προκαλείς να σου το βάλω τίτλο... (γέλια). Σε προκαλώ λοιπόν.

Where Do We Go From Here? Για να δώσουμε ίσως απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα, πρέπει πρώτα να τοποθετηθούμε στο χώρο και στο χρόνο. Να προσδιορίσουμε το εδώ και τώρα. Να βρούμε τη θέση μας στο χάρτη, εν προκειμένω στο χάρτη της εικαστικής μας πραγματικότητας. Για να ανιχνεύσουμε όμως τα σημεία και να βρούμε τις οωστές συντεταγμένες, χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται πρώτα να κοιτάξουμε πίσω. Να δούμε πώς φτάσαμε ώς «εδώ». Με βάση ποιες κινήσεις, σωστές ή λανθασμένες, και με ποιες προσδοκίες στα μπαγκάzια μας. Χρειάzεται να καταλάβουμε για ποιους λόγους είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν μεγάλα εικαστικά γεγονότα, όπωs n Μανιφέστα, ν' ακυρώνονται. Σημαντικές γκαλερί με καινοτόμο πρόγραμμα να κλείνουν, το ενδιαφέρον μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών ν' ατονίχει και να δώσουμε μια ώριμη εξήγηση γιατί τα σχέδια για μουσεία και βιβλιοθήκες παραμένουν στα συρτάρια, τη στιγμή που η κρατική συλλογή, την οποία ετησίωs οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εμπλουτίzουν, εξακολουθεί να «κείτεται» σε αποθήκες. Επιπλέον, ένα απ' τα σημαντικότερα επτήματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε σχέση με το εικαστικό παρόν μας, το «εδώ και τώρα» μας, είναι η απουσία συστηματικής, εμπεριστατωμένης, επιστημονικά εξακριβωμένης καταγραφής του τι προηγήθηκε. Έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά κατά καιρούς. Δηλαδή, οπασμωδικά, μεμονωμένα, χωρίε ιδιαίτερη συνέπεια με αποτέλεσμα μια αφήγηση που να «μπάzει» και που μπορεί γι' αυτό το λόγο – επειδή δεν αποσαφηνίζει τι είδους κληρονομιά μας άφησε η προηγούμενη γενιά - να μας αποπροσανατολίσει. Η οικειοποίηση της έρευνας από τους λίγους του συστήματος της κυπριακής τέχνης, αν συμφωνήσουμε βέβαια ότι υπάρχει τέτοιο σύστημα, είναι ένα άλλο zήτημα, το οποίο μας κατευθύνει σε ένα δεύτερο ερώτημα, εξίσου ουσιαστικό. Σε ποιον ανήκει η ιστορία; Ποιον να εμπιστευτούμε να μας την αφηγηθεί; Ιδιαίτερα σε μια χώρα στην οποία επικρατούν δυο αφηγήσεις. Είναι γι' αυτούς τους λόγους που χρειαχόμαστε βιβλιοθήκες, αρχαιολογικό μουσείο και μουσείο σύγχρονης τέχνης κι όχι για να ικανοποιούνται προσωπικές ματαιοδοξίες ή για να βολτάρει το κοινό τις Κυριακές τα απογεύματα. Αυτά τα ιδρύματα, πέρα από τη συστηματική έκθεση της εικαστικής παραγωγής (που θα βάλει τέλος στο φαινόμενο της αποσύνθεσης του πολιτισμού μας σε αποθήκες) και την ανάδειξη των σημαντικών προτάσεων, θα αναλάβουν και την ευθύνη της έρευνας, της καταγραφής του τι αφήνει πίσω της η ιστορία, όπως επίσης και τη δημιουργία ευσίωνων συνθηκών για γόνιμο διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών, ερευνητών, επιμελητών, ιστορικών και θεωρητικών τέχνης όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και με το εξωτερικό. Διότι αυτή η απομόνωση που βιώνουμε πολιτιστικά από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, είναι άμεση συνέπεια tns απουσίας υποδομών. Ένα zήτημα που για να λυθεί, χρειάzεται πολιτική βούληση, όπως και να περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαίος οδηγός για να τοποθετήσουμε τους εαυτούς μας στο χάρτη· να δούμε πώς προχωράμε από δω και πέρα. Αν τα καταφέρουμε αυτά, ίσως να δούμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία (τις γκαλερί, τα τραπεzικά ιδρύματα, τους μεγάλους οργανισμούς και τους συλλέκτες) να βρίσκει ξανά λόγους να αναμιχθεί ουσιαστικά με το χώρο των τεχνών. Όσο για την έκθεση του Νίκου Παττίχη στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, αυτή δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα. Μπορεί, ωστόσο, να μας κάνει να μοιραστούμε την ευφορία, προσωρινή έστω, ότι στην Κύπρο υπάρχουν άνθρωποι που νοιάzονται για την τέχνη, όπως και αξιόλογοι καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να αντέξουν στη σύγκριση με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό. Έχει, επίσης, σαν πρωτοβουλία τη δυναμική να μας υποδείξει τι μπορεί να καταφέρει κανείς όταν έχει πάθος και όραμα και μπορεί γι' αυτό το λόγο να μας προτρέψει να κάνουμε μια στάση σε αυτή τη διαδρομή, ν' αναγνωρίσουμε ότι τα άλλοθί μας έχουν σωθεί κι ότι βρισκόμαστε σήμερα σε σημείο κομβικό όχι μόνο πολιτιστικά, αλλά κοινωνικά και πολιτικά και να μας κάνει να αναλογιστούμε ουσιαστικά: Πώς προχωράμε από δω και πέρα; Πώς φτάνουμε άραγε στο στάδιο της πολιτιστικής και κοινωνικής ενηλικίωσης; Κι ίσως τότε το τοπίο να αρχίσει να ξεκαθαρίzει...

ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΠΑ





IOI WENEIEN;

Wes Ποιοι «εμείς»; Εμείς, όπως μας ξέραμε, δεν υπάρχουμε πια. Μας πάτησε η μαγκιόρα η Ιστορία. Ακόμα μαζεύουμε τα κομμάτια. Άλλωστε, κάθε ταξίδι, νοερό ή με τρένο, προϋποθέτει και μια αφετηρία. Ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Ή, καλύτερα, πού θα θέλαμε να πάμε. Για πού το βάλαμε λοιπόν;

Μπορεί ν' ακούγεται απαισιόδοξο, αλλά εγώ είμαι της γνώμης πως δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Σε νησί βρισκόμαστε, Μπορούμε ωστόσο, σοβαρά ομιλούντες, ν' αναθεωρήσουμε και ν' ανασυνθέσουμε τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου μας, τα κομμάτια του, με την ελπίδα πως αυτά, με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών, θα αποδώσουν μια μέρα το καινοφανές ευκταίο. Ίσως η ταυτοτική αναζήτησή μας, διότι περί αυτής πρόκειται, να δώσει τελικά και τις πολιτισμικές συντεταγμένες του «where» στο ερώτημά σας, να μας φανερώσει δηλαδή το στίγμα της καινούριας εικόνας που ψάχνουμε. Γιατί εδώ, πρέπει να υποθέσουμε πως τα δυο είναι συνυφασμένα. Κάθε εικόνα είναι κι ένας τόπος. Κάθε τόπος και μια ειτου λέξεις. Ο Edmond Jabès το είπε πιο παραστατικά. Η εικόνα, λέει, σχηματίζεται από λέξεις που την ονειρεύονται. Έτσι κι ο κάθε ευκταίος τόπος. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν διανοητική συγκρότηση. Δεν έχει νόημα να θέλουμε να μαζέ-

ψουμε τα καμμάτια χωρίς να ξέρουμε πώς να τα επανασυνθέσουμε. Δυστυχώς σ΄ αυτού του είδους τη συγκρότηση έχουμε να επιδείξουμε εντυπωσιακά ελλείμματα. Και υποψιάζομαι πως όσο η χώρα μας θα ξαναίγεται επιδεικτικά για να εκσυγχρονιστεί και να εξομοιωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, τόσο πιο διανοητικά ανερμάτισται θα νιώθουμε. Γιατί νομίζω πως με τον επιτηδευμένο τρόπο που προσπαθούμε να εναρμονιστούμε, εξωθούμε τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου στην προσποιητή υπεραναπλήρωση και το μιμητισμό

Έχουμε πανεπιστήμια και θέλουμε σχολές τέχνης, μουσεία, μέγαρα πολιτισμού, χωρίς να έχουμε ακόμα κατορθώσει να συντάξουμε ένα ελάχιστο έγκυρο τομίδιο για την ιστορία της σύγχρονης τέχνης μας.

συντεταγμένες του «where» στο ερώτημά σας, να Δικτυωνόμαστε ηλεκτρονικά προς πάσαν κατεύμας φανερώσει δηλαδή το στίγμα της καινούριας θυνση χωρίς να διαθέτουμε γηγενείς προτάσεις που θα ενδιέφεραν τον υπόλοιπο κόσμο. Άστε που εκεί μέσα, στον κυκεώνα του Διαδικτύου, οι εικόνα είναι κι ένας τόπος. Κάθε τόπος και μια εικόνα, με τον δικό της λόγο ύπαρξης, με τις δικές σουν μια συντακτικά ακέραιη πρόταση στη μητριτου λέξεις. Ο Edmond Jabès το είπε πιο παραστα-

Δηλώνουμε συνθηματικά πολυπολιτισμικοί, χωρίς να έχουμε προηγουμένως αποσαφηνίσει τις έννοιες και τους τρόπους της διαπολιτιστικής επαφής. Ασχολούμαστε ευκαιριακά με τα προ-

ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΥΜΙΔΗΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

βλήματα των μεταναστών και επαναπροσεγγίζουμε πανηγυριώτικα τους Τουρκοκύπριους, παραβλέποντας τη μείζονα πρόκληση που επέρχεται εξαιτίας της παρουσίας των εκατοντάδων χιλιάδων εμβολίμων της κατοχής. Προφανώς, εκεί είναι που θα δοκιμαστούν στο βάθος του χρόνου οι όποιες αφομοιωτικές αρετές του κυπριακού πολιτισμικού τοπίου.

Πώς όμως θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού και για τα πιο εύκολα αναλώνουμε την κοινωνικότητά μας φλυαρώντας στα συμβούλια και τα παρασυμβούλια των λογής-λογής πολιτιστικών φορέων, παραγνωρίζοντας τον βασικό λόγο ύπαρξής τους, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την παραγωγή έργου και την προβολή αυτής καθαυτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καταφέραμε έτσι να καταστήσουμε τους παραγοντίσκους του πολιτιστικού παζαριού πιο σημαντικούς κι από τους ίδιους τους επιστάμενους εργάτες των τεχνών. Δυστυχώς τελικοί αποδέκτες αυτής της αποκαρδιωτικής διαστροφής είναι οι νέοι άνθρωποι του τόπου.

Μ΄ άλλα λόγια φτωχαίνουμε. Οι ονειροπόλες λέξεις του Jabès, αυτές που θα μπορούσαν να αναπτερώσουν τις επιθυμίες μας, λιγοστεύουν. Με την πολύ σοβαρή πιθανότητα να μείνουμε μια μέρα με το απόξενο ερώτημα στο στόμα: Where Do We Go From Here?



Συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε 6 διαφορετικούς τύπους καθθιέρψετας της κουθτούρας: typos 1/a, typos 2/g, typos 2/p, typos 3/c, typos 4/c, typos 5/m.

Η οπμασία που χρειάζεται η τέχνη, είναι το ίδιο λεκτικό, με αυστηρότητα και συμβουλευτική δέσμευση. από αυτόν που την παρακοπουθεί.

«Κάποια μέρα θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε την τέχνη σαν αυστηρά μαθηματική επιστήμη και στο χέρι μας θα ήταν να θέτουμε προβλήματα όπως κάνουμε στην άλγεβρα ή στη γεωμετρία: να βρούμε το πιο Τ2/p: Αναφέρομαι στη συμπεριφορά αυτών των πολιτιευαίσθητο σημείο που συναντά τη γραμμή του διαχωρισμού ή διαλόγου ανάμεσα στην οικογένεια των καλλιτεχνών και στην οικογένεια των φιλότεχνων και όσων γενικά ασχολούνται με την τέχνη. Να βρούμε έναν τύπο συμπεριφοράς (φυσικό ή τεχνητό, δεν έχει σημασία) που βρίσκεται ακριβώς στη μέση ανάμεσα στις δύο αυτές οικογένειες, Έναν τύπο συμπεριφοράς που θα βοηθούσε στην καλλιέργεια και αναπαραγωγή της κόλπα. Κάτι αντίθετο επιβαρύνει τον καλλιτεχνικό κότέχνης. Με λίγα λόγια που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη της κουλτούρας».

Αυτό το κομμάτι θα σχολιάσω: Τις συμπεριφορές που καθορίzουν τα πράγματα στην τέχνη. Αναφέρομαι στις δικές μας συμπεριφορές, στις δικές μας τραγωδίες.

Αν δεχτούμε τον γενικό ορισμό που καθορίζει τον καλλιτέχντι «σαν έναν άνθρωπο που σκ έφτεται, προσπαθώντας να βρει μια γλώσσα, να έχει μια αντίληψη του τι ριπτώσεις πρόκειται για άτομα που αντιπροσωπεύουν σπμαίνει "δουλεύω", να βρει τι σπμαίνει ακριβώς αυτό που κάνει. Κι αυτό το πράγμα του δίνει τη δύναμη να στην ιστορία τερατουργήματα. Πρέπει όλοι να συνειδησυνεχίσει ξέροντας καλά πως ο καλλιτέχνης όχι μόνο εκφράzει λογικές και τρέλες αιώνων, αλλά είναι επίσπς, αναγκασμένος να καταλάβει και να αναγνωρίσει τους απαραίτητους χρόνους για ό,τι "κάνει" συμπεριλαμβάνοντας την ανάγκη να ξεπεράσει τις δικές του αντιφάσεις, τις ελλείψεις του, που είναι πραγματικά πολλές. Χρειάχεται να τελειοποιήσει τη σχέση του με τον κόσμο, χρειάχεται να τελειοποιήσει τη δική του γλώσσα».

ΤΙ/α: Αυτός είναι οκ αλλιτέχντις κάθε τόπου και γύρω από αυτά καθορίζεται η δική του συμπεριφορά. Το να γκρινιάχει διαρκώς και αόριστα ο κάθε ένας απόμας για την ανυπαρξία κουλτούρας στον τόπο μας, είναι τρόπος που φαίνεται να μας απαλλάσσει από προσωπικές ευθύνες. Είναι μια συμπεριφορά που βασίζεται στην ανεκτικότητα και στην κάλυψη της καλλιέργειας των μικροαστικών μας αναγκών. Όταν στον τόπο διακρίνεται μια κουλτούρα Βουτηγμένη στη στατικότητα και σε μια ξεπερασμένη θεώρηση της χωής, μια κουλτούρα ουσιαστικά επαρχιώτικη και ριπορική, είναι επείγον να επιτρέψουμε όλοι, ο κάθε ένας με τον τρόπο του, την παραγωγή των συνθηκών που μαθαίνουν αυτά που δεν ξέρουν. Ένα όμως είναι σίγουεπιτρέπουν στο έργο τέχνης να προκαλέσει ένταση. Γιατί αυτό επιδιώκει η τέχνη.

συνθήκες του «κάνω» τέχνη και του «πώς» κάνω τέχνη.

Τ2/χ: Μια κοινή διαπίστωση είναι η αρνητική συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον καλλιτέχνη. Αναφέρομαι στα άτομα αυτά που κατέχουν τις ανάλογες θέσεις και χρειάχεται να επιμείνουν για να σαιθεί ένα πρόγραμμα που θα υποχρεώνει το κράτος να συμπεριλαμβάνει τον καλλιτέχνη, υπεύθυνα και ουσιαστικά, στις επιτροπές λήψης αποφάσεων που αφορούν τον πολιτισμό. Να τον γιατί ο καλλιτέχνης μέσα από το ελεύθερο του επαγγέλματός του είναι απαλλαγμένος από δεσμεύσεις. Το κράτος χρειάχεται να προβάλλει το εικαστικό έργο για να κάνει υπαρκτό το είδος με έναν τρόπο ιδιαίτερα επι-

σημαντική τόσο από αυτόν που τη φτιάχνει όσο και ώστε να αποτελεί αναφορά για αυτούς που θα ήθελαν να ακολουθήσουν. Με τη συμπεριφορά αυτή κάνει και τον καθέναν από εμάς να βγάζει τον καλύτερό του εαυτό. Φανταστείτε πόσο αποκαρδιωτική είναι μια συμπεριφορά που μοιάχει σαν κοροϊδία λόγω κακών χειρισμών.

> κών που δεν τους ενδιαφέρει η προσωπική θεώρηση της ιστορίας όπως την αποδίδει μεταφορικά ο καλλιτέχνης. Λίγοι είναι αυτοί που συναναστρέφονται τους καλλιτέχνες και τους συγκαταλέγουν στον περίγυρό τους με τη σιγουριά της χρησιμότητας της παρουσίας τους.

Μια τέτοια συμπεριφορά βοπθά στην καλλιέργεια της τέχντις, πέρα από θεωρίες, εξαγγελίες και προεκλογικά σμο με απογοήτευση και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα απέναντι στη δημιουργία, που μένει εκτός πραγ-

Τ3/ς: Είναι και οι νόμοι της αγοράς που όπως πάντα εξακολουθούν να ασκούν μεγάλη επίδραση. Αναφέρομαι στους αγοραστές ερασιτέχνες, που σε κάποιες πεσοβαρά ιδρύματα που στήνουν συλλογές και αφήνουν τοποιήσουμε ότι η τέχνη εκδικείται και ότι θα μας στείλει πίσω την οποιανδήποτε αβαρία της φορτώνουμε για να προβάλουμε έναν αβάσταχτο εγωισμό. Οι επιλογές μας θα είναι εκεί και θα στοιχειώνουν σαν κατάρες, καταγράφοντας μια ιστορία που δεν σβήνεται. Και συντελεστές θα είναι αυτοί που κατά τα άλλα μόνο «αγάπη» τρέφουν για την τέχνη. Ας περάσουν την αποστολή τους μέσα από συμβουλευτικές διαδικασίες. Θα μεγαλώσουν τον κύκλο και θα μάθουν πολλά.

Τ4/ε Αναφέρομαι και σε αυτού s που χωρίς να πρέπει να αναπτύξουν τις προθέσεις τους, να αποδείξουν τις ικανότητές τους, να επιδείξουν την ουσιαστική σχέση τους με την τέχνη, έχουν λόγο και ορίζουν τα γεγονότα του τόπου. Μιλώ για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που διαχειρίζονται εκθέσεις και πολιτιστικά γεγονότα μόνο γιατί θεωρούν ότι είναι τόσο όμορφος ο χώρος της τέχνης, που θα ήθελαν αβίαστα και γρήγορα να τον κατακτήσουν. Φαίνεται ευκολότερο γι' αυτούς να αποκλείουν τα πράγματα που τους δυσκολεύουν παρά να ρο: Ότι αποκλείουν την ίδια την τέχνη. Ας συμπεριφερθούν αντίστροφα, πλησιάζοντας την τέχνη με απεριό-Χρειάχεται να ψάξει κανείς τι να κάνει για να αλλάξει τις ριστη γενναιοδωρία, σίγουροι πως θα συμπεριληφθούν στην οικογένειά της.

Τ5/πε Και τελειώνω με το σοβαρότερο στην εποχή μας μέσον άθλιας συμπεριφοράς απέναντι στην τέχνη, των μέσων ενημέρωσης που απομακρύνουν το κοινό από τη σωστή σχέση που μπορεί να έχει με την τέχνη. Του στερούν τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαχί της ουσια στικά μακριά από Χαβάες. Το βιβλίο του Κορνήλιου Καστοριάδη «Η Άνοδος της Ασημαντότητας» υποστηρίσυμπεριλάβουν σε συνέδρια και συναντήσεις με ξένους Σει ότι αυτό που χαρακτηρίζει τα σημερινά μέσα ενημέφορείς και να επιδιώκουν να τους εξασκείται κριτική ρωσης, είναι η προβολή του ευτελούς συνδυαστικά με τον ευτελισμό αυτού που είναι σοβαρό.

> Αυτοί που έχουν στα χέρια τους τα έντυπα αυτά είτε σαν παραγωγοί, είτε σαν αναγνώστες, ας το λάβουν σοβαρά υπόψη.

GLYN HUGHES, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ Η χώρα δεν έχει νερό, η τέχνη όμως στα σίγουρα θα επιβιώσει

Η τέχνη επιβιώνει εδώ και αιώνες. Σημάδια σε ένα αγγείο. Πρόσωπο σ' ένα εικονοστάσι. Δαντέβα. Ακόμα και τα παιδιά κερδίzουν διεθνή βραβεία. Η τέχνη αντλεί δύναμη από τουs καλλιτέχνες της που επηρεάζονται από την ομορφιά του τόπου. Επίσης, υπάρχει ένα ρεύμα διαρκών αλλαγών σ' αυτή τη χώρα που οδηγεί σε καινούριες επιρροές. Ωστόσο, είναι αυτό το στοιχείο της κυπριακότητας που καθορίζει τα πράγματα. Οι Κύπριοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν, οπουδάzουν σε σχολές Καλών Τεχνών στο εξωτερικό, ακολουθούν κινήματα, επηρεάzονται από νέα περιβάλλοντα, διευρύνουν τον συναισθηματικό τους ορίζοντα. Ακόμα κι όταν μένουν στον τόπο τους, χρησιμοποιούν πλούτο οπτικών ερεθισμάτων. Η δημιουργικότητα βρίσκεται παντού. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η δημιουργικότητα τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης. Ο εκλεπτυσμός στο ύφος, οι ναΐφ τεχνικές, η φωτογραφία, όπως επίσης και η στροφή σε πιο εννοιοπογικά έργα τέχνης είναι όλα χαρακτηριστικά της εγχώριας εικαστικής παραγωγής που αναδύεται πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ. Όσο για τους νέους που εισέρχονται στην εικαστική σκηνή, αυτοί θα απορροφηθούν από τον δυνατό και όλο ενέργεια παλμό της. Η κυπριακή τέχνη θα τραβήξει το δρόμο της. Με δύναμη.





ΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ: ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ.





H MAPIA ΛΟΙΣΙΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΤΙΧΉΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ, ΤΟ EPTO ΤΟΥ GLYN HUGHES, THE BIRTHDAY PARTY, 1970-1971.









TA ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΗΚΟΝΟΥΝ ΣΚΕΨΗ... Ο ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ HIS MASTER'S CHOISE, 2008 (REMIX)



... ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΟΝΤΑΙ! ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΚΟΥΤΙ...







ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΦΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΝΤΑΠΤΥΧΌ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΠΕΣΛΙΚΑ, 25/01/2008, 2008,





ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΕΣΣΑΝΛΗ, ΠΑΛΙΜ-ΨΉΣΤΟ, ΕΊΝΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΩΤΆ ΠΟΥ ΤΟΠΟ-ΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ,



ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εικονομάχοι και εικονολάτρες: μετα-μνημειακός πολιτισμός και η α-θέατη πλευρά της τέχνης

Στην Documenta X της Catherine David το 1997, στο επίκεντρο βρίσκεται η «πολιτική» τέχνη, ενώ η επόμενη έκδοση αυτής της μεγάλης διοργάνωσης με επιμελητή τον Okwui Enwezor το 2002 χαρακτηρίζεται από τη στροφή στο ντοκουμέντο (documentary turn). Στην έκθεση Iconoclash του Peter Weibel το 2002 στο ZKM στην Karlsruhe της Γερμανίας, το αντικείμενο περιθωριοποιείται και αποδομείται ως εικόνα. Ο Jacques Ranciere το 2003 στο Le destin des images αναλύει το μέλλον (και παρελθόν) της. Τέχνη, εικόνα, πραγματικότητα και πολιτική μοιάζουν να συγκλίνουν σε ένα ά-τομο. Το αρχείο, το μοντάζ, η επικαιρότητα. Κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν ή κατ' ουσίαν;

Οι διάδρομοι των διεθνών φουάρ κατακλύζονται τα τελευταία χρόνια από νέους συλλέκτες, έτοιμους να μετατρέψουν τα μπόνους των χρηματιστηρίων σε αισθητικές αξίες. Ο αριθμός των γκαλερί πολλαπλασιά- ζεται ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μια όλο και μεγαλύτερη - και συνάμα ανπουχητική - ομοιογένεια. Τα έργα ανεξαρτήτως ποιότητας και τιμής μοιάζουν να «πετούν» από τους τοίχους των γκαλερί. Οι δημοπρασίες σύγχρονης τέχνης καταρρίπτουν συνεχώς τα ρεκόρ τιμών που μεταφράζονται σε πολλά μηδενικά. Η εμπειρία της τέχνης συχνά συνοψίζεται σ΄ εμπορική ανταλλαγή και το διαμαντένιο κρανίο του Damien Hirst μας χαμογελά ειρωνικά.

Μέσα στο ντελίριο της παγκοσμιοποίησης, η πολιτισμική παραγωγή, έκθεση και κατανάλωση διέρχονται κρίση ταυτότητας. Ο οργασμός της αγοράς έφερε στην επιφάνεια την πόλωση και το χάσμα που δημουργήθηκε ανάμεσα σ' αυτούς που λειτουργούν μέσα στους δικούς της κανόνες ως θεατές και σ' αυτούς που δρουν έξω απ' αυτήν. Οι εκτοπισμοί και μεταστάσεις που παρατηρούνται, δεν είναι απλά γεωγραφικοί αλλά κυρίως ιδεολογικοί. Πού τρέχει η τέχνη, και ποιος την (κατα) τρέχει;

Το 2004 ο Δάκης Ιωάννου και το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ παρουσιάζουν την έκθεση «Monument to Now» μ' επιλογές έργων από την ομώνυμη συλλογή. Οι επιμελητές στα κείμενα του καταλόγου συνθέτουν και καταθέτουν ένα ιδεολογικό και φορμαλιστικό κολάζ της σύγχρονης εικαστικής παραγωγής. Ταυτόχρονα αναζητούν το ρόλο του καλλιτέχνη στην εποχή των σταρ και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Δεκέμβριος 2007, το New Museum στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την έκθεση «Unmonumental». Το σκεητικό της έκθεσης, σύμφωνα με τους επιμελητές, αφορά και πάλιν το κολάζ, τον κατακερματισμό της φόρμας, της εικόνας, των αντικρουόμενων ήχων και γενικότερα τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας. Παράλληλα η έκθεση σκιαγραφεί το σήμερα ώς την εποχή που τα σύμβολα καταρρέουν και τα είδωλα αμφισβητούνται. Η περιρρέουσα ανησυχία που εκφράζεται στην έκθεση, διαχέεται στο γενικότερο προβληματισμό του ανακαινισμένου μουσείου και στην προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του θεσμικού του ρόλου. Ενδεικτικά, πέρα από τις -πλέον -συνηθισμένες παράλληλες εκδηλώσεις διαλέξεων, μουσικής, θεάτρου κ.λπ, το μουσείο φιλοξενεί το Night School του Anton Vidokle. Ο καλλιτέχνης προτείνει σαν εικαστικό πρότζεκτ ένα άτυπο νυχτερινό σχολείο, συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε με τη Μανιφέστα 6 και έχοντας σαν κεντρικό άξονα τον προβληματισμό γύρω από το ρόλο δημοσίων πολιτιστικών ιδρυμάτων, τον μεσολαβητικό χαρακτήρα της τέχνης και το ρόλο του καλλιτέχνη. Το έργο του Vidokle δεν ψάχνει για θεατές, αλλά αναζητεί κοινωνούς. Πέρα από θεωρίες περί relational aesthetics, επιχειρεί ν' αφυπνίσει την παθητική σχέση και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έργου και κοινού, επιδιώκοντας κριτικό διάλογο. Σημαντική όμως παραμένει η χειρονομία συμπερίληψης ενός τέτοιου πρότζεκτ μέσα στο μοντέλο λειτουργίας του μουσείου. Μέσα στο ιδρυματοποιημένο πλαίσιο θεσμικών φορέων το μνημειακό αποδομείται και το αντιμνημειακό αγοίγει το δρόμο για το μετα-μνημειακό.

Το εγχείρημα, καθώς και άλλα παρόμοια που πληθαίνουν σε συχνότητα, πιθανόν να βρουν πρόσφορο έδαφος, αφού η καταναλωτική βουλιμία που διείπε την αγοράς τέχνης τα τελευταία χρόνια, σταδιακά εξομαλύνεται εξισορροπώντας παράλληλα και τις τιμές, ως αναπόφεκτο επακόλουθο της διαφαινόμενης οικονομικής κρίσης στις ΗΠΑ και αλλού. Η πολιτισμική παραγωγή επαναπροσδιορίζεται πέρα από τους κανόνες της ζήτησης και προσφοράς.

Σαν αποτέλεσμα, στον αντίποδα της αποθέωσης και φετιχισμού του έργου ως κατεξοχήν αντικείμενο αισθητικού συλλογισμού και οικονομικής συναλλαγής, αυτό αμφισβητείται, χωρίς ποτέ ν' αναιρείται εξ ολοκλήρου - αν αναλογιστεί κανείς πόσες φορές «πέθανε» η ζωγραφική - και το εικαστικό έργο ανακτά έδαφος σαν συστατικό στοιχείο της εμπειρίας και αντίληψης της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πράξη γίνεται θεωρητική και η θεωρία γίνεται πράξη. Ο πλουραλισμός της πολιτισμικής έκφρασης συνθέτει εν τέλει μια κοινότητα, όπου το άρθροισμα ετερόκλητων στοιχείων με κριτικότητα συμβάλλει στην παραγωγή και επικοινωνία γνώσης.

Σε τοπικό επίπεδο, ο πρόσφατος κοινωνικο-πολιτικός εικονικός προβληματισμός της κυπριακής πολιτισμικής παραγωγής ενδεχομένως θα καταφέρει να ξεπεράσει την επιφανειακή αναπαράσταση και θεωρητική προσέγγιση και ίσως τη διαδεχθεί μια προβληματική επί της ουσίας, τόσο της φόρμας όσο και του περιεχομένου. Προς αναζήτηση του μετα - (;)



ΤΟ ΕΡΓΌ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ THPIO (1974) AITOKAAV. ΠΤΕΤΑΙ... ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ. ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ BAPEAA SPACESHIP COLUMBIA, 2006.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

μου για να μου ζητήσει ένα κείμενο για κάτι σε ασθένεια, κάτι σε ανάθεμα. 🕇 Ο Υστερόγραφο που να έχει να κάνει με Είναι όντως εξοργιστικά κουραστικό να απόσταγμα των περασμένων πράξεων θα μας τον Τέχνη, τον Πολιτισμό, το σύγχρονο υποχρεούμαι -ίσως από τον εαυτό μου- να επέτρεπε -καλά διαφυλαγμένο- τη δημιουρησό πολύ καιρό την ευκαιρία να θέσω σε τον εαυτό σου στο τραγικό της επανάληψης ελλείψει ουσιαστικής ανάγκης ή φόβου να εντοπίσω το εδώ και να οραματιστώ ώς να ακούσεις, να δεις, να οσφρανθείς, φέρεται από το πριν, μιας και το προππροορισμούς. Αυτόματα στο μυαλό ήρθε η να γευθείς και να ακουμπήσεις το ωραίο γούμενο λειτουργεί μόνο σαν δικαιολογία

____ λαμία άλλη λέξη δεν ακολουθούσε, καμία εννιακόσια ενενήντα πέντε (έτσι ολογρά- μοιάζει ή το «πρέπει» γιατί και αλλού επιθυμία δεν έκανε τις αισθήσεις μου να μηνία μιας άλλης «μαύρης» επετείου αλλά ρων στήριξη της πράξης, του έργου, μας ■προβάλουν τον τόπο που θα ήθελα να φτάσω να έχει το μήκος γραφής της ταλαιπωρίας στερεί από τη λογική συνέχεια του πολινα οδηγηθώ. Κολλημένος στην αφετηρία, μας): μισώ περισσότερο ίσως με τον εαυτό μου, πολιτισμός μας, χωρίς όμως να υπογραμ- μένου και μόνο εξουδετερώνει την όποια να επαναλαμβάνω τον εαυτό μου!

πολιτισμός, πολιτιστική παραγωγή, ιστο- δεν εννοούμε μόνο το απολιθωμένο παρελ- μας (ακόμα και αυτού του «πολύ» παρελπνευματική ένταξη, συγγενικά ρεύματα- αλλά πρώτιστα -εφόσον αφορά τη διατήρησή Άτακτα γεμίζουμε το καθημερινό με εκδητα ρητορικά κατακλύζουν το καθημερι- μνημόσυνα από δήθεν σεβασμό αλλά και να της υλικής και πνευματικής μας «ανάπτυ-Καπουσία διαφύλαξης, απουσία ταξινόμη- ουσία μας. 🝡 ης, απουσία πολιτισμού, απουσία τόπου. Πώς όμως είναι δυνατό να υπάρξει το. βιώνουμε την αλήθεια και πως τα εφήμερα της όποιας, εξαιρετικά επώδυνης, ατομι- μια θλιβερή και μίζερη εικόνα για εύκολη ούτε και με τα προηγούμενα. κής προσπάθειας.

στο σημείο εκκίνησης. Το εδώ παραμένει πολλές, πολιτιστικής δήθεν ευαισθησίας Αυτά. απροσδιόριστο, η ταυτότητα επίσης και η να γίνεται μπάλωμα προς αυτοκατανάλωση διαφύλαξη, προώθηση του Οράματος πλατει- και αυτο-θεραπεία; άζει στα συρτάρια των Υπηρεσιών.

οταν η αγαπητή Έλενα επικοινώνησε μαζί τοπίο της Πολιτείας που το μεταμορφώνει η κριτική ταξινόμηση του πριν με απο-

τα εικαστικά και το μέλλον αυτών στον αντιγράφω τον εαυτό μου χρόνια μετά. Δεν γία σήμερα (και την απόλαυσή της). όπο τούτο, με τίτλο «Where Do We Go παραληρώ. Παραθέτω (Αυτό και αν είναι Η πρακτική υπάρχει εξ ανάγκης και εκ rom Here?», χάρηκα που θα είχα μετά εξοργιστικά ψυχοφθόρο, να υποβιβάζεις των πραγμάτων, η θεωρία όμως απουσιάζει γρήγοραη τα κύτταρα του εγκεφάλου μου, του άνευ ουσίας, ενώ επιθυμείς διακα- αυτής. Το πολιτισμικό μας γίγνεσθαι δεν σήμερα).

ημείο εκκίνησης. Κάτω από τη λέξη Όραμα γραμμένο την ογδόη Ιανουαρίου χίλια του από το «πρέπει». Το «πρέπει» γιατί σκέψη δεν έφευγε προς το μέλλον, καμία φως για να μη μοιάσει απλά σαν πμερο- έτσι είθισται. Μόνο που η εκ των υστέ-

μαι να διαπράξω κατ' επανάληψη αυτό που κυριότερο μέσο επιβίωσής μας είναι ο της πράξης για την προβολή του πεπραγμισθεί αρκετά ότι όταν λέμε πολιτισμός, πιθανότητα ορθής θεώρησης του πολιτισμού ική συνοχή -καταγραφή-αρχειοθέτηση, θόν ή το μουσειακό αντικείμενο του χθες, θόντος).

οραμα -αυτό που κάποια εμπνευσμένα άτομα κτική σήμερα, θα πει ότι έχει προπγπθεί το μοιράζομαι. εκ γενετής φέρουν στο DNA τους και το η θεωρία. Ότι έχει γίνει ήδη η παρατήρηπροσφέρουν (και περιφέρουν) στο άγονο ση, έχει εξαχθεί το συμπέρασμα και έγινε

τέλεσμα εκείνο το πνευματικό, πολύτιμο

ύπαρξης και όχι σαν ευθύνη πράξης και **∡**Σαράντα οκτώ ώρες μετά βρέθηκα στο Και παραθέτω ένα δυσνόητο κείμενό μου έτσι απαιτείται γι′ αυτό η αιτιολογία τισμού μας (εάν αυτή μπορεί να υπάρξει ια πολλοστή φορά στη ζωή μου, υποχρεού- «Πολλές φορές μας έχει λεχθεί ότι το τοπικιστικά εννοώ), όπως και η στήριξη

μυαλά, κοινωνικο-πολιτιστικά δρώμενα, μας στη ζωή- αφορά στην καθημερινή μας λώσεις και δηλώσεις επί αυτών για να ολιτικός πολιτισμός και άλλα ανόπ- πρακτική που δεν πρέπει να σταματά στα τρέφουμε τις αισθήσεις μας με το ψεύδος εξασκώντας φασιστικά στις αισθήσεις στηρίζει τα σημερινά εφόσον αυτά φέρουν ξης», συγκρίνοντας ποσοτικά τα γεγονότα την απουσία αντί της όποιας γοητείας την ταυτότητά μας και φέρονται από την και αγνοώντας πως για να εκτιμήσουμε το ψεύδος, πρέπει να γνωρίζουμε και να αι χώρου, απουσία ταυτότητας) και κατά σημερινό τη στιγμή που καταφέραμε, όχι αυτά έργα δεν αφορούν τη συνέχειά μας φυνέπεια να υπογραμμίζεται όχι μόνο το μόνο να φθείρουμε τον πολιτισμό του χθες και σαν πράξεις μένουν μετέωρες αφού μίζερο του καθημερινού αλλά και το άτοπο αλλά πετύχαμε και να τον μετατρέψουμε σε δεν έχουν συνέπεια ούτε μεταξύ τους αλλά

χρήση στα «σταυροδρόμια της επαιτείας» Έτσι σαν καλοί πολυτεχνίτες αφήνουμε το Σαράντα οκτώ χρόνια μετά βρισκόμαστε και ακόμα σε στιγμές και είναι αφόρητα σπίτι μας να ερημώσει με πολλή τέχνη».

Για να υπάρχει η όποια πολιτιστική πρα- Υ.Γ. But I do have a dream! Και ευτυχώς

We have a dream.





TIA NA MH XAZOYME TO TPENO

Αν τα επιτεύγματά μας στον οικονομικό τομέα είναι για να μην πέσουμε στην παγίδα και κάνουμε όπως τόσο σημαντικά σε σημείο να αποσπούμε θετικούς επαίνους από την Ευρωπαϊκή Ενωση, δεν δλέπω για ποιο λόγο δεν δα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας για να βελτιώσουμε τα πράγματα και στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα. Πού πηγαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε απ' εδώ και πέρα; Θεσμοί και στέρεες υποδομές, επένδυση στο ανδρώ-

πινο δυναμικό (καλλιτέχνες, επιμελητές, κριτικοί τέχνης) και ουσιαστική οικονομική στήριξη (μουσείων, καλλιτεχνών, γκαλερί, κ.λπ) είναι οι τρεις συνιστώσες ενός προθλήματος, που χρειάζεται να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Σ' αυτόν τον τομέα δεν πρέπει να λειτουργούμε σπασμωδικά και αποσπασματικά. Ταπεινά και με μέτρο, σίγουρα και σταθερά, χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσπάθεια για μια συνολική αντιμετώπιση και οργάνωση. Η προσπάθεια όλων μας πρέπει να επικεντρώνεται στο να μπουν γερές βάσεις σε όλο το ακοδόμημα

τους νεόπλουτους που νοιάζονται περισσότερο για τα στολίδια και την εμφάνισή τους.

Για μικρά κράτη όπως η Κύπρος, η υποστήριξη της εκπαίδευσης, της τέχνης και του πολιτισμού είναι θεμελιώδους σημασίας. Είναι εξάλλου αυτό μόνο και τίποτα άλλο που μπορεί, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνει την Κύπρο να σταθεί ισάξια των μεγάλων κρατών. Χρειάζεται για αυτό να αποκτήσει άμεσα η Κύπρος μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα για να χαρτογραφηθεί στο χώρο της σύγχρονης τέχνης σαν μια ουσιαστική παρουσία. Το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει ευτυχώς. Έχουμε καλλιτέχνες που μπορούν να σταθούν δίπλα από διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και να αποσπάσουν μάλιστα καλύτερες κριτικές, όπως συνέδη με την Μπιενάλε του Σάο Πάολο. Δεν αξίζει πράγματι να σημειώσουμε ότι το διεθνώς έγκυρο περιοδικό τέχνης Artforum, έκανε την εξής διδυραμδική κριτική για έναν από τους δικούς μας καλλιτέχνες; «The biennial's set

piece was definitely Nikos Charalambidis's Social Gym, 2006, a carnival float filled with policemen and samba dancers, while the neighboring installation by Thomas Hirschhorn looked blunt and generic (and was, for me, the show's biggest disappointment)» (Rafal Niemojewski, Artforum, 19-10-2006). Αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι ο Thomas Hirschhorn είναι αυτή τη στιγμή ένας διεδνούς φήμης και ακριβοπληρωμένος σταρ, μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της κριτικής. Έχουμε αυτή τη στιγμή Κύπριους καλλιτέχνες που αν ήταν άλλης εθνικότητας, υποστηρίζονταν από ισχυρές γκαλερί και είχαν μεγαλύτερη προδολή, δα είχαν τόσο οι ίδιοι όσο και η Κύπρος μια πιο σημαντική παρουσία στο διεθνή χώρο. Δεν χρειάζεται γι' αυτό να δαπανηθούν υπέρογκα ποσά –όπως αυτά που χρειάζονται οι εκθέσεις τουρισμού ή μεγαλεπήβολα μεμονωμένα σχέδια που ξεπερνούν το μέτρο για την Κύπρο. Το κράτος έχει λοιπόν να κερδίσει τα μέγιστα αν επενδύσει στο ανδρώπινό του δυναμικό κι αν δει την τέχνη και τον πολιτισμό ως τους πολυτιμότερους του συμβούλους και τους καλύτερους πρεσβευτές του στο εξωτερικό.

Εκτός από τους θεσμούς και τις υποδομές στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί το κράτος, χρειάζεται επίσης στην Κύπρο η ανάπτυξη των γκαλερί. Μια γκαλερί σε υγιή κατάσταση έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας. Στηρίζοντας τους καλλιτέχνες κινούν επίσης την οικονομία. Χρειάζεται λοιπόν σήμερα να τους δοθούν τα μέσα για μια διεθνή παρουσία. Μια οικονομική στήριξη του ίδιου του καλλιτέχνη, η προώθησή του στη διεθνή αγορά μέσω των γκαλερί, όπως επίσης και η παρουσία μιας πραγματικής και εποικοδομητικής κριτικής, είναι λίγα από τα πράγματα που δα ωφελήσουν τον καλλιτέχνη αλλά μακροπρόδεσμα και το ίδιο το κράτος. Διότι η Κύπρος του σήμερα χρειάζεται επειγόντως μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα και μια πιο ουσιαστική παρουσία τόσο σε ευρφπαϊκό όσο και σε διεθνές

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ KENTPOY TEXNON ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗ

ΠΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ, Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να πάμε κάπου όπου να έχει σκιά, δροσιά και ανέσεις. Η Κυ ηριακή Πολιτεία, αν και στιγματισμένη με ένα πραξικόπημα, μία εισβολή και μία κατοχή του την έχει αφήσει τεμαχισμένη, είναι αντάξια ευρωπαϊκού status και προδιαγραφών και είναι σαράντα οκτώ ετών. Θεωρητικά αλλά και πρακτικά βρίσκεται στην πιο δημιουργική περίοδο της ζωής της. Θα πρέπει λοιπόν, φαντάζομαι, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ και οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτιστική τύχη της Πολιτείας μας, να έχουν ήδη σχεδιάσει την πολιτική του μέλλοντός τους και του δικού μας. Η χώρα μας δείχνει πως δεν στερείται ανθρώπων που έχουν τη δυνατότητα, τη γνώση και τη διάθεση να κατατάξουν – δημιουργικά - την Κύπρο σε πολύ υψηλές βαθμίδες. Για ένα τόσο μικρό και περίκλειστο από θάλασσα σύμπαν διαθέτουμε έναν πιονέρικο και κοσμοπολίτικο δυναμισμό, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην περιοχή αλλά και μακρύτερα. Όσο αξιόλογες όμως κι αν είναι οι μεμονωμένες προσπάθειες, εκείνο που χρειάζεται, είναι η χάραξη μιας μακροχρόνιας και ευφάνταστης πολιτιστικής πολιτικής. Η οποία να βασίζεται σε διάφορους άξονες και να προσπαθεί να τους αναπτύξει. Για παράδειγμα:

1. Η Κύπρος πόλος στη λεκάνη της Μεσογείου (Τουρκία-Βόρειος Αφρική- Μέση Ανατολή-Ασία.

Μια χώρα της Ε.Ε. όπως εμείς, θα έπρεπε να πρωτοστατεί στη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων που να ασχολούνται με αυτό που θεωρείται ό,τι πιο «hot» στη διεθνή πολιτιστική (και πολιτική) σκακιέρα. Να παίξουμε δηλαδή ρόλο και να έχουμε επιρροή σε αυτές τις «δύσκολες» περιοχές του πλανήτη. Αντί να το κάνουμε εμείς, το κάνουν όπως πάντα οι Δυτικοευρωπαίοι οι οποίοι αλωνίζουν σε Λίβανο, Ισραήλ, Περσία, ακόμη και Συρία.

2. Υποδειγματική Πολιτιστική Υποδομή για μια χώρα που προωθεί ως κύριο εξαγώγιμο προϊόν το πολιτιστικό της παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Παρόλο που στη χώρα μας υπηρέτησαν διάσημοι και φωτισμένοι διευθυντές Αρχαιοπήτων, κανένας δεν κατάφερε να πείσει τους κυβερνώντες να αναπτύξουν τη μουσειακή υποδομή της Κύπρου. Με αποτέλεσμα ακόμη να μη διαθέτουμε ένα Αρχαιολογικό Μουσείο ισάξιο των θησαυρών μας. Στη Μοντέρνα και τη Σύγχρονη Τέχνη το τοπίο είναι ακόμη πιο θολό. Αντί να αποκτήσουμε ένα Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, οδεύουμε ολοταχώς στην απόκτηση ενός πανάκριβου Μεγάρου Πολιτισμού, το οποίο νίνεται για να φιλαξενήσει την Ευρωπαϊκή Προεδρία! Θα θέλαμε κάποτε να ξέρουμε ποια θα είναι η πολιτιστική αποστολή αυτού του Μεγάρου και από ποιους θα διοικείται και τι σχέση θα έχει με τον πολιτισμό του τόπου.

3. Πολιτιστική Πολιτική

Χωρίς Υπουργείο Πολιτισμού, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, μη επαρκώς επανδρωμένες, ηροσπάθησαν για χρόνια να το υποκαταστήσουν χωρίς επιτυχία, αφού δεν υπήρξε ποτέ ξεκάθαρη πολιτιστική πολιτική. Θα πρέπει άμεσα να συσταθεί η Ενιαία Αρχή Πολιτισμού ι οποία θα δώσει σε κάθε τομέα του Πολιτισμού τη σημασία και το όραμα που τους αξίζουν. Δεν μπορεί να ευρισκόμαστε ακόμη κάτω από αποικιοκρατικές ναοτροπίες και πελατειακές σχέσεις. Η οικονομική ενίσχυση προς τις τέχνες θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά σαν αποτέλεσμα σωστού και εμπνευσμένου μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Θα πρέπει οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ να αντιληφθούν τη σημασία του Πολιτισμού για τη χώρα σε ένα παλύ πιο ευρύ πλαίσιο από ό,τι το κάνουν μέχρι τώρα. Θα πρέπει να αντιληφθούν πως με αυτό τον τρόπο, μπορεί να δημιουργηθεί για τη χώρα μας ένα πρόσωπο που θα τη βαηθήσει να ανέβει αρκετές βαθμίδες στη διεθνή σκηνή.

Οι δημιουργοί μας θα πρέπει να αποτελούν τον πιο ωραίο κρίκο ενός πολύπλοκου πλέγματος (υποδομής, πολιτικής, σχεδιασμού). Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτό το πλέγμα δεν υπάρχει. Έτσι όλα αφήνονται στην καλή διάθεση, στο ρομαντισμό και την ευσυγειδησία αρισμένων.

Θα πρέπει αυτό άμεσα να αλλάξει αν φιλοδοξούμε κάποτε να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτό που προβάλλουμε ως το πιο ισχυρό μας όπλο, τον πολιτισμό. Διαφορετικά μια χαρά είμαστε και έτσι και θα είμαστε και για τα επόμενα χίλια χρόνια, ραγιάδες, ραγιάδες..



Н Тёхvи vo overpededar хшріς vo or@epoBoteiς...

MRPINA IXIZA, YNEYSYNH NO-NITIITIKOY PENOPTAZ ITHN EMHMEPIOA «WINENEYSEPOI»

Η επιστροφή στην Κύπρο στα τέλη της δεκαετίας του '80 δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έχοντας περάσει τέσσερα χρόνια σε ένα «αλαλάζον» περί τα πολιτιστικά Λονδίνο, ο γυρισμός στο νησί είχε περισσότερο τη μορφή του καθήκοντος παρά της ελεύθερης επιλογής.

Η δεκαετία του '80 ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που πέρασε η νεότερη Κύπρος: Από τη μια τα πάμπολλα προβλήματα που είχαν αναφυεί από την τουρκική εισβολή του 1974 και από την άλλη η ανάγκη να πάει μπροστά, να εκσυγχρονιστεί και να θέσει προϋποθέσεις για την ένταξή της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Νομοτελειακά η σύγκρουση μεταξύ του κατεστημένου και του οράματος δημιουργούσε συνεχείς δονήσεις που διατάρασσαν και κυρίως λειτουργούσαν ως τροχοπέδη σε μια πολιτισμένη και δημιουργική ζωή που ο καθένας θα επιζητούσε.

Το αδιέξοδο στο κυπριακό πρόβλημα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των πολιτικών αφήνοντας στο περιθώριο άλλες πτυχές της καθημερινότητας. Ήταν στα 1983 όταν η Τουρκία ανακήρυξε τα κατεχόμενα σε κράτος, ονομάζοντάς το «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου». Χιλιάδες έποικοι από την Τουρκία μεταφέρονταν στο βόρειο μέρος της Κύπρου και η Πράσινη Γραμμή είχε πια ορθωθεί σαν ένα τεράστιο τείχος κατά μήκος του νησιού. Το μέγεθος της καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς στις κατεχόμενες περιοχές είχε πια αρχίσει να φαίνεται ξεκάθαρα: Σαλαμίνα, Σόλοι, Έγκωμη, Αμμόχωστος. Πόλεις που φαίνονταν να είναι χιλιάδες μίλια μακριά και ας μπορούσες να τις αγγίξεις αν άπλωνες το χέρι.

Ένα κλίμα μαχητικότητας άρχισε να ξυπνά ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους οι οποίοι κατέκλυζαν τα οδοφράγματα -Άγιος Κασσιανός, Λύμπια, Δερύνεια- και με διαδηλώσεις διεκδικούσαν την ελευθερία της Κύπρου. Διαδηλώσεις που κατέληγαν σε συγκρούσεις με Τούρκους στρατιώτες αλλά και συλλήψεις Ελληνοκυπρίων που οδηγούνταν στις φυλακές του Αττίλα.

Ταυτόχρονα ενός άλλου είδους εξέγερση οδήγησε σε μια πραγματική επανάσταση στα θέματα μαζικής
ενημέρωσης που κατέληξε στην ίδρυση της ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης. Οι πρώτοι «παράνομοι» πομποί στήνονταν σε παράγκες και η λειτουργία τους συνοδευόταν από
πρωτοφανείς εκδηλώσεις πολιτών που ζητούσαν αυτό που
οι αρχαίοι Έλληνες χιλιάδες χρόνια πριν είχαν κερδίσει:
την ελευθερία έκφρασης και τη δυνατότητα να διατυπώνει
κανείς διαφορετική άποψη. Έτσι το 1989, γεννήθηκε η ιδιωτική ραδιοφωνία μέσα από τη φωνή του «Ράδιο Σούπερ».

Την ίδια εκείνη περίοδο οι διαμάχες επεκτάθηκαν και στην ανάγκη η Κύπρος να αποκτήσει το δικό της πανεπιστήμιο. Θα έπρεπε πια ο τόπος να βρει τρόπο να κρατήσει τους νέους κοντά του δημιουργώντας την αναγκαία εκείνη ομάδα για να πάει μηροστά, αυτήν των φοιτητών.

Αυτή η αναταραχή δεν άφησε ανεπηρέαστη την τέχνη. Οι καλλιτέχνες άρχισαν να στρέφονται σε νέες εικαστικές αναζητήσεις και να εξερευνούν τις σύγχρονες τάσεις όπως διαμορφώνονταν στα πολιτιστικά κέντρα της Ευρώπης. Η κυπριακή τέχνη άρχισε να χαρακτηρίζεται από την πολλαπλότητα των στιλιστικών και μορφοπλαστικών κατευθύνσεων. Οι πρώτες επαγγελματικές γκαλερί άρχισαν να δημιουργούνται και οι Κύπριοι καλλιτέχνες είχαν πια την ευκαιρία συνομιλίας με τον κόσμο. Η Κύπρος, παρά το νεαρό της ηλικίας της ως ανεξάρτητο κράτος, είχε μπει για τα καλά στα μονοπάτια των σύγχρονων εικαστικών αναζητήσεων.

Η απέχθεια που παρατηρείτο από το 1974 και μετά, στις περιοχές κοντά στην Πράσινη Γραμμή, είχε αρχίσει να κεντρίζει το ενδιαφέρον γιατί άρχισε να δημιουργείται η ανάγκη λύσης του Κυπριακού. Οι νέοι Ελληνοκύπριοι καλλιτέχνες άρχισαν να συνεργάζονται με Τουρκοκυπρίους σε κοινές ή ομαδικές εκθέσεις (Brushstokes across cultures) που συνήθως γίνονταν με την απουσία της μιας πλευράς, είτε λόγω της άρνησης του Ντενκτάς να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές, είτε να επιτρέψει στους Ελληνοκυπρίους να μεταβούν στα κατεχόμενα.

Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς βρέθηκα στην Κύπρο κρατώντας ένα πανεπιστημιακό πτυχίο στην Ιστορία της Τέχνης. Οι συγκυρίες το έφεραν να εργάζομαι στην εφημερίδα «Αλήθεια» κάνοντας πολιτιστικό ρεπορτάζ, καλύπτοντας παράλληλα και άλλα θέματα, δικαστηριακά, κοινωνικά, πολιτικά κ.λπ. Η εξειδίκευση των μόνιμων συντακτών στις εφημερίδες ήταν είδος πολυτελείας, ειδικά σε θέματα τέχνης και πολιτισμού.

Ήταν στα 1989 όταν πήρα μια πρόσκληση από τον Νίκο Παττίχη να συζητήσουμε την προοπτική συνεργασίας. Κυκλοφορούσε τότε ευρέως ότι ο εγγονός του ιδρυτή του Φιλελεύθερου, Νίκου Παττίχη, είχε αναλάβει τη διεύθυνση της εφημερίδας και στόχος του ήταν να κάνει ριζικές αλλαγές.

Ανέβηκα το κτίριο της οδού Βύρωνος στη Λευκωσία όπου στεγαζόταν η εφημερίδα. Ο Νίκος με περίμενε στο γραφείο του. Το πρόσωπο που συνάντησα, δεν είχε καμιά σχέση με το πρότυπο του εκδότη και διευθυντή εφημερίδας που κυριαρχούσε μέχρι τότε. Νεαρός, σχεδόν στην ίδια ηλικία μαζί μου, με τις ίδιες ανησυχίες, με πολύ όραμα να εκσυγχρονίσει την εφημερίδα και με πολλή δύναμη να υπερνικήσει κατεστημένα και στερεότυπα. Οι σκέψεις του ήταν ξεκάθαρες και ριζοσπαστικές. Ήθελε να εργοδοτεί συντάκτες οι οποίοι να είναι εξειδικευμένοι στα θέματα που καλύπτουν. Από τις πρώτες του σκέψεις, να δημιουργήσει καθημερινή σελίδα που να καλύπτει θέματα τέχνης και πολιτισμού έχοντας πάντα μια διάθεση κριτικής. Αποκλειστικά και μόγο με αυτά! Δεν ζητούσα τίποτα περισσότερο.

Αμήχανη στις πρώτες πρωινές συσκέψεις καθώς ήμουν η μοναδική γυναίκα δημοσιογράφος. Και η μικρότερη σε ηλικία. Αντιμέτωπη με τον Χριστάκη Κατσαμηά, τον Άνθο Λυκαύγη, τον Σταύρο Αγγελίδη, τον Χρίστο Πέτσα, τον Σωτήρη Μιχαίλ, τον Χρίστο Γιαννακό, τον Νίκο Τόκα. Όταν ερχόταν η σειρά μου να θέσω κάποια θέματα προς συζήτηση, ομολογώ δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο. Ποιος νοιαζόταν για τον πολιτισμό όταν πολύ πιο «σπουδαία» θέματα μονοπωλούσαν τους τίτλους των εφημερίδων; Ή από την άλλη, πώς τολμούσα να τα βάζω με κατεστημένα, πώς τολμούσα να κάνω κριτική σε κάποιον καλλιτέχνη χωρίς να τον ραίνω με ροδόσταγμα και πώς τολμούσα να πω ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε η παραμικρή έγνοια από το κράτος να δημιουργήσει υποδομή και θεσμούς για να στηρίξει τους καλλιτέχνες και τα δημιουργήματά τους;

Σήμερα μπορώ να πω με σιγουριά ότι αν δεν είχα π τρυφερότητα που δείχνει το κ τον Νίκο Παττίχη δίπλα μου να με στηρίζει, ακόμα και σε στιγμές δύσκολες που ερχόμουν αντιμέτωπη με τους τότε μονοπωλούντες «την καλλιτεχνία», θα είχα αποχωρήσει κάνει το πρώτο βήμα, θέτοντας ει από το επάγγελμα προ πολλού. Ένιωθα ότι πάντα είχα δίπλους να βοηθήσουμε το πολιτι πλα μου έναν υποστηριχτή, αλλά και έναν αυστηρό κριτή, καθώς η πολιτιστική στήλη ήταν από τις πρώτες που διάβαζε τος μπροστά από τον καθρέφτη.

το πρωί. Μου κτυπούσε το τηλέφωνο, είτε για συγχαρητήρια είτε για κάποια παρατήρηση είτε απλά για σχολιασμό κάποιου γεγονότος. Όντας ο ίδιος αρχιτέκτονας είχε μια καταπληκτική αισθητική στη δόμηση της πολιτιστικής σελίδας, την οποία ανανεώναμε πολύ συχνά. Παρά το βεβαρημένο του πρόγραμμα ήταν παρών στις πλείστες εκδηλώσεις και κυρίως στις εικαστικές εκθέσεις όπου άρχισε να συλλέγει τα πρώτα του έργα. Ο τρόπος που συνέλεγε έργα, με είχε εντυπωσιάσει. Έμπαινε στο χώρο της έκθεσης, έκανε ένα γρήγορο γύρο για να σταθεί ξαφνικά μπροστά, πχ, σε έναν πίνακα και να μείνει εκεί. Αυτό ήταν και το έργο που θα αγόραζε, αυτό που ερωτευόταν από την πρώτη στιγμή. Το ενδιαφέρον του άρχισε να επικεντρώνεται στους νέους δημιουργούς που έφταναν στην Κύπρο μετά τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Άρχισε να αγοράζει έργα τα οποία έφεργε στην εφημερίδα, με αποτέλεσμα το κτίριο του Φιλελεύθερου σιγά-σιγά να αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με μουσείο. Αν και το ενδιαφέρον του επικεντρωνόταν στους νέους καλλιτέχνες, δεν δίσταζε να εκφράζει το σεβασμό του στους παλαιότερους. Και στις πολλές εξόδους μου για συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, ο Νίκος ερχόταν μαζί, όσο του το επέτρεπαν οι πολλές ευθύνες που είχε αναλάβει στην ανανέωση της ιστορικής εφημερίδας που είχε αναλάβει. Μια από αυτές ήταν η επίσκεψη στο σπίτι του Αδαμάντιου Διαμαντή, στον οδό Ονασαγόρα, όπου ο καλλιτέχνης άνοιξε για πρώτη φορά τα περίφημα σχέδια που έκανε για το μνημειακό του έργο «Ο Κόσμος της Κύπρου». Θυμάμαι ακόμα την επίσκεψη στο σπίτι του Τηλέμαχου Κάνθου, στο εργαστήρι του Άγγελου Μακρίδη, στην έκθεση του Αληθεινού στο Κέντρο Τέχνης Διάσηρο.

Σύντομα κλείνουν είκοσι χρόνια από τότε που πέρασα για πρώτη φορά την είσοδο του Φιλελεύθερου. Γνωρίζοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος Παττίχης έχει δημιουργήσει μια σημαντική συλλογή έργων τέχνης, είναι με πολύ ενδιαφέρον που θα την δω ως σύνολο, ειδικά για το λόγο ότι την επιμέλειά της θα έχει ο ίδιος. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός παραδοσιακού συλλέκτη, αυτού δηλαδή που έχει ως προτεραιότητα την επένδυση και μετά το πάθος, αλλά έχει διαμορφώσει μέσα του την ικανότητα να συλλέγει έργα ζώντας το δικό του όνειρο. Νιώθω ότι έχει φτιάξει μια συλλογή η οποία θα διαιωνίσει την τρυφερότητα ως τη μόνη ευκαιρία, καθώς μεγαλώνουμε, να πιάνουμε φιλίες με το χρόνο. Αυτό το χρόνο ο οποίος μόλις πέρασε από μπροστά μας και μπορούμε ακόμα να κρατήσουμε για να κάνουμε όλοι έναν απολογισμό.

«Where Do We Go From Here?», ο τίτλος της έκθεσής του. Πού βρισκόμαστε και πού οδεύουμε... Δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά το πολιτιστικό μας προφίλ αν δεν είναι ίδια όπως πριν είκοσι χρόνια, είναι σίγουρα χειρότερα... τουλάχιστον όσον αφορά τα εικαστικά, όσο παράδοξο και αν ακούγεται: Σπμαντικές γκαλερί έχουν κλείσει, μεγάλα εικαστικά γεγονότα που συνέβαιναν τότε, δεν συμβαίνουν σήμερα, η νέα κρατική πινακοθήκη μοιάζει άπιαστο όνειρο, έργα τέχνης ταλαιπωρούνται σε άθλιες αποθήκες, η τρυφερότητα που δείχνει το κράτος στους δημιουργούς, είναι μηδαμινή, η ιδιωτική πρωτοβουλία μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών ατόνισε. Για άλλη μια φορά, ο Νίκος Παπίχης κάνει το πρώτο βήμα, θέτοντας ερωτήματα και προκαλώντας όλους να βοηθήσουμε το πολπιστικό δυναμικό της Κύπρου. Αυτή τη φορά στην πρόκληση για αυτοκριτική μπαίνει πρώτος μπροστά από τον καθρέφτη.



TO «MATI» TOY ΣΥΛΛ ΕΚΤΗ

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΑΖΗΣ, ΑΙΕΥΘΎΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΗΜΟΤΙΚΟΎ ΚΕΝΤΡΟΎ ΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΑΡΟΜΉ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙ ΞΑΝ ΟΙ ΙΑΙΩΤΙΚΈΣ ΣΥΑΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΗΣ ΤΕΧΝΉΣ ΚΙ ΑΝΑΛΎΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΎΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΚ:ΕΜΧ, ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΕΛΕ-ΣΕ ΝΑ ΚΑΕΙΣΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΕΚΘΈΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΑΛΟΓΕΣ ΝΙΚΟΎ ΧΡ. ΠΑΤΤΙΧΉ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΎ.

Το Πρόγραμμα ΥΚ:ΕΜΧ, Υπό Κατασκευή Εναλλακτικοί Μουσειακοί Χώροι που οργανώθηκε στην Παλιά Ηλεκτρική, κλείνει σε λίγο τις πύλες του. Στους μήνες που πέρασαν, παρουσιάσθηκαν πολλά και διάφορα γεγονότα τα οποία έδωσαν την ευκαιρία σε νέους, κυρίως, πολιτιστικούς παραγωγούς, να αναχητήσουν τους προσωπικούς τους δρόμους έκφρασης στο χώρο της Σύγχρονης Τέχνης.

Το πρόγραμμα, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θεομό στα πολιτιστικά μας πράγματα, κατάφερε επίσης να ιδρύσει και να λειτουργήσει το Κυπριακό Εικαστικό Αρχείο, γεγονός πολυσήμαντο για το χώρο μας. Οι μήνες που πέρασαν, δημιούργησαν επίσης το έδαφος για την ανάπτυξη μιας - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - γόνιμης κριτικής προσέγγισης που σίγουρα θα βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη. Αυτή η πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης της κυπριακής ει-

καστικής σκηνής κλείνει με την παρουσίαση της ιδιωτικής συλλογής του Νίκου Παττίχη και της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Της παρουσίασης αυτής προηγήθηκε η έκθεση με τη συλλογή του Πολιτιστικού Κέντρου της Τράπεχας Marfin-Λαϊκή. Προσκαλώντας έναν ιδιώτη συλλέκτη καθώς και ένα ιδιωτικό τραπεχικό ίδρυμα θελήσαμε να διερευνήσουμε και κατ' επέκταση να παρουσιάσουμε στο κοινό, πώς αναπτύσσεται και πώς λειτουργεί ο μηχανισμός μιας ιδιωτικής συλλογής. Επιπλέσον καλέσαμε τους συλλέκτες να επιμεληθούν οι ίδιοι τις παρουσιάσεις τους, ώστε να πάρουμε μια πιο σφαιρική εικόνα που αφορά στο «συλλεκτικό» κριτήριο.

Η ιστορία των ιδιωτικών συλλογών δεν είναι καινούρια. Ήδη από την Αναγέννηση μια μεγάλη οικογένεια, αυτή των Μεδίκων στη Φλωρεντία, δημιούργησε μια τεράστια παράδοση στον τομέα των χορηγών και των συλλεκτών. Οι Μέδικοι ήταν μια πανίσχυρη οικογένεια που κυριάρχησε στη Φλωρεντία από το 13ο μέχρι το 17ο αιώνα. Οι Πάπες Λέων ο 10ος, Κλήμης ο 7ος και ο Λέων ο 11ος προέρχονταν από

τους Μεδίκους. Οι Μέδικοι με προεξάρχοντα τον Λορέντzο τον Μεγαλοπρεπή ήταν οι υπαίτιοι για την ανάθεση της δημιουργίας μερικών από τα πιο σημαντικά έργα της Αναγέννησης. Αρκεί να αναφέρουμε τον Μιχαήλ Αγγελο και την Καπέλα Σιστίνα, τον Ντα Βίντσι και τον Ραφαήλ. Οι δε συλλογές τους αποτέλεσαν τον πυρήνα της περίφημης Πινακοθήκης Uffizi.

Η αγάπη ή καλύτερα το πάθος για την απόκτηση οπάνιων και ωραίων αντικειμένων συνεχίσθηκε με μεγάλη θέρμη. Ετοι πρωτοδημιουργήθηκαν και οι μεγάλες ιδιωτικές συλλογές αρχαιοτήτων, που σίγουρα σχετίζονταν και με την αρχαιοκαπηλία και τα grands tours των Ευρωπαίων περιηγητών στην Ανατολή. Ας μην ξεχνάμε τον Luigi Palma di Cesnola, οι καταστροφικές «ανακαλύψεις» του οποίου δημιούργησαν το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης αλλά κόσμησαν και τις προθήκες και άλλων μουσείων και συλλογών.

Ο Νέος Κόσμος, το νέο χρήμα, η Αμερική έχει επίσης τη μερίδα του λέοντος στον τομέα των ιδιωτικών συλλογών. Μεγάλοι μεγιστάνες του χρήματος δημιούργησαν μερικές από τις πιο σημαντικές συλλογές του 20ού αιώνα στον κόσμο.

Τι καθορίζει όμως την επιλογή του ουλλέκτη; Ποιο είναι το μοναδικό εκείνο αισθητήριο που κάνει μια ουλλογή να ξεχωρίζει; Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη του Αμερικανού συλλέκτη Albert C. Barnes. Ο Barnes ξεκίνησε από μια φτωχή οικογένεια και όπως πολλοί Αμερικανοί κατάφερε να πραγματοποιήσει το αμερικάνικο όνειρο και να αποκτήσει περιουσία. Ο Barnes συμφώνησε το 1923 να δείξει μέρος της συλλογής του (τα πρόσφατα αποκτήματα) στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πενοιλβάνια. Για πρώτη φορά οι κάτοικοι της Φιλαδέλφειας έβλεπαν έργα των Matisse, Derain, Soutine, Modigliani, Utrillo, Picasso, de Chirico και Laurencin, καθώς και γλυπτά του Lipchitz. Η υποδοχή στα έργα αυτά τόσο από τον Τύπο όσο και από το κοινό και τους τοπικούς καλλιτέχνες ήταν αποκαρδιωτική. Τα χαρακτήρισαν λίγο ώς πολύ σκουπίδια.

Σαν αντίδραση ο Barnes δεν ξαναπαρουσίασε ποτέ δημόσια τη συλλογή του που σημειωτέον ήταν μια από τις πιο μεγάλες και ακριβές στην Αμερική. Αντίθετα επέτρεπε την είσοδο μόνο κατόπιν πρόσκλησης, ιδρύοντας ταυτόχρονα το Τδρυμα Barnes του οποίου κύριος στόχος ήταν το εκπαιδευτικό έργο. Ο Barnes είχε το αισθητήριο εκείνο που πολλοί επιμελητές μουσείων δεν έχουν. Δεν προσπαθούσε να δημισυργήσει μια χρονολογικά σωστή συλλογή, αλλά μια συλλογή από έργα διαφόρων περιόδων που ανταποκρίνονταν στο δικό του αισθητήριο, το οποίο ο ίδιος με τα χρόνια καλλιέργησε προσπαθώντας να κατανοήσει τα επιτεύγματα των μεγάλων καλλιτεχνών. Ο ίδιος ο Matisse θαύμαζε τον Barnes για τον τρόπο που παρουσίαζε τα έργα του: Evas Modigliani πλάι σε έναν El Greco, ο Renoir δίπλα στον Rubens. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια από τις πιο πολυσυλλεκτικές και πολυπολιτισμικές συλλογές στον κόσμο.

Η Αμερική αλλά και η Ευρώπη έχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Marcel Duchamp, που ο ρόλος του στην εξέλιξη της τέχνης υπήρξε καταλυτικός, θα χανόταν αν δεν υπήρχαν οι Walter και Louise Arensberg και η Katherine Dreier οι οποίοι ασχολήθηκαν με πάθος με τη ουλλογή των έργων του, τα περισσότερα των οποίων εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο της Φιλαδέλφειας.

Η ιστορία των ιδιωτών συλλεκτών συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας με το ίδιο πάθος και με μεγαλύτερη δύναμη. Ο Charles Saatchi, μεγάλος διαφημιστής, έχει τον τίτλο του συλλέκτη που κατάφερε να δημιουργήσει παγκόσμιες τάσεις στην αγορά της τέχνης. Όταν άρχισε να μασεύει τη νέα γενιά Βρετανών καλλιτεχών, όλος ο κόσμος έσπευσε να τον ακολουθήσει: Damien Hirst, Tracey Emin, Chapman Bros και τόσοι άλλοι. Το ίδιο έγινε με τους Αμερικανούς και αργότερα με τους Κινέχους καλλιτέχνες. Μέχρι που ο Saatchi έστρεψε το ενδιαφέρον του στο Ιράν και το Ιράκ και τότε το πλήθος της τέχνης άρχισε να γοητεύεται από τους άγνωστους αυτούς Ασιάτες καλλιτέχνες.

Σήμερα οι ιδιώτες συλλέκτες αποτελούν ένα ισχυρό club ανθρώπων που επηρεάzουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στο χώρο της σύγχρονης τέχνης. Επηρεάzουν καλλιτέχνες, μουσεία, επιμελητές και κατά κάποιον τρόπο καθορίzουν το λεγόμενο χρηματιστήριο της τέχνης.

Ο François Pinault, Γάλλος μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος θεωρείται και ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή στο χώρο της σύγχρονης τέχνης παγκόσμια, δημιούργησε σεισμικές δονήσεις πολλών ρίχτερ όταν αποφάσισε να μεταφέρει την τεράστια συλλογή του στη Βενετία, καθώς η γαλλική γραφειοκρατία τον εμπόδισε να κτίσει το μουσείο του σε ένα γησί του Σηκουάνα.

Κύριο χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των πετυχημένων συλλεκτών είναι ότι καταφέρνουν μέσα από το προσωπικό τους αισθητήριο (που πολλές φορές προέρχεται και από μια καταπιεσμένη ανάγκη ενασχόλησης των ίδιων με την τέχνη), να δημιουργούν συλλογές με ισχυρή

προσωπικότητα που δεν ακολουθούν την πεπατημένη οδό των μεγάλων μουσείων ή άλλων ιδρυμάτων. Μακριά από εθνικές πολιτικές και γραφειοκρατίες, οι ιδιώτες συλλέκτες δημιουργούν ένα δικό τους καλλιτεχνικό σύμπαν, πολλές φορές άνισο και ετερόκλητο, που σε αρκετές όμως περιπτώσεις εντοπίζει την ουσία των πραγμάτων πολύ πιο εύστοχα από ένα μεγάλο μουσείο ή μια δημόσια συλλογή. Το σημαντικό επίσης είναι ότι τελικά όλες αυτές οι μεγάλες ιδιωτικές συλλογές, μέσα από τη δημιουργία ιδρυμάτων ή ιδιωτικών μουσείων, βρίσκουν το δρόμο τους για το μεγάλο κοινό και καταλαμβάνουν δυναμικές θέσεις στον πολιτιστιτικό ιστό της κάθε χώρας.

Ας επιστρέψουμε όμως ότην Κύπρο. Θα ήταν βέβαια παράλογο να περιμένουμε αντίστοιχη εξέλιξη με εκείνη της Αμερικής ή της Ευρώπης σε μια μικρή και σχετικά καινούρια Δημοκρατία με τα γνωστά προβλήματα. Παρόλα αυτά υπήρξαν και εδώ φωτισμένες περιπτώσεις ανθρώπων με όραμα και δυνατότητες, οι οποίοι κατόρθωσαν να συλλέξουν, να διατηρήσουν και να παρουσιάσουν στο κοινό σημαντικούς θποαυρούς. Αναφέρω σχετικά τις πέντε γενιές της οικογένειας Πιερίδη της Λάρνακας που με όραμα και διειοδυτικότητα συνέλεξαν πολύτιμους κυπριακούς θποαυρούς ήδη από το 19ο αιώνα που εκτίθενται ακόμη στο μουσείο-οικία της οικογένειας στη Λάρνακα. Για τη διατήρηση της συλλογής στο διηνεκές δημιουργήθηκε καταπίστευμα με τη Λαϊκή Τράπεχα. Το 1974 δημιουργήθηκε το Τδρυμα Πιερίδη που ασχολείται συστηματικά μέσα από διάφορα μουσεία, με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ο Κυπραήλ Τzιάπρας υπήρξε επίσης σημαντικός συλλέκτης αρχαιοτήτων στη Λάρνακα. Η συλλογή του δωρήθηκε από το γιο του Γεώργιο Τzιάπρα Πιερίδη στην Τράπεzα Κύπρου και σήμερα εκτίθεται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέzας. Η οικογένεια Λεβέντη δημιούργησε μια σημαντική συλλογή zωγραφικής και γλυπτικής και συνέβαλε τα μέγιστα μέσω του Ιδρύματος Λεβέντη στη διάσωση της αρχαίας κυπριακής κληρονομιάς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο Δάκης Ιωάννου που δημιούργησε στην Αθήνα το Τδρυμα ΔΕΣΤΕ, ασχολείται αποκλειστικά με τη σύγχρονη τέχνη στο πιο υψηλό της επίπεδο. Σήμερα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη επίδραση διεθνώς στον τομέα της τέχνης και η ουλλογή του θεωρείται από τις πλέον σημαντικές στον κόσμο.

Τι συμβαίνει όμως με την Κυπριακή Σύγχρονη Τέχνη; Υπάρχουν οι συλλέκτες εκείνοι που την έχουν αγαπήσει, μελετήσει και τελικά αποκτήσει; Τις δεκαετίες '80 και '90 τα πολιτιστικά ιδρύματα των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής έπαιξαν ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ιδιωτικών συλλογών κυπριακής τέχνης. Σήμερα φαίνεται πως οι τάσεις έχουν αλλάξει. Η απουσία ενός υπουργείου ή μιας Αρχής Πολιτισμού εξακολουθεί να στερεί από την Κύπρο ένα οργανωμένο πολιτιστικό πλέγμα που θα βοηθούσε στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των εκφάνσεων του πολιτισμού. Μια ξεκάθαρη πολιτιστική πολιτική, που για αρκετές σύγχρονες χώρες αποτελεί και ισχυρό πολιτικό όπλο, θα συνέβαλλε σε μια πιο οργανωμένη και δυναμική εικόνα του καλλιτεχνικού μας τοπίου.

Γι* αυτό και η περίπτωση του Νίκου Παττίχη είναι καθοριστική. Μέσα από την προσωπική του συλλογή και αυτήν της εφημερίδας Ο Φιλελευθερος, ο Παττίχης ενδιαφέρεται πρώτιστα για την κυπριακή τέχνη και κυρίως για τους νέους Κύπριους καλλιτέχνες. Μάλιστα, για την παρουσίαση στο Κέντρο Τεχνών ο Παττίχης ανέθεσε τη δημιουργία καινούριων έργων σε πολλούs νέουs καλλιτέχνες. Με ενθουσιασμό, ο συλλέκτης προσπαθεί να οργανώσει ένα εικαστικό τοπίο και να παίξει ένα δυναμικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων στον τόπο μας. Οι προσωπικές του ανησυχίες γίνονται ανησυχίες όλων μας και το motto «Where Do We Go From Here?» εμπεριέχει και την αγωνία, ατομική και συλλογική, για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν τα πράγματα. Για το ενδιαφέρον, επίσημο και ανεπίσημο, ιδιωτικό και πρώτιστα δημόσιο που θα πρέπει να επιδειχθεί αν θα θελήσουμε ποτέ να ξεφύγουμε από το προσωπείο του παρελθόντος και να ενδυθούμε το σύγρονο ένδυμα του παρόντος και του μέλλοντος. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή αυτογνωσίας. Η σύγχρονη Κύπρος δεν έχει ακόμη καταφέρει να αυτοπροσδιορισθεί και να αυτοαναλυθεί. Τα τριάντα έσσερα χρόνια διαίρεσης είναι, πιστεύω, αρκετά για να μας αποκολλήσουν από το ωραιοποιημένο πλέγμα της παρελθοντολαγνείας. Θα πρέπει σύντομα να στηριχθούμε στις καινούριες μας δυνάμεις, στην πρωτοπορία των ανθρώπων μας, στις καινούριες μας κατακτήσεις, τιμώντας πάντοτε, εξερευνώντας και αναλύοντας την ιστορία μας. Γι' αυτό και περιπτώσεις ιδιωτών συλλεκτών όπως του Νίκου Παττίχη, ενός νέου ανθρώπου με αγάπη και πάθος, αλλά και επιρροή θα πρέπει να αποτελέσουν οπμεία αναφοράs για την επικείμενη μετεξέλιξή μαs. Αν φυσικά θελήσουμε να μεταλλαχθούμε σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με επιρροή, στα ανατολικά της Μεσογείου, στις παρυφές tns Méons Avaτολήs, της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Αντρέ Ζιβανάρη έρχεται σε επαφή με τους καθθιτέχνες στους οποίους ο Νίκος Παττίχης ανέθεσε τη δημιουργία έργων ειδικά για την έκθεση και καταγράφει τις σκέψεις τους.

δαρότητα με την οποία ο συλλέκτης προσεγγίζει τη σύγχρονη τέχνη που κίνηση του συλλέκτη.

Η έκθεση της συλλογής του Ν. Παττίχη αποτελεί την κορύφωση της διπαράγεται στον τόπο, αλλά και τον ξεχωριστό του τρόπο επαφής με τους οργάνωσης του «Υπό Κατασκευή: Εναλλακτικοί Μουσειακοί Χώροι». Το καλλιτέχνες. Εμβολιάζοντας δημιουργικά την καλλιτεχνική παραγωγή με «Υστερόγραφο» στο συγκεκριμένο τεύχος μετατρέπεται σ' έναν εικαστικό - δυναμισμό, ενθουσιασμό και αναμονή ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Πέ κατάλογο και λειτουργεί ως η πρώτη επίσημη καταγραφή της συλλογής υτε Κύπριοι καλλιτέχνες διαφορετικών τάσεων και τεχνοτροπιών (με όχι του. Ένα ντοκουμέντο που ταυτόχρονα επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη σύγ μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους) προσεγγίστηκαν από το συλλέκτη χρονη κυπριακή τέχνη μέσα από τις επιλογές του ιδιώτη συλλέκτη. Το και 📉 και αποδέκτηκαν την πρόσκλησή του. Ο Φάνος Κυριάκου, ο Παναγιώτης νούριο κομμάτι της συλλογής, που προστίθεται σ' αυτή τη χαρτογράφηση, Μιχαήλ, ο Πόλυς Πεσλίκας, ο Σωκράτης Σωκράτους και ο Λευτέρης Τά είναι η πρωτοδουλία του Ν. Παττίχη να αναθέσει σε νέους καλλιτέχνες πας δέχθηκαν την πρόσκληση/πρόκληση της ανάθεσης. Ερχόμενη σε επατη δημιουργία έργων για τη συγκεκριμένη έκθεση. Δείχνοντας έτσι, τη σο φή μαζί τους, συζήτησα και κατέγραψα τις σκέψεις τους γι' αυτήν την



ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΠΑΣ

«Το γεγονός της ανάθεσης ήταν μεγάλη ευθύνη και ταυτόχρονα σημαντικό κίνητρο να δώσω ό,τι καλύτερο. Δεν πραγματοποιούνται τέτοιες εκθέσεις συχνά. Να προβηπθεί η εικόνα της τέχνης στην Κύπρο και κυρίως από την πηευρά τόσο των νεότερων όσο και των νεότατων καηηιτεχνών, ώστε να προκύψει ένας θετικός ανταγωνισμός. Η σχέση του Ν. Παττίχη με την τέχνη είναι σχέση αγάπης. Δεν είναι έμπορος, ούτε θέπει να κερδίσει κάτι που δεν έχει. Κάνει μία αρχή, που θα συνεχιστεί πάνω στην υπάρχουσα συλλογή, στους καλλιτέχνες... μία καταγραφή της νεότερης/σύγχρονης κυπριακής και όχι μόνο τέχνης, από έναν παθιασμένο (με τα έργα που αγοράζει) συλλέκτη. Βασίζομαι στην προσωπική μας σχέση, την αλληλοεμπιστοσύνη, την εκτίμηση. Ήταν ο πρώτος που αγόρασε έργο μου το 2001 απ' την πρώτη μου κιόλας έκθεση. Στηρίχει τους νέους καλλιτέχνες και η έκθεση αυτή είναι μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη των καθαρών/ειλικρινών προθέσεών του».

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

«Είμαι συνεργάτης στο "Υστερόγραφο", αλλά ποτέ δεν είχα προσωπική σχέση με τον Ν. Παττίχη. Η πρωτοβουλία της προσέγγισης ήταν καθαρά δική του υπόθεση. Συχητήσαμε πώς θα μπορούσε να εξεπιχθεί η δουπειά μου που παρουσιάστηκε για τον οίκο Hermès με θεματοπογία τα χώα. Μου αρέσουν οι συveργασίες. Η πρόταση της ανάθεσης με γοήτευσε. Με ενδιαφέρει, γιατί ανοίγουν οι ορίζοντες του καθθιτέχνη. Ξεπερνώντας τις όποιες αναστοθές έρχεται σε επαφή, υπάρχει διάθογος... προτείνει. Για μένα που Ζω στην Αθήνα, είναι σημαντικό να εκθέτω στην Κύπρο και να δίνω το παρών μου. Δεν άφησα τη exécn μου με την Κύπρο. Η δουθειά μου διαδραματίzει ό,τι πιο οπμαντικό στη zωή μου. Μέσα από την έκθεση στην Κύπρο έχω/διατηρώ μία σχέση με τον τόπο που γεννήθηκα. Η πρόσφατη ανάθεση/συνεργασία από και με τον Ν. Παττίχη διακατέχεται από επευθερία και εμπιστοσύνη. Ουσιαστικές, πειτουργικές έννοιες που προϋπήρχαν μέσα από τη συνεργασία μας με το "Υστερόγραφο". Η ανάθεση μού πύνει τα χέρια. Λειτουργώ χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς άλλες σκέψεις. Ο "αναθέτης" (στην προκειμένη περίπτωση ο συλλέκτης) σε παρακινεί, σε βοηθά, σε στηρίζει να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και το έργο σου "περνάει" στην κατοχή ενός σοβαρού ανθρώπου που ασχολείται με τη σύγχρονη τέχνη (ιδιαίτερα των Κύπριων καλλιτεχνών). Η αξία της ανάθεσης είναι η παραδοχή προς το έργο του εκάστοτε καθθιτέχνη. Πιστεύω πως αυτή η προσπάθεια θα προβάθθει, όχι μόνο τα έργα, αθθά και την αγάπη του ουθθέκτη προς τους καθθιτέχνες. Επιδιώκει την προσωπική σχέση. Είναι σημαντικό να μπορείς να μιθάς, να συναναστρέφεσαι... να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Η έκθεση είναι σημαντική, γιατί δηθώνει/δίνει το στίγμα του ένας σημαντικός σε εξέθιξη σπουδαίος συθθέκτης. Ένα καθοριστικό βήμα για τον Ν. Παττίχη, που θα κριθεί αυστηρά από τον καθθιτεχνικό κόσμο και από τα έργα που αποφάσισε να εκθέσει».





ΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

«Τα κομμάτια που θα παρουσιαστούν στην έκθεση, είχαν ήδη αρχίσει. Ο Ν. Παττίχης μου έδωσε την οικονομική ευχέρεια να τα δουλέψω. Είναι σημαντικό να μην έχεις περιορισμούς για να τελειώσεις τη δουλειά σου. Εργάστηκα με άνεση, πιο εύκολα, πιο γρήγορα και μεθοδικά. Δεν συμβαίνει συχνά να έχεις την άνεση να μη σκέφτεσαι τίποτα άλλο, παρά αυτό που σου έχουν αναθέσει, δείχνοντάς σου εμπιστοσύνη. Τον γνώρισα όταν ήρθε στο χώρο που εργάzομαι. Διέκρινα έναν απηθινό ενθουσιασμό. Ήθελε να μάθει κάθε πεπτομέρεια της δουπειάς μου. Ενδιαφέρεται πραγματικά για την τέχνη. Έχει μάτι, αναζητά και θέπει τις καπύτερες επιπογές με σκοπό του ν' αναδείξει την πολιτιστική παραγωγή της Κύπρου. Θεωρώ ότι είναι ο πρώτος συλλέκτης που ασχολείται σοβαρά με τους Κύπριους καππιτέχνες. Δεν ανοίγομαι εύκοπα. Πάντα δουλεύω underground. Δημιουργήσαμε μία ωραία σχέση. Αππηλοεκτίμηση. Δείχνει σεβασμό. Σπάει την απομόνωση, προσκαλεί τους καλλιτέχνες να εκτεθούν δίνοντας τις πιθανότητες, τις ευκαιρίες...τη φιλία του, την αγάπη του με βάση την τέχνη».



ΠΟΛΥΣ ΠΕΣΛΙΚΑΣ

«Μου πρόσφερε την εθευθερία να δημιουργήσω ένα μεγάθο οθοκθηρωμένο έργο. Με έβαθε στη διαδικασία να σκεφτώ τι σημαίνει μία συθθογή κυπριακής τέχνης. Με βοήθησε να επιταχύνω τους δημιουργικούς μου ρυθμούς. Ο πρώτος πίνακας που πούθησα, ήταν στον Ν. Παττίχη. Η επιθυμία του συθθέκτη να δείξει την προσπτική, την εξέθιξη της συθθογής του προς κάτι καινούριο. Ειθικρινής αγάπη προς τους νέους καθθιτέχνες, την τέχνη γενικότερα. Θετική και δημιουργική η σχέση του με τον εικαστικό χώρο. Αυτό, άθθωστε, επιβεβαιώνεται και από την έκδοση του "Υστερόγραφου" ως ένα έντυπο που ασχοθείται κατά κύριο θόγο με την τέχνη, θειτουργώντας παράθθηθα και σαν δορυφόρος με τον εθθαδικό χώρο. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τη νέα γενιά καθθιτέχνών... στόχος του να προβάθθει τη δημιουργία αυτή τόσο στην Κύπρο και Εθθάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο ενθουσιασμός του επιδρά θετικά στον καθθιτέχνη. Ένας συθθέκτης που εκτιμά και γνωρίχει την πορεία της δουθειάς σου. Ασφάθεια, αγάπη προς τον καθθιτέχνη... άρα εσύ (ως δημιουργός) ανταποδίδεις προσφέροντας μέσα από το έργο σου τον καθύτερό σου εαυτό».



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

«Δεν είχα καμία επαφή μαζί του μέχρι τη στιγμή που με προσέγγιοε. Μου εξήγησε τι ήθελε να κάνει, μου ζήτησε να του κάνω μία εικαστική πρόταση. Ήξερε τη δουλειά μου. Μεγαλεπήβολο σχέδιο, πρώτη φορά συμβαίνει στην Κύπρο. Σημαντικό ορόσημο... ένας συλλέκτης να ενδιαφέρεται να οργανώσει, να αναθέσει σε καλλιτέχνες έργα, να προβάλει την εικαστική παραγωγή του τόπου. Πιστεύω πως είναι η αρχή μίας νέας περιόδου. Σεκινώντας κάτι καινούριο ένας συλλέκτης σηματοδοτεί μία αφετηρία. Επανατοποθετούνται κάποια πράγματα αναφορικά με τα εικαστικά. Είναι προσφορά προς την κοινωνία και προς τους ίδιους που εμπλέκονται στην υπόθεση της τέχνης. Η ιδέα του, η κίνησή του θα προκαλέσει συχητήσεις... κάτι που όλοι χρειαζόμαστε. Από μόνη της η πράξη του κ. Παττίχη είναι σημαντική. Μπαίνεις ως καλλιτέχνης σε μία άλλη αισιόδοξη διαδικασία. Η ιδέα του γεγονότος ότι δημιουργώ κάτι που είναι ουσιαστικά ανάθεση (μέρος μιας μεγαλύτερης κατάστασης), μου κίνησε το ενδιαφέρον και με έπεισε να δεχτώ με ευχαρίστηση και τολμώ να πω... ευφορία. Προωθεί την εικαστική δημιουργία καλλιεργώντας μία ιδιαίτερη δυναμική στο χώρο της τέχνης μ΄ αυτή την κίνηση».



WHUHTEHE HECKVEDAE - EIKHELIKOE

H endra vor daroù ovar verm ovuBodízer vo edeúbego nvevua rus Enucoppias. "O redós zei edeńθepa.

σεις τότε θα τον σκοτώσεις. «βολεύτηκε» γενικώς; «Ο λαγός» κρόβεται σε δόσβα-

Ο ρόλος αυτός είναι βαρύς. Μια τέτοια έρευνα έχει κόστος ρισκάρουν, να έχουν στόχους ή όφελος; Πασκίζω γοερά να και φιλοδοξίες. Λέτε να χειρίβρω τον «ιχνηλάτη», το άτομο, ζονται με την 16ια «θέρμη» και λαγός" του Chaim Soutine, του τον σύνδεσμο, το φορέα που θα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφο-Μίθτου Σακτούρη, του Joseph στηρίξει, που θα ερευνήσει το ρούν τη χώρα; Τις κατά καιρούς Βεωγο, "Ακόμω κεων είνωε νεκρός" παρελθόν και θα «υποψιαστεί» οικονομικές κρίσεις; Τις κρίτο μέλλον, που θα προσπαθήσει σεις της διεθνούς πολιτικής; να κατανοήσει τον χαρακτήρα Τη λειψυδρία, τις φορολογίες; Η εικόνα του λαγού στην τέχνη των καιρών, την αλήθεια του Ας αναλογιστούμε πόσο αστείο συμβολίζει το ελεύθερο πνεύ- παρελθόντος. Που θα επενδύσει μοιάζει το πρόβλημα των τεχνών μα της δημιουργίας. «Ο Τρελός και θα ρισκάρει. Αντί όμως για κοντά στα πιο πάνω. Τόσο δύσκο-Λαγός » του Chaim Soutine, του ιχνηλάτη, βλέπω μια δύσκαμπτη λο είναι πια να δημιουργήσουν Μίλτου Σαχτούρη, του Joseph χελώνα να ανηφορίζει τον δικό μια σωστή πολιτισμική πολιτι-Beuys (ακόμα και αν του την της Γολγοθά, αργή και κουρα- κή; Είμαι σίγουρος ότι αν προεξιστορούν) ζει ελεύθερα. Για σμένη. Κουβαλά ένα σπιτικό, σπαθήσουν όχι μόνο μπορούν να να τον φτάσεις πρέπει να είσαι κούφιο σε περιεχόμενο με σκλη- βελτιώσουν τις συνθήκες κάτω προσεκτικός, να έχεις σχέδιο. ρό περίβλημα, βαρύ και ασήκωτο. από τις οποίες αναπτύσσεται Δεν προσεγγίζεται, ούτε φιλεύ- Κατά τον Αίσωπο όταν ο λαγός η τέχνη αλλά και να τις εξιει, δεν καταλαβαίνει από συνε- αποκοιμήθηκε η χελώνα βρήκε την δανικεύσουν! Περιμένουμε από Βριάσεις, υπολογισμούς, πρού- ευκαιρία και τον κέρδισε, μόνο τους καλλιτέχνες να μας δώσουν πολογισμούς και εγκρίσεις κον- που στη δική μας περίπτωση αν ιδέες και έργα, να εκπροσωδυλίων, δεν περιμένει. Πρέπει συνέβαινε αυτό, θα σήμαινε το πήσουν την Κύπρο στα διεθνή να είσαι σβέλτος, πονηρός και τέλος της τέχνης. Φταίει που συμπόσια, στις μεγάλες παγκόνα έχεις φαντασία για να τον οι ιχνηλάτες είναι «βολεμέ- σμιες εκθέσεις, να «αφήσουν αγγίξεις. Θα πρέπει να τον νοι»; Μήπως «βολευτήκαμε» και έργο». Σοφότερο θα ήταν αν φυλακίσεις και αν τον φυλακί- εμείς ως πολίτες μιας χώρας που αφουγκραζόμασταν τα μηνύματα

και αν είσαι καλός ιχνηλάτης το κράτος, Βείχνει ότι δεν τους δημιουργούς, να αναδείμπορείς να τον εντοπίσεις και μπορεί να βρει κάποια λύση στο ξουμε την τέχνη ως κοινωνική να τον παρακολουθήσεις. Του πρόβλημα και άμεσα να δώσει αξία και τότε σίγουρα θα έρθει «ιχνηλάτη» το ένστικτο και οι νέα πνοή στα πολιτιστικά δρώ- η στιγμή που θα απολαύσουμε γνώσεις θα μας οδηγήσουν, θα μενα. Ασφαλώς για να γίνει τους καρπούς αυτού του μαγευμας φωτίσουν να καταλάβουμε. αυτό χρειάζονται άνθρωποι να τικού δέντρου.

σκεφτούν, να ερευνήσουν, να των καιρών. Να μετρήσουμε λέω τα κουκιά μας, να ενδυναμώσουτες περιοχές αλλά αφήνει 1χνη Ο κύριος αιμοδότης των τεχνών, με τους τοπικούς φορείς και



Στο εξώφυλλο, έργο του Σωκράτη Σωκράτους. Στο Βάθος, το πεντάπτυχο του Πόλυ ΦΩΤΟ: Σωκράτης Σωκράτους

YF. 18/05/08 KAGE KYPIAKH MAZI METON ФІЛЕЛЕУӨЕРО

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΎΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

ART DIRECTOR

ΥΠΕΥΘΎΝΗ ΕΚΑΟΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΏΡΠΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΣΙΑΚΌΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ CHARLIE MAKKOS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΤΤΗΣ

ДНМІО УРГІКН О МАДА ΑΝΤΡΈΑΣ ΑΝΤΏΝΙΟΥ ΠΟΛΎΣ ΠΕΣΛΙΚΑΣ ΛΕΎΤΕΡ ΗΣ ΤΑΠΑΣ

MONIMOL TYNEPEATET ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΎΣ MAPIANNA KAPABAAH ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΖΑΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΟΎΡΑ FILEP MOTWARY ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΑΡΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΝΗΣ ΤΟ ΥΜΑΖΗΣ ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΙΌΣ ΤΡΙΛΑΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΟ ΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ MAPIA ZEPBOY ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΤΑΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & EKTYTO EH: PROTEAS PRESS LTD

Σε σαυτό το τεύχος συνεργάστηκαν δημουργικά οι: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ANTRE ZIBANARH ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΟΥΜΙΔΗΣ ΦΑΝΌΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΎ ANTPH MIXAHA ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΝ ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ GLYN HUGHES

Μας ενδιαφέρουν τα δικά σας Υστερόγραφα. Οι δικές σας ιδέες για θέματα και οι δικές σας απόψεις. Τα περιμένο θμε στην ηλεκτρονική διεθθυνση: eleni.xenou@phileleftheros.com

